

KERKBLAD



26e jaargang nr. 3 - november 2018

Liefde is het meeste

*Liefde is het meeste,
liefde breekt niet stuk,
liefde is het meeste,
eindeloos geluk.*

*Niemand kan er zonder,
liefde weert bederf,
niemand kan er zonder,
wie niet liefheeft sterft.*

*Liefde maakt de mensen,
liefde doet ons recht,
liefde maakt de mensen,
liefde maakt ons echt.*

*Liefde is genade,
gave van Gods Geest,
liefde is genade,
vuur dat God ontsteekt.*

Hans Bouma





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Zondag 4 november

7e zondag van de herfst (groen)
Dienst van Schrift en Tafel,
(gericht op kinderen)
Ds. H. Perfors, Brielle
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk,
Pastoraat

Zondag 11 november

8e zondag van de herfst (groen)
Mw. A. Klavers, Spijkenisse
Collecte: Diaconie, Kerk,
Najaarszendingswerk (KIA)

Tienerkerk:

Een dienst voor tieners in de ruimte
boven de consistorie.
Alle tieners zijn welkom!

Zondag 18 november

9e zondag van de herfst (groen)
"de Verhalenverteller"
Mw. B. Broere, Puffershoek
Collecte: Diaconie, Kerk,
Binnenlands diaconaat (KIA)

Zondag 25 november

Laatste zondag van het
kerkelijk jaar
Gedachtenisdienst (wit)
Ds. P. Schelling, Monster
m.m.v. de Cantorij
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 2 december

1e Adventszondag (paars)
Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: Diaconie, Kerk,
Missionair werk

Zondag 9 december

2e zondag van Advent (paars)
Mw. B. Broere, Puffershoek
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat
Tienerkerk:
Een dienst voor tieners in de ruimte
boven de consistorie.
Alle tieners zijn welkom!

Kunt u niet op eigen gelegenheid
naar de kerk gaan, neemt u dan
contact op met Joke Kruik,
tel. 484530.



Dat mooie, moeilijke, vreemde vak

Een tijdje geleden werd ik op een gemeenteavond ergens in het land geïnterviewd. Het ging vooral over mijn werk als predikant gedurende de afgelopen veertig jaar. Wat mijn drijfveer was om dominee te worden, wat ik moeilijk aan het predikantswerk vond, wat me inspireerde, wat ik als mooi aan dit werk heb ervaren. Die gemeente is vacant en in het kader van het aanstaande beroepingswerk, wilde ze nadenken over de inhoud van het predikantswerk. Door mijn persoonlijke verhaal mocht ik een aanzet voor het gesprek geven. Ik wil via ons kerkblad een paar elementen van dat gesprek met u delen.



Het eerste dat in het oog springt bij een terugblik op die lange werkperiode zijn de verschillen tussen mijn startjaar in 1976 en 2018. In die begintijd werd je als dominee gezag toegekend vanwege je positie. Tegenwoordig moet je gezag 'veroveren'. Door je uitstraling, door wat je écht te zeggen hebt, door je betrokkenheid, door je persoonlijke beleving. Dat je jarenlang gestudeerd hebt en de Bijbel in het Grieks en Hebreeuws kunt lezen, maakt van jou als dominee nog geen persoon die men hoog heeft staan. Voor de titel dominee en voor je academische graad neemt niemand zonder meer de hoed af.

Het allermooiste van het predikantschap zit voor mij vooral in twee dingen. Beide doe ik graag en kan ik niet missen. Tegelijkertijd: beide gaan niet vanzelf, kosten moeite. Maar voor alle moeilijke dingen die je ondergaat geldt: als je het gedaan hebt, ontstaat er vaak een sterk gevoel van voldoening. Ze verrijken je en doen je groeien.

Ten eerste: het graven in de Bijbelse teksten. Al vele jaren hangt er in de hal van ons huis een oude schop. Hij is afkomstig van de opa van mijn vrouw. De schop is niet alleen een mooie herinnering aan opa, hij verbergt ook symboliek. De schop is een werktuig om de grond mee om te woelen; je kunt er mee graven; dingen mee opdelfen, Welnu; dat doe ik met teksten uit de Bijbel. Je spit er zogenaamd in, je kijkt wat er onder de woorden ligt. Stukje bij beetje komt er wat naar boven. Wat je ziet en voelt, verbind je vervolgens met wat er gaande is in je leven en in de wereld. Zo ontstaat er een verbinding tussen de tekst en mij (en door de uitleg tussen de tekst en anderen). Steeds weer een wonderlijke ervaring. Daarin ontwaar ik de adem van de Geest.

Ten tweede: de ontmoeting met mensen. Snel ontstaan er nauwe



contacten, vaak vanwege de inhoud van zulke ontmoetingen. Er zijn nogal wat momenten waarop mensen op zoek zijn om moeilijkheden te overwinnen. Of juist vreugdevolle dingen willen delen en vieren. Daar raak je als predikant bij betrokken. Dat scheidt doorgaans een sterke band. Ik heb het altijd als een voorrecht gevonden dat mensen je het vertrouwen geven om een stukje met hen op te lopen. Ik heb wel eens gedacht: wie ben ik dat ik dit mag doen?

Het predikantschap is een vreemd vak. De positie van de dominee is opmerkelijk. Hij (of zij) is werknemer noch werkgever. Hij heeft de neiging om met ene been op de aarde te staan en met het andere been in de hemel te lopen. Hij wil één zijn met de gemeente, maar mag nooit helemaal opgaan in de gemeente. Hij zweeft soms wat verwaald tussen nabijheid en afstand, Hij heeft een grote mate van vrijheid, maar voelt zich tegelijkertijd gebonden. Hij heeft veel te zeggen, maar hij is niet de baas. Er zijn collega's die denken: God is mijn baas! Maar dat is riskant. Voor je het weet vereenzelvigd zo'n dominee zich met God en laat hij geen aardse tegenstem meer toe. God is geen 'baas', van niemand. Als hij al iets wil zijn, dan is het dienaar. Een bekende theoloog uit de vorige eeuw zei eens: de enige die met zijn duimen in z'n vestzakje mag rondlopen is God, maar dat doet hij niet omdat hij God is.

Af en toe vraagt iemand me: stel, je bent 40 jaar jonger, zou je dan weer dominee worden. Ik zeg daar ronduit ja op. Ik heb het altijd een schitterend beroep gevonden, Je kunt er zoveel in kwijt! Je mag mensen begeleiden, de Bijbel uitleggen, kennis overdragen, leidinggeven, voorgaan in diensten en je mag met taal omgaan. Ach, het is zo ongekend veelzijdig. Al je creativiteit en gaven kun je erin kwijt.

Zeker, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ook een zwaar beroep is. Ik heb 's nachts, denkend aan het werk, weleens wakker gelegen. Er wordt zo intens aan je getrokken. De meningen zijn nogal eens verdeeld. Mensen kunnen ook vervelend zijn of doen. Ik wil niet ontkennen dat ik weleens met kromme tenen in een vergadering heb gezeten. Het is ook zwaar, omdat je betrokken bent bij het leed van mensen; dat raakt je van binnen.

En toch zal ik weer kiezen voor dit vak. Want het is een vak! Een vak dat je moet leren. Een vak waarin het denken en het beleven met elkaar in balans dienen te zijn. En geloof me: dat gaat niet vanzelf.

Ds. Piet Schelling



Bond de Kerkdiensten

Bij de gedachtenisdienst

De dienst op zondag 25 november (in Leemgaarde op vrijdag 23 november) heeft een bijzonder karakter. We sluiten dan het kerkelijk jaar af. De zondag daarna, 2 december, begint het nieuwe jaar. Dat begint met de adventstijd. Jawel, het begin en einde van het jaar loopt in de kerk anders dan in de wereld. Midden in de tijd van het gewone jaar vieren we het einde en het begin, in verbondenheid met de Eeuwige. De tijd staat als het ware even stil en in die stilte wegen we het einde en het begin, of anders gezegd: leggen we dat einde en begin symbolisch in de handen van God.

In de dienst van de laatste zondag noemen we de namen van hen, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Een dienst waarin ruimte is voor ontroering en we op elkaar betrokken zijn. Het is een rijk gebaar dat we bij het verdriet om hem of haar om Gods ontferming mogen bidden. Nog eenmaal klinken de namen van hen van wie we afscheid namen. Over die namen schrijft God zijn eigen naam, met inkt van liefde.

Elk jaar weer een indringend en emotioneel uur. Met veel gasten, familie van overledenen. Ik ervaar deze dienst als een weldaad in een wereld van overal haast en verkeer dat geen richting heeft. Licht aansteken voor hem of haar aan wie we denken:

*In het licht hier aangestoken
leggen wij de namen neer
van geliefden, eens gebroken,
wachtend op de ommekeer.
In het schijnsel van de lichten
komen zij ons zeer nabij
met hun hemelse gezichten,
ongeschonden, eeuwig vrij.*

Onze cantorij, onder leiding van Elly Bakker, zal ondersteunend aanwezig zijn. (Over de cantorij gesproken: wat heeft zij 14 oktober een mooi concert gegeven. We mogen er trots op zijn dat we haar meerdere keren per jaar in ons midden hebben!) We hopen dat van deze dienst troost en kracht uitgaan.

Na afloop is er koffiedrinken en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Ds. Piet Schelling



Rond de Kerkdiensten

Crèche

- 4 november: Anita
- 11 november: Bep
- 18 november: Charlotte
- 25 november: Helma
- 2 december: Julia Meike en Iefke
- 9 december: Esther V.



Voorbeden

In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen.

De verhalenverteller

Zondag 18 november gaat verhalenverteller Guido de Bruin voor in de dienst. Het is een bijzondere dienst voor jong en oud.

**GELD MAAKT
WEL GELUKKIG,
ALS JE HET
WEGGEEFT**



WWW.VISJEPOSTERS.NL



Van de scriba - Nieuws uit de kerkenraad

De herfst is weer begonnen, maar eigenlijk hebben we al heel lang erg mooi weer en mooi weer went en zo vinden we het eigenlijk al niet meer zo vreemd, dat we eind oktober nog van dat heerlijke weer hebben. Het was dan eigenlijk ook extra bijzonder, toen die eerste zondag in oktober de dienst weer om 10 uur begon. We kunnen voorlopig weer rustig aan doen zondagochtend, het scheelt toch weer een half uurtje. En misschien moeten we ook naar één aanvangstijd voor onze ochtenddiensten. Benieuwd wat u als gemeente daarvan vindt.

Op het moment van schrijven is Janneke Eggink-Bakker nog (net) niet bevestigd als diaken. Fijn dat zij het team van diaconie en kerkenraad komt versterken.

Iemand die ook de gelederen komt versterken is Cor-Jan Warbout, hij is het kersverse teamlid van het CvK en ook daar zijn wij als kerkenraad en als CvK in het bijzonder erg blij mee.

Natuurlijk moet er een team kerkenraadsleden (= ambtsdragers) zijn, maar ook alle vrijwilligers daaromheen in pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en zoals nu het CvK draait veel om al die mensen die min of meer achter de schermen veel werk verzetten.

Een pluim aan al die mensen is dan ook zeer op zijn plaats.

Een andere groep vrijwilligers die enige tijd geleden van start is gegaan, is de beroepingscommissie. De inzendtermijn op de geplaatste advertentie voor de vacature van predikant PGO verliep half oktober. Helaas is de inbreng en response erg laag gebleken, teleurstellend.

Daarom gaat de BC verder en hopelijk zult u binnenkort weer door de BC op de hoogte gebracht worden van nieuwe plannen en stappen die gezet zijn of gezet gaan worden. Goede ideeën en suggesties zijn altijd welkom. Afgelopen maand heeft onze eigen interim predikant ds. Piet Schelling een gesprek gehad met de nieuwe classis predikant ds. Arie van der Maas, dit in het kader van diens bevestiging als classis predikant en zijn informatie-ronde langs alle aangesloten kerkelijke gemeenten.

Fijn dat de classis predikant nu geïnformeerd is omtrent de PGO, we wensen ds. A. van der Maas Gods zegen in zijn werk in de nieuwe classis Delta.

Afgelopen maanden is gebleken dat het huidige 20 uur contract voor onze interim predikant redelijk aan de krappe kant is. Daarom is er naar een



Pastoraal Nieuws

oplossing gezocht en we denken die gevonden te hebben om én de belangrijkste werkzaamheden binnen de PGO te waarborgen, maar ook om Piet voldoende tijd te gunnen met andere zaken bezig te zijn. Eén van de mogelijke gevolgen kan zijn dat u Piet zo af en toe een aantal dagen niet in Oostvoorne zult treffen. Voor beide partijen hopelijk een goede oplossing.

Zondag 25 november is weer de gedachtenisdienst. Vaak een emotionele maar ook troostrijke dienst waarin we degenen gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden maar ook is er ruimte om al onze dierbaren te gedenken die in de afgelopen of misschien al langer achter ons liggende tijd zijn overleden en die we nog steeds heel erg missen. De komende tijd zal het langer donker zijn, zon laat op maar vroeg weer onder. Fijn te weten dat we de bijzondere tijd weer tegemoet gaan... Advent. Licht dat duister doet verbleken!

Met een vriendelijke groet
vanuit de kerkenraad,
Jan Herlaar, Scriba

Diakonaal Nieuws

Avondmaalscollecte 4 november voor Alzheimer Nederland

In de dienst van Schrift en Tafel op 4 november a.s. wordt weer gecollec-teerd voor het Avondmaalsproject van dit jaar. In 2018 ondersteunen we het werk van Alzheimer Nederland en vragen aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bijna iedereen krijgt in zijn leven zelf, of in zijn omgeving, te maken met dementie. De zorg voor iemand met dementie is zwaar en veel mantelzorgers zijn overbelast of lopen een groot risico op overbelasting. Stichting Alzheimer Nederland maakt zich sterk om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun dierbaren te verbeteren. Dit doet zij door belangenbehartiging, het bieden van hulp en informatie en het financieren van onderzoek.

Alzheimer Nederland afdeling Voorne-Putten en Rozenburg organiseert in samenwerking met lokale zorgaanbieders Alzheimer Cafés. Elke maand komen daar mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden



samen voor informatie en contact met lotgenoten. De bijeenkomst begint met een lezing of interview. Daarna kunnen bezoekers vragen stellen en ervaringen, tips of ideeën met elkaar delen.

In Brielle is het Alzheimer Café elke tweede woensdag van de maand in de Infirmerie. De avonden beginnen om 19.30 uur, en u bent welkom vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

De collectes voor Alzheimer Nederland hebben dit jaar al ruim € 1.000 opgebracht. Met uw bijdrage op 4 november kan het project afgesloten worden met een mooi te overhandigen bedrag. Wij danken u bij voorbaat hartelijk hiervoor.

Middag “Dementie en Kerk” met ds. Annemarie Roding en Ronald van de Vliet

De diaconie organiseert in maart volgend jaar samen met de diaconie van Brielle een middag rond het thema “dementie en kerk”. Hoe kun je ermee omgaan? Bijvoorbeeld bij bezoekwerk, of als kerkgemeenschap. Maar ook gewoon als naaste, familielid of buur.

De bijeenkomst zal plaats vinden in “Op Aarde” en geleid worden door Annemarie Roding, predikant en geestelijk verzorger in verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis, en Ronald van de Vliet van zorgboerderij Op Aarde.

Over de precieze datum, tijd en invulling van de middag ontvangt u op een later tijdstip meer informatie.

Najaarszendingscollecte 11 november en “Oostvoorne voor Pakistan”

Help them, join the Holland Evening, prijkte in maart 1953 op een dia in bioscopen in Karachi. In de Pakistaanse havenstad werd op dat moment geld ingezameld voor Zuidwest-Nederland. Net als veel andere landen bood ook Pakistan hulp aan dorpen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant die getroffen waren door de watersnoodramp. Nu steunen veel gemeenten in de classis Delta via Kerk in Actie projecten in Pakistan. Als diaconie van Oostvoorne hebben we besloten om ons hierbij aan te sluiten. Tot en met 2019 steunen we drie projecten in Pakistan. Tijdens de najaarszendingsdienst van 11 november krijgt u een krantje uitgereikt met meer achtergrond over de situatie in Pakistan en een toelichting op de



projecten. De uitgangscollecte van die zondag is bestemd voor één van die drie projecten: het Open Theologisch Seminarie (OTS). In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor bijvoorbeeld, bijbelonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom. Geeft u óók?



De komende tijd zullen we ook telkens één van de projecten toelichten, zodat u goed op de hoogte bent van het werk dat we daar zullen steunen.

Namens de diaconie, Els van den Berg

Commissie Kerk in Actie

Sam's kledingactie voor Mensen in Nood

Tijdens de inzameling op zaterdag 6 oktober zijn er weer vele zakken met kleding, schoenen en huishoudtextiel bij de kerk afgeleverd.

Sam's kledingactie heeft laten weten, dat er 505 kilo is ingezameld. Dit jaar een record voor ons, de opbrengst ging nog nooit eerder over de 500 kilo. Heel hartelijk dank, door uw bijdragen hebben veel mensen in ontwikkelingslanden weer hoop op een betere toekomst.

Supermarktactie voor Voedselbank Spijkenisse

Hoewel de feestdagen nog even op zich laten wachten, wil de Commissie Kerk in Actie de Supermarktactie, die altijd rond die tijd wordt gehouden,



Diakonaal Nieuws

vast onder uw aandacht brengen. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december worden in beide supermarkten in ons dorp, levensmiddelen ingezameld voor de cliënten van de Voedselbank Spijkenisse en de regio.

Om de actie te doen slagen, hebben we uw en jouw hulp nodig. Vanaf half november zal er na de dienst een intekentijst klaarliggen waarop u/jij je kunt aanmelden. Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

Collecten september 2018

datum	doel	totaal
2/9	Avondmaalscollecte, zie ***	€ 243,20
	Kerk	€ 89,94
	Missionair werk	€ 99,10
9/9	Diaconie	€ 103,02
	Kerk	€ 83,16
	Jeugdwerk	€ 112,55
16/9	Diaconie	€ 87,09
	Kerk	€ 65,00
	Vredesweek	€ 76,90
23/9	Diaconie	€ 118,75
	Kerk	€ 104,00
	Pastoraat	€ 126,87
30/9	Diaconie	€ 58,90
	Kerk	€ 52,65
	Pastoraat	€ 51,75
	*** incl. gift van € 70,- ontvangen via mw. Maartje Bergwerff	
	Leemgaarde september	€ 168,30
	Totaal	€ 1.641,18

De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.



Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail: ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl

**HET TOPPUNT
VAN KUNST:
GODS
SCHEPPING**

visje


WWW.VISJEPOSTERS.NL



Een bericht van het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is wat minder zichtbaar in de kerkelijke organisatie, maar dat wil niet zeggen dat er weinig gebeurt. Een paar recente voorbeelden zijn de verbouwing van de consistorie, de renovatie van het orgel en de beamerinstallatie.

Ook nu gebeurt er weer van alles, en daarom is het tijd u daar weer eens even over in te lichten.

Het belangrijkste project wat nu loopt is de verbouwing van de pastorie aan de Hoflaan.

Er is besloten deze pastorie aan te houden en geschikt te maken voor bewoning door de toekomstige predikant. Dat betekent dat het huis ook aangepast moet worden aan de moderne tijd. Hierover volgt een overzicht van de belangrijkste zaken, die verbeterd en vernieuwd zullen worden.

- Keuken: Er wordt een nieuwe keuken geplaatst.
- Badkamer: De badkamer wordt aangepast.
- Vloer woonkamer: De houten vloer wordt vervangen door een betonvoer met vloerverwarming.
- Isolatie dak: Het huis wordt op diverse plaatsen van isolatie voorzien.
- Zonnepanelen: Op het dak worden zonnepanelen aangebracht.
- Tuin: De tuin wordt ontdaan van veel bomen en struiken die uit hun krachten zijn gegroeid en wordt onderhoudsvriendelijk gemaakt. De werkzaamheden in de tuin zijn al gestart en het huis zal ook spoedig volgen.

Zoals u ziet moet er flink worden aangepakt, maar met onze groep enthousiaste CvK-ers zal dat vast wel lukken.

Als laatste kan ik u nog melden dat deze groep onlangs is versterkt door



Allerhande Kerkelijk Nieuws

het aantreden van Cor-Jan Warbout. Wij zijn heel blij dat hij bereid is ons te helpen bij al dit omvangrijke werk wat bij het College van Kerkrentmeesters hoort.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees Beukelman

Geslaagd concert Cantorij

Het was een heerlijke, zomerse dag de veertiende oktober, misschien wel de laatste warme dag van het jaar. 's Morgens was er al een koffieconcert in De Man geweest. We maakten ons een beetje ongerust: zouden er wel mensen naar ons concert komen? Het was het eerste concert van onze Cantorij, toch een mijlpaal. Maar toen we binnenkwamen, vielen de zorgen weg: de hele kerk zat vol. Wat een verrassing!

Het programma bestond uit muziek van louter Engelse componisten door de eeuwen heen. De Cantorij, onder leiding van Elly Bakker, bracht verfijnde, religieuze liederen van onder anderen Thomas Attwood en John Rutter naast bekende Anglicaanse hymnes waarbij het publiek af en toe mocht meezingen, met zo'n heerlijke tegenstem erboven uit parelend. De koorwerken werden afgewisseld met instrumentale stukken door Elly Bakker op blokfluit en Sander van den Houten op orgel of piano. Bijzonder mooi waren bijvoorbeeld de drie delen uit de moderne "London Scenes" voor blokfluit en piano van D. Sanderman en de "Trumpet Voluntary" voor orgel



Allerhande Kerkelijk Nieuws



van J. Stanley. Sander kan werkelijk toveren met ons prachtige orgel! De thuisblijvers hebben ongelijk gekregen: zowel Cantorij als publiek heeft genoten van dit concert en het regende na afloop dan ook complimenten. Voor ons kon de dag niet meer stuk. Het concert is nog te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Intussen bereiden wij ons alweer voor op de komende gedachtenisdienst.

Irene Oskam

Dieper de psalmen in" met ds. Helene Perfors

De Psalmen worden misschien wel het meest geciteerd in literatuur, muziek en kunst. De teksten zijn vol met lofprijzingen, gebeden en diepe gedachten over het leven en God. De emoties rijzen en dalen in de psalmen, soms zijn ze wanhopig en soms lopen ze over met vreugde. Maar wat moeten we nu precies over de psalmen weten om ze goed te kunnen begrijpen? We houden waarschijnlijk van de psalmen omdat ze zo dicht bij ons eigen leven staan. U bent van harte welkom dinsdag 20 november om 19.30 uur in de concistorie van de kerk. U kunt zich aanmelden bij Liesbeth van Wijnen of via mail winterwerk@kerkoostvoorne.nl



Allerhande Kerkelijk Nieuws

De Herberg zondag 18 november weer open!

Zondagmiddag 18 november vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de Herberg weer geopend in de consistorie van de Dorpskerk. Deze middag staat de Rockanje school in Ghana centraal. Jan Varekamp,



Allerhande Kerkerlijk Nieuws

voorzitter van het bestuur van deze school en Truus Varekamp zijn deze middag aanwezig om foto's van hun reis naar de school in oktober jl. te laten zien en te vertellen hoe het nu met de school en de kinderen is. U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.



Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen

We gaan weer zingen!

Vorig seizoen hebben we twee leuke, gezellige en leerzame middagen gehad waar we heerlijk gezongen hebben. Ook dit seizoen staan twee activiteiten gepland. Binnenkort is de eerste middag! We zingen advents- en kerstliederen.



Zingt u ook een keer mee? Jong of oud, man of vrouw, zingt u als een nachtegaal of knarst het wat meer? Het maakt niet uit, iedereen is van harte welkom! Elly Bakker begeleidt deze zangmiddag samen met één van de organisten. Tijdens een korte pauze drinken we een kopje thee of koffie.

Woensdag 28 november 's middags van 14.30 tot 16.00 uur.

U kunt zich aanmelden bij Liesbeth van Wijnen of via mail winterwerk@kerkoostvoorne.nl

Van het verjaardagsfonds

Eind september kwam ons team voor de tweede keer dit jaar bij elkaar. De mutaties, zoals adreswijzigingen e.d. werden doorgenomen en ervaringen uitgewisseld. De inhoud van de busjes is geteld, de opbrengst bedroeg € 1.203,- Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve, zodat er weer een beroep op kan worden gedaan voor stoffelijke zaken en het pastoraat. Het blijkt dat de felicitatie door middel van een kaart en het daarop volgende bezoekje nog steeds worden gewaardeerd.

Ons team kan overigens nog versterking gebruiken.

Met een hartelijke groet,

Maartje Bergwerff, Cobi Emmerzael, Elma van der Knaap,
Anja langendoen, Hilde Meenderink, Anneke Poldervaart,
Reinie Reborst, Gerard vd Hoek



Adventskalender

*Leef toe naar Kerst,
het feest van hoop.*

'Hoop' is de rode draad door alle dagen van de Adventskalender 2018. Een dagelijkse bijbeltekst, en o.a. een quote, verhaal of recept brengen u iedere dag een stukje dichterbij Kerst. Voor elke dag is een moment van bezinning of meditatie aanwezig. Een quote om over na te denken, een persoonlijk verhaal dat u raakt, een recept om die avond te koken. Er is voor ieder wat wils in de kalender te vinden. In het thema 'Hoop' wordt het licht op het pad naar Kerst zichtbaar.



U kunt een kalender gratis aanvragen via de onderstaande link:

www.protestantsekerk.nl/adventskalender

Als u niet in het bezit bent van een computer kunt u een gratis exemplaar vragen bij iemand van de diaconie of iemand van het pastorale team.

Impressie *Ik ben die ik ben door verhalen ...*

Wat een bijzondere avond heb ik beleefd. Zomaar een donderdagavond die het verschil maakt!!!

Een levensverhaal waarin ik (1948) veel herkende uit mijn jonge jaren, zoals b.v. de verjaardagen met ooms en tantes, waarin ook die éne speciale oom die altijd voor de lach zorgde, en het gebedje voor het slapengaan dat ik precies zo leerde en doorgaf aan onze kinderen. Hoe ik op woensdagmiddag naar de speeltuinvereniging ging om mondharmonica te leren spelen.

Ds. Piet Schelling heeft ons ontroerd, laten lachen en laten weten dat óns verhaal er óók toedoet. En dan denk ik, laten we ons levensverhaal zelf vertellen i.p.v. dat een ander dat doet in de afscheidsdienst als je dood in de kist ligt. Of zet in ieder geval je levensloop op papier, het geeft je inzicht,



Allerhande Kerkelijk Nieuws

overzicht en zoals ds. Piet Schelling schrijft: ze wakkeren je hoop aan, geven je moed en corrigeren je doen en laten.

Het was een feest der herkenning, nogmaals dank voor deze mooie, inspirerende avond!!!

Ook dank aan de mensen die deze avond mede vorm hebben gegeven!!!

Een gemeentelid

P.C.O.B. Westvoorne

Van harte nodigen wij u uit voor een
bijeenkomst van de PCOB op:

woensdag 14 november 2018.

Aanvang: 14.00 uur in de Welkomkerk
(inloop vanaf 13.30 uur).



Thema: "Op de fiets naar Moldavië"

Als spreker hebben we dhr. Jan van der Ent uit Ouderkerk a/d IJssel uitgenodigd (Jan is al eerder bij ons geweest met zijn presentatie over "met de fiets naar de Noordkaap"). Vanmiddag vertelt Jan over zijn andere fietstocht die hij deze zomer heeft gemaakt, maar nu naar Moldavië. Aan de hand van een diapresentatie neemt hij ons weer mee op een boeiende reis!

We hopen op een grote opkomst en u weet: neem rustig uw vrienden, kennissen, familie of burens mee...

Vervoersproblemen? Even bellen ...

Voor Rockanje en Tinte: Harry Luijendijk, tel. 401915

Voor Oostvoorne: Henk Otten, tel. 483677

Namens het bestuur PCOB - afdeling Westvoorne,
Tineke Vriend, secretaris

Vrijwilligers gezocht voor de weeksluiting in Leemgaarde!

Al vele jaren is er iedere vrijdagavond om zeven uur een korte dienst voor de bewoners van Leemgaarde en Leemerhof. De weeksluiting wordt druk bezocht en erg gewaardeerd.

De dienst duurt ongeveer een half uur tot 40 minuten. Er wordt gezongen uit het liedboek voor de kerken (het rode boekje) of uit de bundel van Johannes de Heer. Er wordt gebeden en er is een korte overdenking. Daarna is het koffiedrinken en tijd voor een praatje. Rond een uur of acht



Allerhande Kerkelijk Nieuws

stroomt het zaaltje weer leeg en gaan de aanwezigen huiswaarts.

Gelukkig hebben we een mooie groep vrijwilligers voor verschillende taken zoals:

- Naast de predikanten zijn er vrijwilligers die voorgaan tijdens de dienst;
 - Er zijn mensen die het orgeltje bespelen;
 - Er zijn personen die bewoners ophalen voor de dienst en na de dienst weer thuisbrengen. Deze mensen zorgen ook dat er een kopje koffie of thee gedronken kan worden;
 - Samen met enkele bewoners wordt de zaal na afloop weer opgeruimd.
- Door verschillende omstandigheden hebben we het laatste jaar afscheid moeten nemen van een aantal trouwe mensen. Gelukkig zijn er inmiddels ook weer enkele nieuwe personen gekomen maar de groep is nog niet compleet. De huidige vrijwilligers vullen de opengevallen plekken in waardoor ze vaker aan de beurt zijn dan de bedoeling is.

We zijn dringend op zoek naar personen die voor willen gaan in deze diensten en iemand die het orgeltje wil bespelen. Maar als u mee wilt werken en liever koffie schenkt kan dat natuurlijk ook altijd. Er is een rooster zodat iemand maar eenmaal in de zoveel tijd aan de beurt is.

Vrijwilliger bij de weeksluiting is een zinvolle tijdsbesteding! Uw beloning is grote waardering van de aanwezigen.

Loop eens binnen en maak een dienst mee en u zult het ervaren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 of Ivanwijnenknook@gmail.com

Data om te onthouden:

- woensdagmorgen is er inloop in de consistorie van de Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in Leemgaarde, zaal de Langedam.
- Elke maandagavond: Cantorijrepetitie om 19.30 uur in de Dorpskerk
- 11 november: tienerkerk
- 14 november: P.C.O.B. 14.00 uur, Welkomkerk
- 18 november: De Herberg, gasten: fam. Varekamp, 15.00 uur, Dorpskerk
- 23 november: Gedachtenisdienst in Leemgaarde, 19.00 uur
- 9 december: tienerkerk



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 26 november 2018 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 8 december 2018 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met ons op.

In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het pastorale team.

Interim predikant ds. P Schelling, tel. 0174 28 73 65
Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82
Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78
Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26
Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)
Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

**Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084
506085**

Openingstijden

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. N. van der Horst-Kattenberg
horstkat1@gmail.com

De Maat 34
7707 RN Balkbrug

Tel. 06 - 2308 1222

Interim predikant

Ds. P Schelling
interimpredikant@kerkoostvoorne.nl

Tel. 0174 - 28 73 65

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijckewaerdstraat 6
3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Duinlaan 2A, 3235 CL

Tel. 77 48 70

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL
Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar
scriba@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

PR van de PGO:

C.B. van Walsum
fam.vanwalsum@planet.nl

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

