

# KERKBLAD



26e jaargang nr. 2 - oktober 2018

## *Herfstimpressie in 't bos*

*De zon werpt gouden stralen op mijn pad.*

*Ik zet mijn voet op 't afgefallen blad*

*en struin behoedzaam voort.*

*Geen mens die mij hier stoort.*

*Het is zo stil, zo stil hier om mij heen.*

*Ik waan mij in dit sprookjesbos alleen.*

*Een rood-met-witte-stippen paddenstoel  
geeft een welhaast euforisch herfstgevoel.*

*Het haast volmaakte kleurpatroon,*

*in volle pracht aan mij getoond,*

*in goud en groen, in rood en bruin;*

*het is één grote najaarstuin.*

*Heeft onze Schepper met zijn verffalet,*

*voor mij die toverkleuren neergezet?*

*Het bladerpad dat knispert en dat kraakt:*

*De zomer, die een laatste zucht nog slaakt;*

*Het is voorbij, de zomer, 't is voorbij*

*Maar déze fraaie dag,*

*die krijg je nog van mij.*

*Ja, zelfs die achttien graden,*

*die krijg je er nog bij!*

*Jelly Verwaal*





# Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

In alle diensten is kindercreche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

## Zondag 30 september aanvang 9.30 uur!

2e zondag van de herfst (groen)  
Mw. A. Klavers, Spijkenisse  
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

## Zondag 7 oktober

**Let op: vanaf deze datum is de  
aanvang van de kerkdiensten  
10.00 uur!**

3e zondag van de herfst (groen)  
Ds. P. Schelling, Monster  
Collecte: Diaconie, Kerk, Kerk en  
Israël

## zondag 14 oktober

4e zondag van de herfst (groen)  
Ds. A. Dekker, Brielle  
Collecte: Diaconie, Kerk,  
Werelddiaconaat

### Tienerkerk

Een dienst voor tieners in de ruimte  
boven de consistorie.  
Alle tieners zijn welkom!

## Zondag 21 oktober

5e zondag van de herfst (groen)  
Ds. H. Perfors, Brielle  
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

## Zondag 28 oktober

6e zondag van de herfst (rood)  
Bevestiging ambtsdragers  
Ds. P. Schelling, Monster  
Collecte: Diaconie, Kerk,  
Hervormingsdag

## Vrijdag 2 november

Stiltdienst (wit)  
De kerk is open tussen 18.00 en  
19.30 uur. Tussen 19.30 en  
19.45 uur wordt een korte vesper  
gehouden.

## Zondag 4 november

7e zondag van de herfst (groen)  
Dienst van Schrift en Tafel,  
gericht op kinderen  
Ds. H. Perfors, Brielle  
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk,  
Pastoraat

Kunt u niet op eigen  
gelegenheid naar de  
kerk gaan, neemt u  
dan contact op met  
Joke Kruijk, tel. 484530



## Vrouw met een groot hart



Na de dienst van 16 september, in het Westland, sprak een man me aan. Hij zei: "vanmorgen bij het ontbijt stond de televisie aan. Annemiek Schrijver had in "De Verwondering" een gesprek met een dominee. Zij is slachtoffer geworden van een zwaar misdrijf. Wat ze daarover verteld -over haar liefde, manier van geloven, mededogen, de verwerking van de overval- heeft diepe indruk op me gemaakt. Als je dit hebt meegemaakt en je kunt zeggen wat zij zei, dan heb je een groot hart".

Wij kennen het verhaal. Wij in Oostvoorne kennen deze dominee. Net als die kerkganger die me aansprak, heb ik naar het gesprek met Ebi gekeken en geluisterd. Indrukwekkend en ontroerend wat ze deelde.

Ik zie een sterke vrouw, die gelooft in de kracht van de zachtheid tegenover brute krachten. Ik moest denken aan de dichter Gerrit Kouwenaar, die schreef:

*Ik heb nooit iets anders getracht dan dit:  
het zacht maken van steen....*

Ik zie op het scherm een mensenkind, die het waagt om haar kwetsbaarheid toe te vertrouwen aan een breed publiek. Ineens schoten me de woorden van Okke Jager te binnen:

*De krokus wijst beton zijn grens.  
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.*

Ik hoor Ebi zeggen dat de dader verantwoordelijk is voor zijn daad, maar dat ook hij liefde nodig heeft. Mededogen is er ook voor hem. De dichteres Judith Herzberg komt ineens tot spreken:

*Houd me dicht tegen je aan (...)  
Want sterker als de dood  
is de liefde.*



Ik luister naar haar mond waaruit een taal stroomt die zich niet neerlegt bij de dagen van ontluistering en bij oog om oog en tand om tand. Het lied van Huub Oosterhuis dringt zich op:

*Komen ooit voeten gevleugeld  
mij melden de vrede (...)  
Dan zal ik zwaaien naar vreemden,  
zij zullen mij groeten.  
Wie was mijn vijand? Ik zal hem  
in vrede ontmoeten.*

Ondanks pijn en verdriet haar aangedaan, gaat Ebi over muren en voorbij prikkeldraad. Zulke verhalen van hoop zijn nodig, als brood in een tijd die hongert naar verbinding. Inderdaad, hier was een vrouw met een groot hart aan het woord en met liefde voor de mens. Wonderbaarlijk.

Ds. Piet Schelling

**GOD WIL  
GEESTELIJKE  
VRUCHTEN,  
GEEN  
RELIGIEUZE  
NOTEN**



[WWW.VISJEPOSTERS.NL](http://WWW.VISJEPOSTERS.NL)



# *Bond de Kerkdiensten*

## **Bevestiging ambtsdrager(s)**

Op 28 oktober zal Janneke Eggink-Bakker als diaken worden bevestigd. De kerkenraad is verheugd dat zij deze taak op zich wil nemen. We heten haar dan ook van harte welkom in de kring van de kerkenraad!

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we nog in gesprek met andere potentiële ambtsdragers. Mocht dat resulteren in nog meer gemeentelieden die zich beschikbaar stellen, dan worden zij tegelijkertijd met Janneke bevestigd. U verneemt dat dan via de wekelijkse nieuwsbrief en afkondingen.

We zien echt uit naar uitbreiding van de kerkenraad. Er is veel werk te doen en hoe meer schouders en handen, hoe lichter het werk voor iedereen wordt.

Ds. Piet Schelling

## **Allerzielen**

### **Wat?**

Op Allerzielen (2 november) herdenken we onze dierbaren die overleden zijn. Een eeuwenoude traditie binnen de Rooms Katholieke Kerk die we binnen onze gemeente enkele jaren geleden hebben overgenomen.

We steken een kaarsje op en denken aan de personen die we zo missen.

### **Waar en wanneer?**

Vrijdag 2 november.

De kerk is open tussen 18.00 en 19.30 uur. Tussen 19.30 en 19.45 uur wordt een korte vesper gehouden.



## **Crèche**

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 30 september | : Helma                 |
| 7 oktober    | : Charlotte             |
| 14 oktober   | : Julia, Meike en Iefke |
| 21 oktober   | : Esther V.             |
| 28 oktober   | : Bas en Joëlle         |
| 4 november   | : Anita                 |



## **Voorbeden**

In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen.

## **Startweekend 2018**

Het thema voor dit kerkelijk jaar is "Een goed gesprek". Dat thema werd verweven in het startweekend.

Zaterdag tegen etenstijd was het prachtig weer. In de kerktuin hebben we met veel mensen héérlijk gegeten. Er werden vele gesprekken gehouden aan de lange tafels. De kinderen waren nog vol met energie door hun middagprogramma en hadden er veel over te vertellen. Zij reden een fiets-puzzeltocht. Zij zochten onderweg puzzelstukken waarmee zij een rebus moesten oplossen. Er moest zelfs in een rubberen boot naar het midden van de vijver geroeid worden om van een tak van een boom een puzzelstuk te trekken.



# Bond de Kerkdiensten

De oplossing van de puzzel was: "praten over koetjes en kalfjes". En daarmee start vaak een goed gesprek, eerst de koetjes en kalfjes, totdat er een onderwerp langs komt waarover je met elkaar dieper kunt spreken.

De kinderen werden opgehaald door hun ouders, die natuurlijk onder het genot van een drankje ook met elkaar in gesprek raakten.

Tijdens het afruimen werd

er ook veel gekletst en de tieners gingen alvast naar hun ruimte boven de consistorie. Daar speelden zij het spel jungle crash. Zij moesten na een vliegtuigcrash in de jungle proberen te overleven en weer terug te komen in de bewoonde wereld. Maar hoe doe je dat en wat neem je mee? Dat leidde tot een intensieve discussie. Om 21.00 uur werden de tieners in twee groepen gedropt en moesten zij de weg naar de kerk weer zien te vinden. Onderweg moesten zij langs posten en foto-opdrachten doen. Maarrr... opgelet voor de spionnen, want eenmaal gespot kost het punten. Om het doel te bereiken is in gesprek gaan heel belangrijk. En tijdens de tocht met soms lange wegen te bewandelen, was er tijd voor goede gesprekken.

Zondagochtend was de kerk anders ingericht dan gebruikelijk. De stoelen stonden in halve kringen rond tafeltjes en bij de ingang werd al koffie en thee geschonken met een lekkere klets kop of kletsmaajoor erbij.

Barbara en de band The New Adams family namen ons mee langs 7 thema's waarover Jezus gesprekken voerde. Er kwam ook een kletsplotje op tafel en gemeenteleden gingen met elkaar in gesprek over een onderwerp, dat vanuit het kletsplotje gesteld werd. Iedereen mocht een kletsplotje meenemen in de hoop dat het gevuld zal worden met goede vragen en er nog betere gesprekken zullen ontstaan.





## **Van de scriba - Nieuws uit de kerkenraad**

Een geweldig startweekend zo kan je dat in het kort wel noemen toch? Het was een prachtig weekend met een hoge opkomst van jeugd en volwassenen. Ik zal niet al te uitgebreid zijn over het startweekend, omdat er meer mensen zijn die daar over schrijven in dit kerkblad, maar feit is wel dat er veel vrijwilligers keihard gewerkt hebben en dat er iets moois is neergezet..... iets om trots op te zijn.

Voor wie de startdienst op zondag gemist heeft..... echt jammer want het was een prachtige dienst met erg goede muziek. De combinatie met een violist in de band vond ik persoonlijk erg mooi. The New Adams Family, een goede band en met Barbara ook weer een inhoudsvolle en dus waardevolle dienst.

De kerkenraad is het seizoen al eerder gestart en heeft zojuist (12 september) de 2e vergadering er op zitten. In de eerste kerkenraadsvergadering hebben we naast alle zakelijke onderwerpen ook aandacht besteedt aan wat een ieder tijdens zijn of haar vakantie heeft beleefd en dan met name waar er een link was naar ons geloofsleven of wat hebben wij in onze vakantie, nu of misschien jaren geleden meegemaakt, waarvan we vinden dat het iets bijzonders meegaf of....

Ze leer je als kerkenraad je team- en geloofsgenoten op een andere manier kennen. In de kerkenraadsvergadering van september zijn we vooral ingegaan op hoe wij als KR leden de Avondmaalsdiensten beleven. Daarbij gebruikten we de dienst van 2 september als een voorbeeld. Heel divers is de belevenis dan voor een ieder. Het is fijn dit soort momenten in de KR-vergaderingen in te bouwen en zo meer met de mens en God bezig te zijn.

En natuurlijk zijn er meer zakelijke onderwerpen die aan de orde komen. Het buitengewoon positieve nieuws is dit keer toch wel dat Janneke Eggink bereid is gevonden het ambt van diaken te aanvaarden. Er moeten weliswaar nog een aantal formele stappen worden genomen, maar daarop vooruitlopend zijn we blij als KR team en zeker voor de diaconie, dat het team groeit en verder op sterkte komt.

Nu leggen we de focus nog op ouderlingen en mensen voor het CvK. Het hoeft niet altijd direct een ambt te zijn wat wordt ingevuld, want als



# Pastoraal Nieuws

commissielid kunt u ook van grote waarde zijn!

Privacy is een onderwerp waar ook wij als kerkenraad druk mee bezig zijn geweest. De kerkenraad vindt het belangrijk, dat het persoonlijke element en daarmee het meeleven en de onderlinge betrokkenheid hoog wordt gehouden in ons gemeente-zijn. Uiteindelijk hebben we als kerkenraad een brief opgesteld, die u binnenkort thuisbezorgd krijgt of wellicht inmiddels ontvangen hebt.

De KR heeft in het zogenaamd *Privacy-Statement* vastgelegd hoe we willen omgaan met privégegevens van de gemeenteleden. Dit Statement vindt u op onze website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl). De recente wet op de privacy geeft aan dat we zonder toestemming niet zomaar persoonlijke gegevens openbaar mogen maken.

Aan de ene kant eerbiedigen we die wet, aan de andere kant vinden wij het belangrijk het persoonlijk element en daarmee het meeleven en de onderlinge betrokkenheid hoog te houden in ons gemeente-zijn. Dit kan zijn voor iemand bidden of om met iemand te danken in de gebeden tijdens de kerkdienst. Het is niet geoorloofd om concreet (bij name genoemd) voor iemand te bidden zonder toestemming van die persoon.

We zijn inmiddels afgestapt van het voorbedenkistje bij de ingang van de kerk en als het er nog staat verwijst het naar de nieuwe wijze, waarop we vanaf nu willen werken. Wilt u dat uzelf of iemand anders in de voorbeden genoemd worden, laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om dit verzoek aan de dienstdoende predikant door te geven. Zo willen we elkaar dragen in lief en leed en tegelijkertijd recht doen aan de spelregels van de wet op de privacy.

Ook vragen wij u of u (in het kader van de nieuwe regelgeving) bezwaar heeft, indien uw naam in de dienst genoemd wordt, als u de bloemen krijgt of als er nu en dan foto's van gemeenteactiviteiten op de website worden geplaatst waar mogelijk ook u op staat?

Mocht u hiertegen bezwaar maken of hebt u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit stukje, laat het de kerkenraad dan weten (liefst schriftelijk/per mail; [scriba@kerkoostvoorne.nl](mailto:scriba@kerkoostvoorne.nl)).



U zult deze oproep wellicht in een iets andere vorm vaker tegenkomen op de zondags- of nieuwsbrief of zoals nu in het kerkblad.

Wij hopen op deze wijze de regels omtrent privacy te respecteren en ook onze identiteit als kerkelijke gemeente te behouden.

Bij het uitkomen van het nieuwe kerkblad zijn we waarschijnlijk nog net niet overgestapt op een nieuwe aanvangstijd van de diensten (zondag 7 oktober) zoals we dat jaarlijks aanpassen per 1e zondag van oktober.

Wintertijd, een discussie op Europees niveau, maar wellicht ook in onze kerkelijke gemeente.

Wat vinden wij als gemeente van deze aanpassing van aanvangstijden? Vinden we dat fijn, omdat we 's zomers toch makkelijker opstaan en tevens "meer zondag overhouden" na een dienst?

Of is het juist lastig omdat we dan wat eerder op moeten en we voor de dienst wat krapper in onze tijd zitten? Het is momenteel in de kerkenraad geen punt van discussie maar altijd goed te weten.... wat vindt u als gemeentelid er van?

Dit geldt natuurlijk voor meer zaken, zoals de vorm van onze diensten, hoe ervaart u de viering van het Heilig Avondmaal, de bijzondere diensten of juist de 'gewone' diensten? Wat vindt u van het nieuwe winterwerkprogramma? Zit daar iets voor u bij wat u aanspreekt of heeft u suggesties en ideeën ter aanvulling?

Wij als kerkenraad denken een doorsnee van de gemeente te zijn en daarmee alles te weten wat u als gemeente interesseert en bezighoudt, maar is dat ook zo?

Het is altijd goed als u als gemeente uw mening laat horen. Hoe? Door bijvoorbeeld direct met mensen uit de kerkenraad te praten of op een andere wijze met één van hen contact op te nemen.

U mag mij als scriba altijd bellen of per mail benaderen. Wij stellen dergelijke contacten erg op prijs.

De wintertijd komt er aan, het winterwerkprogramma is van start gegaan. Eind oktober de klok weer terug..... bijna Kerst!

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad,  
Jan Herlaar, Scriba



## **In memoriam Willempje van Wijnen-de Ruiters**

**21 december 1930 - 17 augustus 2018**



In haar vertrouwde omgeving blies Willie van Wijnen op 17 augustus de laatste adem uit. Aan de ene kant verlangde ze daarnaar. Het leven werd haar te zwaar. Ze werd steeds afhankelijker, en dat was moeilijk voor haar. Juist voor haar die altijd nadrukkelijk de touwtjes in handen had gehad. Ze vond het erg al meer de regie uit handen te moeten geven. Soms zei ze: "Laat de Here me maar weghalen"; of "Als ik morgen niet meer wakker wordt, is het goed." Aan de andere kant, als er dan weer een nieuwe dag aanbrak, dan genoot ze ondanks alles toch wel weer. Als de kinderen en kleinkinderen in haar buurt waren, als ze met kleinzoon Wouter naar Feyenoord zat te kijken, als ze een kaartspelletje deed of een puzzel legde - ja, dan flakkerde het levensvuur weer een klein beetje. En dat vond allemaal plaats aan de Hoefweg 5. Op een kort 'uitstapje' naar Hedel na, aan het begin van het huwelijk, heeft ze altijd daar gewoond. Ze werkte mee in hun las- en constructiebedrijf. Leerde lassen, zorgde voor de administratie, fokte geiten, maakte kaas en deed zoveel meer. Altijd bezig, zoveel dat de kinderen weleens dachten: mam, wij zijn er ook nog! Grote indruk heeft een bijna-doodervaring op haar gemaakt, ongeveer 30 jaar geleden, toen het hart stakte. Ze ervoer de levenstijd na dat crisismoment als een toegiff. Met de dood voor ogen heeft ze ervaren: God is er! Vanaf dat moment leefde zij met Hem. Het gevolg was dat ze jaren later besloot zich te laten dopen.

We lazen in de afscheidsdienst haar dooptekst:

*Van oudsher is God een schuilplaats,  
zijn armen dragen u voor eeuwig.*

Dragende armen.... die heeft ze ervaren. Ook op het laatst, toen ze de wereld losliet en Gods armen haar de grens over droegen. In de dienst klonk ook Psalm 4, die we enkele dagen daarvoor met haar, omringd door haar gezin hadden gelezen:

*In vrede leg ik mij neer  
en meteen slaap ik in,  
want God doet me wonen in een vertrouwd huis.*

En ze ging. In vrede. Dat gunnen we haar van harte.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen, die haar in dankbaarheid gedenken, toe dat die ervaring tot kracht en steun zal blijven.

Ds. Piet Schelling





## **In memoriam Dirk den Arend**

**23 november 1933 - 20 augustus 2018**

Bijna 85 jaar is Dick den Arend onder ons geweest. Gedurende al die jaren werd zijn levensverhaal geschreven. In de zestiger jaren verbleef hij, afkomstig uit Rhoon, als dienstplichtig soldaat in Garderen. Daar leerde hij Jannie kennen. In 1957 zocht Jannie werk in de buurt waar Dick woonde en een jaar later was hun huwelijksdag. Deze zomer waren ze zestig jaar getrouwd. Jammer genoeg was de situatie er niet naar om het te vieren. Want de laatste jaren ging het niet zo goed met Dick. Steeds meer verloor hij de grip op zijn leven. Tot groot verdriet kon Jannie de verzorging die hij nodig had, niet meer aan en moest hij in 2015 verhuizen naar verpleeghuis Grootenhoek.

Gelukkig waren er daar momenten waarop hij kon genieten van de kleine dingen: appels plukken in de tuin van het huis, ritjes in de rolstoel, bezoeken, aandacht. Enkele dagen voor zijn einde was hij nog mee geweest met een rit in de huifkar.

Kijkend naar de tijd vóór het verlies van zijn gezondheid, mogen we zeggen: hij heeft, samen met zijn gezin, mooie levensjaren gekend. De ondernemende geest, zijn werk, de autoritten met de "lelijke eend", de avontuurlijke vakanties met de caravan, het tuinieren, de liefde voor elkaar - ach, wat was er veel dat tot dankbaarheid stemt. Tijdens de voorbereiding van de dienst, zeiden we: het hoofdwoord in deze dienst mag dankbaarheid zijn. Vandaar ook dat het lied "Tel uw zegeningen" klonk. In al die levensjaren waren er heel wat zegeningen. Zelfs de laatste jaren ontbrak het daar niet aan.

Dankbaar zijn we dat deze mens, echtgenoot, vader, opa, broer en geloofsgenoot onder ons is geweest. Ja, ook geloofsgenoot. Hij voelde zich in de goede jaren nauw bij de kerk betrokken en leefde trouw mee. Wat vooral tot ons blijft spreken, zijn deze eigenschappen: zorgzaam, behulpzaam, liefdevol, betrouwbaar.

Maandag 20 augustus verliet hij deze wereld. Enkele dagen later lieten we hem tijdens de afscheidsdienst gaan, terwijl de woorden van Stef Bos "Vaar wel, kom veilig thuis" nagalmden. Dat de mooie herinneringen aan hem allen die achterblijven mogen troosten!

Ds. Piet Schelling



# Diakonaal Nieuws

## Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor alle brieven en kaarten, die ik mocht ontvangen (een schoenendoos vol).

Als het bloed eind september goed is, hoop ik de volgende kuren te starten.

Hartelijke groeten en tot ziens.

Koos Elleswijk

## Diaconale bijdrage Kerk in Actie

Kerk in Actie is het missionaire werk en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse kerk in Nederland. Onlangs heeft u bij het kerkblad een brief ontvangen voor de jaarlijkse financiële actie voor missionair en diaconaal werk.

Van de opbrengst is 75% bestemd voor buitenlandse (Werelddiaconaat en Zending) en binnenlandse projecten.

Voor onze plaatselijke activiteiten, zoals onder meer de kosten van de kerktelefoon, de bloemen van de eredienst, attenties voor zieken en ouderen, alsmede verplichte afdrachten voor provinciale - en landelijke commissies, zal 25% van de opbrengst bestemd zijn.

As u alsnog een bijdrage wilt geven, kunt u dat overmaken naar rekeningnummer NL63 RABO 0350 2541 84 t.n.v. kerk in Actie PGO te Oostvoorne.

De opbrengst van de **actie 2016 was € 3.160,-**. Dit is bij elkaar gebracht door 152 gemeenteleden.

De opbrengst van de **actie 2017 was € 2.582,-**. Dit is door 118 gemeenteleden opgebracht.

De opbrengst van de **actie 2018 t/m augustus was € 2.549,-**. Dit is door 116 gemeenteleden opgebracht.

U ziet dat de opbrengst van het jaar 2018 ten opzichte van het jaar 2017 bijna gelijk is. Maar ten opzichte van het jaar 2016 loopt het wel wat achter.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdragen.

Namens Commissie Kerk in Actie (v/h ZWO)  
en diaconie, Joke Kruijk



## Collectes augustus 2018

datum	doel	totaal
5-8-2018	Diaconie	€ 103,48
	Kerk	€ 83,28
	Pastoraat	€ 97,00
12-8-2018	Diaconie	€ 83,10
	Kerk	€ 67,50
	Kerk in Actie, Zomerzending	€ 103,49
19-8-2018	Diaconie	€ 95,40
	Kerk	€ 75,15
	Pastoraat	€ 87,60
26-8-2018	Diaconie	€ 107,35
	Kerk	€ 88,65
	Koopvaardij ds. H. Perfors	€ 166,82
	Koffie tentoonstelling	
	Voorne van Vroeger	€ 102,92
	Leemgaarde	€ 99,85
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.361,59</b>

## Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

### 1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

### 2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.



# *Diakonaal Nieuws*

## **Sam's kledingactie voor Mensen in Nood**

Zoals al eerder is aangekondigd, vindt de jaarlijkse kledingsinzameling plaats op **zaterdag 6 oktober**.

Sam's kledingactie is blij met al uw gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel, graag verpakt in plastic zakken.

De Dorpskerk is het inleverpunt en zal van **10.00 tot 12.00 uur** geopend zijn. De opbrengst van de kleding gaat naar ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Bij voorbaar dank voor uw bijdragen.

Namens KerkinActie,  
Elly van der Hoek

## **Gif ontvangen**

Via dominee Schelling ontving onze kerk van een gemeentelid € 50,-, als uiting van dankbaarheid. Vanaf deze plaats zeggen we: dank daarvoor!

### **De kerktelefoon**

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932  
e-mail: [ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl](mailto:ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl)  
[www.voedselbankspijkenisse.nl](http://www.voedselbankspijkenisse.nl)





## **Zomer tweeduizendachtien Kerkklokken**

Op een zondagmorgen tijdens mijn wandeling door de duinen, hoorde ik de klokken luiden, het was omstreeks half 11. Ik dacht, oh de dienst is bijna ten einde en nu bidden ze het Onze Vader.

Zo liep ik in m'n eentje mee te bidden. Omdat ik tijdelijk niet in de kerk kom, voelde ik me zo tóch opgenomen en verbonden met de gemeente.

De kerkklokken spreken zo hun eigen taal, ze roepen ons als het tijd is om naar de kerk te gaan, ze laten horen dat er een geliefd mensenkind is overleden en ook als er blijde gebeurtenissen te melden zijn, zoals een huwelijk en als het tijd is om op te staan!

Ik voel me bevoorrecht om in zo'n mooi dorp bij de duinen te wonen!!!

een gemeentelid



## **Orgelconcert op het Bätz/Friedrichs orgel**



organist Jolanda Zwoferink

**Zondag 30 september 2018,  
aanvang 15.30 uur**

Jolanda Zwoferink, vaste organiste van de PGO te Oostvoorne, geeft een concert met orgelwerken van o.a. Bruhns, Bach, Guilain en Mozart.

## **Een uurtje muziek op zondagmiddag**

Op zondag 14 oktober kunt u in de Dorpskerk te Oostvoorne genieten van een klein uur muziek door de Cantorij van Oostvoorne, met medewerking van cantrix en blokfluitiste Elly Bakker en organist Sander van den Houten. Op het programma staan vooral stukken uit de Anglicaanse kerkmuziek, naast enkele werken voor blokfluit en orgel.

Sander van den Houten bespeelt het prachtige grotendeels achttiende-eeuwse en onlangs gerestaureerde Bätz-Friedrichsorgel.

Het concert begint om 15.30 uur.

De toegang is vrij, maar bij de uitgang kunt u een gift doen om de kosten te bestrijden.



# Allerhande Kerkelijk Nieuws

## **PCOB afdeling Westvoorne**

### **Gezellige bijeenkomst PCOB leden**

Op woensdag 17 oktober houden we weer onze jaarlijkse spelletjesmiddag. Er is weer van alles te beleven op het gebied van spelletjes en uiteraard ontbreekt de bingo niet met leuke prijsjes. U kunt **inlopen vanaf 13.30 uur** en na de koffie/thee **starten we om 14.00 uur**.

De locatie is de Welkomkerk.

Ook aspirant-leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Als bijdrage in de kosten laten we het "lief en leedbusje" rondgaan.

Mocht u vervoerproblemen hebben.... even bellen.

Voor Rockanje en Tinte: Harry Luijendijk, tel. 401915.

Voor Oostvoorne: Henk Otten, tel. 483677.

Tot ziens op 17 oktober!



Tineke Vriend,  
Secr. PCOB Westvoorne

## **Ik ben die ik ben door verhalen ds. Piet Schelling**

*Over wat ik heb ontvangen en gegeven,  
verloren en gewonnen*

**Een avond met humor en ontroering, serieus en speels**



Het is zomer 1946. In een klein Zuid-Hollands dorp wordt in huize Schelling een jongetje geboren. Zijn ouders geven hem de naam Pieter, vernoemd naar zijn grootvader. Hij groeit op in de polder te midden van koeien en paarden....

Het is herfst 2018. Het jongetje is inmiddels een 70-plusser. Tussen toen en nu is er veel gepasseerd. Hij kijkt terug op zijn leven. Hij gaat op zoek naar rode draden die in zijn geschiedenis zijn gesponnen. Die draden blijken verhalen te zijn. Verhalen van mensen van gisteren en vandaag, verhalen van Bijbelse figuren. Die verhalen zijn voor hem als brood en wijn, soms als



# Allerhande Kerkelijk Nieuws

honger en dorst. Ze zijn vuur en ademtocht. Verhalen die hebben gegeven en genomen.

Over die verhalen, waarin zijn eigen verhaal is terug te vinden, komt Piet Schelling vertellen. In een theaterachtige vorm. Serieus en speels. Met ontroering en humor. Hij schrijft: *"Ik ben die ik ben door verhalen*. Verhalen die ik hoor en zelf vertel. Zij prikkelen mijn fantasie, zij wakkeren mijn hoop aan, zij geven me moed, zij zetten me aan tot dromen, zij corrigeren mijn doen en laten. Sommige schuren pijnlijk langs mijn ziel en andere zijn als balsem op mijn ruwe huid.

Spreker: ds. Piet Schelling

## Wanneer?

plaats : Dorpskerk (in de kerk)

Datum : donderdag 18 oktober 2018

Aanvang : 20.00 uur

Ontvangst vanaf 19.30 uur met koffie of thee.

## De Herberg: zondag 21 oktober weer open!

Zondagmiddag 21 oktober vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de Herberg weer geopend in de consistorie van de Dorpskerk.

Ate v.d. Kooi is onze gast.

Ate is al diverse keren te gast geweest en laat altijd prachtige natuurfoto's zien.



U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en  
Liesbeth Wijnen



# Allerhande Kerkelijk Nieuws

## Data om te onthouden:

- Elke woensdagmorgen is er inloop in de consistorie van de Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in Leemgaarde, zaal de Langedam.
- Elke maandagavond: Cantorijrepetitie om 19.30 uur in de Dorpskerk
- 30 september: Orgelconcert met Jolanda Zwoferink, 15.30 uur Dorpskerk
- 6 oktober: Sams kledingsactie voor Mensen in nood, 10.00 -12.00 uur, Dorpskerk
- 14 oktober: concert cantorij, 15.30 uur, Dorpskerk
- 17 oktober: PCOB, 14.00 uur, Welkomkerk
- 18 oktober: Verhalen met ds. Piet Schelling, 20.00 uur, Dorpskerk
- 21 oktober: De Herberg, gast dhr. Ate v.d. Kooi, 15.00 uur, Dorpskerk



**LAAT BIJ HET  
VERLATEN VAN DE  
KERK JE GELOOF  
NIET IN DE  
GARDEROBE  
ACHTER.**

*visje*  
www.vISJEPOSTERS.NL



## **Kopij**

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 22 oktober 2018 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 3 november 2018 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:  
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of  
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17  
of per e-mail: [kerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:kerkblad@kerkoostvoorne.nl)



## **Pastoraal team**

Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met ons op.

*In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het pastorale team.*

Interim predikant ds. P Schelling, tel. 0174 28 73 65  
Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82  
Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78  
Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26  
Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75  
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via [pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl](mailto:pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl)

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):  
De Blauwe container - Kloosterweg 2.  
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)

Ons mailadres is: [webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

## **Bezorging Kerkblad**

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: [bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl)

## **Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084 506085**

### **Openingstijden**

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

### **Afleveren spullen**

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

### **Ophalen**

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:  
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

**E-mail ophaalservice:** [ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl](mailto:ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl)  
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

**Bestuur:** [kringloop@kerkoostvoorne.nl](mailto:kringloop@kerkoostvoorne.nl)



# COLOFON

## PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)

E-mail: [webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)

[diaconie@kerkoostvoorne.nl](mailto:diaconie@kerkoostvoorne.nl)

[predikant@kerkoostvoorne.nl](mailto:predikant@kerkoostvoorne.nl)

### Predikant:

Ds. N. van der Horst-Kattenberg  
[horstkat1@gmail.com](mailto:horstkat1@gmail.com)

De Maat 34  
7707 RN Balkbrug

Tel. 06 - 2308 1222

### Interim predikant

Ds. P Schelling  
[interimpredikant@kerkoostvoorne.nl](mailto:interimpredikant@kerkoostvoorne.nl)

Tel. 0174 - 28 73 65

### Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijckewaerdstraat 6  
3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

### Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke  
[voorzitter@kerkoostvoorne.nl](mailto:voorzitter@kerkoostvoorne.nl)

Duinlaan 2A, 3235 CL

Tel. 77 48 70

### Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL  
Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

### Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

### Scriba:

J.A. Herlaar  
[scriba@kerkoostvoorne.nl](mailto:scriba@kerkoostvoorne.nl)

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

### Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

### Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

### Administrateur Diaconie:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

### Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk  
[ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl](mailto:ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl)

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

### Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion  
[preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl](mailto:preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl)

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

### PR van de PGO:

C.B. van Walsum  
[fam.vanwalsum@planet.nl](mailto:fam.vanwalsum@planet.nl)

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

---

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

---

### Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

