

WINTERWERKPROGRAMMA 2018-2019



Inleiding

Het jaarthema voor komend seizoen is, in navolging van de Protestantse Kerk in Nederland, "Een goed gesprek".

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten uit dit programma.

Voor u ligt het winterwerkprogramma 2019 – 2020. (ook digitaal beschikbaar via de website www.kerkoostvoorne.nl)

In de zondagsbrief, kerkblad, website en de plaatselijke huis- aan -huis krantjes zult u regelmatig informatie aantreffen over één van de activiteiten.

Voor wie?

De activiteiten staan open voor onze gemeenteleden en iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Nadrukkelijk nodigen wij ook leden van onze buurgemeenten en een ieder die geïnteresseerd is in één van de activiteiten uit.

Opgeven

U kunt zich voor de activiteiten aanmelden bij de contactpersoon van de werkgroep Vorming en Toerusting of via e-mail adres: winterwerk@kerkoostvoorne.nl

Kosten

Deelname aan de activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld.

Dr. Piet Schelling en Liesbeth van Wijnen-Knook



Monumentendag en Nationale Orgeldag

Zaterdag 8 september is het Monumentendag en Nationale orgeldag. Honderden oude Nederlandse orgels staan centraal op deze dag.

Het Bätz-orgel van de Dorpskerk te Oostvoorne is van oorsprong een eenklaviers orgel, in 1773 gemaakt door J.H.W. Bätz en in 1807 uitgebreid door F. Friedrichs, voor de Doopsgezinde Kerk te Haarlem. In 1934 werd het instrument overgeplaatst naar de Bakenesserkerk, eveneens te Haarlem. Daar werd het gecombineerd met het uit 1874 stammende orgel van J. A. Strobel tot een pneumatisch orgel met twee klavieren en vrij pedaal. In 1996 is het meubel van Bätz, inclusief een belangrijk aantal registers van Bätz en Friedrichs, aangekocht door de hervormde gemeente van Oostvoorne. Restauratie en reconstructiewerkzaamheden werden in 1997 door de firma de Graaf en in 2017 door Elbertse orgelbouw toegepast.

Het orgel is te horen op Monumentendag en zal door één van de vaste organisten van de PGO, Ron van Halen, worden bespeeld.

Korte orgelbespeling om 11.00, 12.00 & 13.00 uur

Orgelconcert 15.30 uur



Startweekend "Een goed gesprek"

Zoals elk jaar beginnen we het nieuwe seizoen met een weekend vol activiteiten en een feestelijke startdienst.

Op zaterdag zijn er diverse activiteiten:

- 's middags activiteiten voor de kinderen
- Rond 18.00 uur een gezamenlijke maaltijd voor de hele gemeente
- Aansluitend aan de maaltijd gezellig napraten onder het genot van een kop koffie en een korte activiteit voor alle leeftijden
- 's avonds activiteiten voor de tieners

Op zondag is er een feestelijke startdienst.

Alle activiteiten zijn in of rond de Dorpskerk. Nadere informatie over aanvangstijden leest u in kerkblad en zondagsbrief.

Voor de maaltijd is de vraag of u zich op wilt geven en wordt een kleine bijdrage gevraagd.

U kunt zich aanmelden via e-mail diaconie@kerkoostvoorne.nl of via een intekenlijst die vanaf 26 augustus in de kerk zal liggen.

Wanneer?

Zaterdag 15 september (activiteiten, tijden volgen)

Zondag 16 september om 9.30 uur (startdienst)



Ik ben die ik ben door verhalen

Over wat ik heb ontvangen en gegeven, verloren en gewonnen

Het is zomer 1946. In een klein Zuid-Hollands dorp wordt in huize Schelling een jongetje geboren. Zijn ouders geven hem de naam Pieter, vernoemd naar zijn grootvader. Hij groeit op in de polder te midden van koeien en paarden....

Het is herfst 2018. Het jongetje is intussen een 70-plusser. Tussen toen en nu is er veel gepasseerd. Hij kijkt terug op zijn leven. Hij gaat op zoek naar rode draden die in zijn geschiedenis zijn gesponnen. Die draden blijken verhalen te zijn. Verhalen van mensen van gisteren en vandaag, verhalen van Bijbelse figuren. Die verhalen zijn voor hem als brood en wijn, soms als honger en dorst. Ze zijn vuur en ademtocht. Verhalen die hebben gegeven en genomen.

Over die verhalen, waarin zijn eigen verhaal is terug te vinden, komt Piet Schelling vertellen. In een theaterachtige vorm. Serieus en speels. Met ontroering en humor. Hij schrijft: "Ik ben die ik ben door verhalen. Verhalen die ik hoor en zelf vertel. Zij prikkelen mijn fantasie, zij wakkeren mijn hoop aan, zij geven me moed, zij zetten me aan tot dromen, zij corrigeren mijn doen en laten. Sommige schuren pijnlijk langs mijn ziel en andere zijn als balsem op mijn ruwe huid."

Spreker: dr. Piet Schelling

Wanneer?

Plaats : Dorpskerk (in de kerk)

Datum : donderdag 18 oktober 2018 (zie zondagsbrief en kerkblad)

Tijd : 20.00 uur



“Verbinding met God”

“Verbinden” het thema van het beleidsplan 2019 – 2023 van de PGO.

De komende jaren staat het werkwoord verbinden centraal. De keuze daarvoor is ingegeven door wat er leeft binnen onze gemeente en in de samenleving als geheel.

Verbinding met God (geborgenheid zoeken. Groeien in geloof, hoop en liefde. De verhalen uit de Bijbel en onze verhalen bij elkaar brengen.)

Verbinding met binnen (contact, verbondenheid met andere gemeenteleden)

Verbinding met buiten (Zowel de individuele gelovige als de geloofsgemeenschap staat midden in de wereld. Kunnen wij als Christenen iets leren van mensen buiten?)

Verbinding met jezelf (Het is van belang dat elk individu, te midden van het geheel, tot zijn recht komt.)

Prachtig gezegd dat verbinding belangrijk is voor onze gemeente vandaag.

Maar wat moet je je daarbij voorstellen?

Hoe lopen de verbindinglijnen in de gemeente en hoe lopen ze vanuit de gemeente naar buiten de gemeente?

Een imam, rabbijn en een predikant/theoloog komen vertellen hoe dit in hun godsdienst plaats vindt. En er is ruimte voor “een goed gesprek”

Wat zijn de overeenkomsten, zijn er verschillen?

U bent van harte uitgenodigd tijdens één of alle avonden die over dit thema georganiseerd worden.

Data en tijd leest u in het kerkblad en de zondagsbrief.



Gespreksavonden

Gesprekken over geloof, de betekenis daarvan voor het dagelijks leven en het uitwisselen van gedachten. Zo'n gesprek voeren we niet zo makkelijk.

Op een gespreksavond staan levens- en geloofsvragen centraal. Wat lezen we in de Bijbel of een (gespreks) boekje en wat zegt het ons nu nog? Iedere avond is een afgerond geheel.

Wanneer?

Onderwerp

Dinsdag 20 november

**"Dieper de psalmen in" met
ds. Helene Perfors**

De Psalmen worden misschien wel het meest geciteerd in literatuur, muziek en kunst. De teksten zijn vol met lofprijzingen, gebeden en diepe gedachten over het leven en God. De emoties rijzen en dalen in de psalmen, soms zijn ze wanhopig en soms lopen ze over met vreugde. Maar wat moeten we nu precies over de psalmen weten om ze goed te kunnen begrijpen? We houden waarschijnlijk van de psalmen omdat ze zo dicht bij ons eigen leven staan.

Donderdag 16 mei

**"Een goed gesprek over Jezus" met
Barbara Broeren**

Wat kenmerken de ontmoetingen die Jezus had? En kunnen wij er ook nu nog iets mee?

De avonden zijn in de consistorie van de kerk van 19.30 – 21.30 uur.



Cantorij

De Cantorij van de PGO bestaat uit ongeveer vijftientig enthousiaste zangers en zangeressen onder leiding van cantrix Elly Bakker. De Cantorij verleent haar muzikale medewerking aan ongeveer acht kerkdiensten per jaar, waaronder uiteraard Pasen, Pinksteren, de gedachtenisdienst en Kerst. Het repertoire is zeer gevarieerd. We zingen liederen uit het Liedboek en uit Taizé, maar ook traditionele Engelse kerkmuziek en koralen van J.S. Bach. Het motto is: het hoeft niet erg moeilijk te zijn, als het maar mooi is. Er wordt in het algemeen vierstemmig gezongen. De PGO werkt met uitstekende vaste organisten en is in het gelukkige bezit van een prachtig Bätz-Friedrichsorgel waarbij het heerlijk zingen is.

De Cantorij is op zoek naar versterking bij met name de heren: de bassen en de tenoren. Zingt u graag en heeft u enige muzikale ervaring, woont u dan eens vrijblijvend een of enkele repetities bij. Zo nodig kan de cantrix een stemtest met u doen. Graag vooraf contact even opnemen met Irene Oskam, 06 - 1880 4205 of iomoskam@gmail.com. De Cantorij repeteert elke maandag van 19.30 tot 21.30 uur in de Dorpskerk. De contributie bedraagt € 66,- per jaar. Van de leden wordt verwacht dat ze zo nodig ook af en toe thuis wat oefenen. Hiervoor krijgen leden de beschikking over het digitale oefenprogramma Noteflight.

Concert 14 oktober

Op 14 oktober vindt in de Dorpskerk te Oostvoorne een klein concert plaats, verzorgd door de Cantorij van de PGO onder leiding van cantrix en blokfluitiste Elly Bakker. De Cantorij wordt op het bekende Bätz-Friedrichs-orgel begeleid door Sander van den Houten, organist bij de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag en bij de Kampense Burgwalkerk, Broederkerk en Bovenkerk. Op het programma staan liederen uit de Anglicaanse kerkmuziek. Daarnaast speelt Sander van den Houten stukken voor orgel en zullen Elly Bakker en Sander van den Houten samen muziek voor blokfluit en orgel ten gehore brengen.

Aanvang : 15.30 uur

Duur : ongeveer een uur.

Toegang : vrij. Een gift om de kosten te bestrijden, is uiteraard van harte welkom (mandje bij uitgang).



Zingen

De eeuwen door is er veel gezongen, zowel buiten als binnen de kerk. Deze activiteit gaat over zingen binnen de kerk. Er wordt gezongen tijdens de eredienst, we zingen thuis een lied of een psalm of zijn lid van de cantorij of een koor.

Omdat het ook gezellig en leuk is om met een groepje te zingen zonder noodzakelijk een lidmaatschap te hebben organiseren we deze activiteit. We zingen met elkaar (onbekende) liederen of leren een nieuw lied aan.

Vorig jaar waren de gezellige zangmiddagen druk bezocht. We zongen bekende en onbekende liederen.

Elly Bakker begeleidt deze zangavonden samen met één van de organisten.

We zingen in de Advents- en Kersttijd en voor Pinksteren: 's middags van 14.30 tot 16.00 uur of 's avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur. Het dagdeel waar de meeste belangstelling voor is gaat door.

De datum leest u in de zondagsbrief, het kerkblad en de website.

Tijdens een korte pauze drinken we een kopje thee of koffie.



Bibliodrama "Het verhaal over Lazarus"

Voor iedereen die plezier heeft in spel en iets nieuws wil ontdekken in een Bijbelverhaal en in zichzelf.

Onder leiding van ds. Helene Perfors maken we kennis met Bibliodrama. Tijdens het spelen proberen de deelnemers zich in te leven in één of meer figuren uit een Bijbeltekst.

Het thema van de 40 dagentijdcampagne 2019 is "een nieuw begin". Daarom is er gekozen voor "Het verhaal van Lazarus".

Lazarus, de broer van Maria en Marta, die door Jezus tot leven wordt gewekt nadat hij vier dagen in het graf ligt. Dit verhaal in de 40-dagentijd geeft een vooruitblik op Pasen. Door middel van bibliodrama staan we stil bij dit verhaal. Letterlijk.

Wanneer?

Plaats : Consistorie Dorpskerk

Datum : dinsdag 2 april 2018

Tijd : 19.30 uur



Gezinsactiviteit

Wat?

Gezellige activiteiten waarop de ouders en kinderen van gezinnen bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en bij te praten op een ontspannen manier.

Afgelopen jaren deden we spelletjes, bakten we broodjes en marshmallows boven de vuurkorf en maakten we een enorme zoekplaat met Bijbelverhalen.

Zondag 27 januari is er een Top 2000 dienst + gezinsactiviteit. Na afloop van de dienst, waarbij voornamelijk nummers uit de top 2000 gespeeld gaan worden, is er een gezellige top 2000 quiz.

Wanneer?

Zondag 27 januari en mei 2019 (aansluitend aan de kerkdienst)

Meer informatie leest u in het kerkblad, zondagsbrief en de website.



Thema-avond

Wat?

Hoe geef je je geloof handen en voeten? Welke praktische zaken kom je tegen in het leven van alle dag? Hoe breng je het geloof over op je kinderen?

Dit soort vragen en meer staan centraal op de thema-avonden. In eerste instantie gericht op de jongeren en ouders van gezinnen in de gemeente in de leeftijdscategorie 25-55 jaar, maar open voor iedereen.

We spreken over verschillende thema's. Voor dit seizoen zijn de thema's nog niet bekend, maar afgelopen jaren spraken we over de vastentijd, maakten we een emmaüswandeling en wisselden we ervaringen uit over social media.

Wanneer?

Woensdag 7 november 2018 en 20 maart 2019
(van 20.00 uur tot 22.00 uur)



Orgelconcerten op het Bätz/Friedrichs orgel Organist Jolanda Zwoferink

Zondag 30 september 2018, aanvang 15.30 uur geeft Jolanda Zwoferink, vaste organiste van de PGO te Oostvoorne, een concert met orgelwerken van o.a. Bruhns, Bach, Guilain en Mozart.

Zondag 23 december 2018, 4e adventszondag, aanvang 15.30 uur speelt Jolanda Zwoferink een Kerstprogramma. De kerk is sfeervol verlicht en er wordt Glühwein geschonken.



Orgelfeest 2019

In het kader van de laatste orgelrestauratie in 2017 werd er een Orgelfeest georganiseerd; vanwege het grote succes lijkt het erop dat dit een traditie zal worden: het 3e Orgelfeest vindt plaats in het weekeinde van 22 & 23 juni 2019.

Op de planning staan concerten met Paul Kievit (Middelharnis) m.m.v. Elly Bakker blokfluit. Ook zal Jolanda Zwoferink een concert voor haar rekening nemen. Daarnaast zal er aandacht zijn om het orgel onder de aandacht van de jeugd te brengen en wordt er in de zondagse eredienst veel muziek gemaakt.

Informatie over data en aanvangstijd leest u in het kerkblad en zondagsbrief.



Inloop op woensdagochtend

Iedere woensdagochtend vanaf ongeveer tien tot half twaalf is de inloopochtend in de consistorie van de kerk geopend. Een kopje koffie of thee, een praatje of gewoon even zitten en bijkomen van een boodschap op de wekelijkse markt. Wekelijks worden er kaarten geschreven om mee te leven met (oudere) mensen die jarig of ziek zijn of bij andere gebeurtenissen in mensenlevens.



De Herberg

De Herberg, een ontmoetingsplaats elke derde zondagmiddag van de maand vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17:00 uur) in de maanden oktober tot en met maart 2019 in de Dorpskerk.

We drinken koffie of thee, hebben een kort programma en sluiten de middag af met een drankje.

Via de zondagsbrieven en het kerkblad wordt u op de hoogte gehouden wie onze gasten zijn gedurende deze maanden.

De ontmoetingen zijn:

21 oktober 2018

18 november 2018

16 december 2018

20 januari 2019

17 februari 2019

17 maart 2019

Organisatie:

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen-Knook.



Bijzondere diensten

Weeksluiting Leemgaarde

Wekelijks is er in “de Lange Dam” in de Leemgaarde een weeksluiting verzorgd door predikanten en vrijwilligers verbonden aan de Protestantse Gemeente Oostvoorne en omliggende gemeenten.

Een moment van bezinning, het zingen van liederen en gebed. Na afloop van deze korte dienst (30 tot 40 minuten) drinken we een kopje koffie of thee.

U bent van harte uitgenodigd, iedere vrijdagavond om 19.00 uur. Voor bewoners van de Leemgaarde en de Leemerhof. Gasten zijn van harte welkom.

Peuter-/kleuterdienst

Voor de kinderen van 2-8 is er tweemaal per jaar een speelse peuter-/kleuterdienst op zondagmiddag.

Zondag 11 november 2018 staat de eerste dienst gepland.

Maart 2019 is de volgende dienst. Over de exacte datum wordt u geïnformeerd via het kerkblad, zondagsbrief en website.



Allerzielen

Vrijdag 2 november, Allerzielen, herdenken we onze dierbaren die overleden zijn. Een eeuwenoude traditie binnen de Rooms Katholieke Kerk die we binnen onze gemeente enkele jaren geleden hebben overgenomen.

We steken een kaarsje op, denken aan de persoon die we zo missen.

De kerk is open tussen 18.00 en 19.30 uur.

Tussen 19.30 en 19.45 uur wordt een korte vesper gehouden.





PROTESTANTSE GEMEENTE
OOSTVOORNE

Winterwerkprogramma