

WINTERWERKPROGRAMMA 2017-2018



Inleiding

Het jaarthema voor komend seizoen is, in navolging van de Protestantse Kerk in Nederland, "Een open huis". Het valt niet mee om anderen uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Geloof is privé, daar val je anderen niet mee lastig. Als kerk willen we graag een open huis zijn: een plek waar iedereen welkom is om te 'proeven' van de kerk. Met het startweekend, diverse kerkdiensten en activiteiten sluiten we aan bij de gedachte achter dit thema. Tenslotte is onze kerk een dorps-kerk: een open huis voor heel Oostvoorne, niet alleen op zondag, maar juist ook op andere dagen en momenten.

Voor u ligt het winterwerkprogramma 2017 – 2018. (ook digitaal beschikbaar via de website www.kerkoostvoorne.nl). In de zondagsbrief, kerkblad, website en de plaatselijke huis- aan -huis krantjes zult u regelmatig informatie aantreffen over één van de activiteiten. Daarnaast worden er ook in omliggende kerkelijke gemeentes allerlei activiteiten georganiseerd. Dit aanbod wordt ook via de diverse communicatiekanalen in de loop van het jaar met u gecommuniceerd.

Voor wie?

De activiteiten staan open voor onze gemeenteleden en iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Nadrukkelijk nodigen wij ook leden van onze buurgemeenten en een ieder die geïnteresseerd is in één van de activiteiten uit.

Opgeven

U kunt zich voor de activiteiten aanmelden bij de leden van de werkgroep Vorming en Toerusting of via het email adres van het pastorale team pastoraat@kerkoostvoorne.nl tenzij anders aangegeven.

Kosten

Deelname aan de activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld.
Barbara Broeren en Liesbeth van Wijnen-Knook



Startweekend "Een open huis"

Wat?

Zoals elk jaar beginnen we het nieuwe seizoen met een weekend vol activiteiten en een feestelijke startdienst.

Op zaterdag zijn er diverse activiteiten:

- 's middags activiteiten voor de kinderen
- Rond 18.00 uur een gezamenlijke maaltijd voor de hele gemeente
- Aansluitend aan de maaltijd gezellig napraten onder het genot van een kop koffie en een korte activiteit voor alle leeftijden
- 's avonds activiteiten voor de tieners

Op zondag is er een feestelijke startdienst.

Wanneer?

Zaterdag 16 september (activiteiten, tijden volgen)

Zondag 17 september om 9.30 uur (startdienst)



Gesprekskring

Wat?

Gesprekken over geloof, de betekenis daarvan voor het dagelijks leven en het uitwisselen van gedachten. Daarover voeren we niet met iedereen zomaar een gesprek.

Op een gesprekskring is er een vaste groep mensen, die op regelmatige basis bij elkaar komen, om met elkaar van gedachten te wisselen over een thema.

Er zijn kringen waarop een Bijbelboek centraal staat en kringen waarin er meer wordt gesproken over vragen uit de levens- en geloofspraktijk, al dan niet aan de hand van een boekje of losse onderwerpen.

Waar en wanneer?

Op diverse dagen en tijden en locaties, afhankelijk van de deelnemers.



Gespreksavond

Wat?

Gesprekken over geloof, de betekenis daarvan voor het dagelijks leven en het uitwisselen van gedachten. Zo'n gesprek voeren we niet zo makkelijk.

Op een gespreksavond staan levens- en geloofsvragen centraal. Wat lezen we in de Bijbel of een (gespreks) boekje en wat zegt het ons nu nog? Iedere avond is een afgerond geheel.

Waar en wanneer?

<u>Datum</u>	<u>Onderwerp</u>
Woensdag 27 september	"Vertrouwen"
Dinsdag 21 november	"Geloven in het leven van alledag. Hoe doe je dat?"
Maandag 5 februari	"Hoe wij in liefde kerk zijn met elkaar, hier en nu."
Donderdag 12 april	"Gemeente zijn - wat wil ik halen en wat kan ik brengen"

De avonden zijn in de consistorie van de kerk van 19.30 – 21.30 uur.



Allerzielen

Wat?

Op Allerzielen (2 november) herdenken we onze dierbaren die overleden zijn. Een eeuwenoude traditie binnen de Rooms Katholieke Kerk die we binnen onze gemeente enkele jaren geleden hebben overgenomen.

We steken een kaarsje op en denken aan de persoon die we zo missen.

Waar en wanneer?

Donderdag 2 november

De kerk is open tussen 18.00 en 19.30 uur.

Tussen 19.30 en 19.45 uur wordt een korte vesper gehouden.



Gespreksavond en -middag over "Kerkproeverij - Een open huis"

Wat?

We organiseren op twee momenten een bijeenkomst over het jaarthema. De landelijke kerk stimuleert plaatselijke kerken om hun deuren open te zetten. Het doel daarvan is dat mensen in de kerk iemand uit hun omgeving persoonlijk meevragen naar de kerk. Voor velen is dit best een drempel. Vaak vinden we het voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het motto dat iedereen welkom is. Maar een uitnodigende kerk vraagt om meer.

De bijeenkomsten zijn vergelijkbaar met een groothuisbezoek. We komen samen bij iemand thuis en ontmoeten elkaar in informele sfeer. We nemen de tijd om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen wordt uitgenodigd iets te delen uit hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. Dit levert vaak mooie, verrassende momenten op.

De twee bijeenkomsten zijn qua programma gelijk aan elkaar.

Waar en wanneer?

Dinsdag 20 maart (van 20.00 uur tot 22.00 uur)

Donderdag 22 maart (van 14.30 uur tot 16.30 uur)

Informatie over de locatie leest u in het kerkblad en zondagsbrief.



Zingen

Wat?

De eeuwen door is er veel gezongen, zowel buiten als binnen de kerk. Deze activiteit gaat over zingen binnen de kerk. Er wordt gezongen tijdens de eredienst, we zingen thuis een lied of een psalm of zijn lid van de cantorij of een koor.

Omdat het ook gezellig en leuk is om met een groepje te zingen zonder noodzakelijkerwijs een lidmaatschap te hebben, organiseren we deze activiteit.

We zingen met elkaar liederen of leren een nieuw lied aan.

Elly Bakker begeleidt deze zangavonden samen met één van de organisten. Tijdens een korte pauze drinken we een kopje thee of koffie.

Waar en wanneer?

In de Advents- en Kersttijd woensdag 29 november:

's middags van 14.30 tot 16.00 uur of 's avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur

Voor Pinksteren woensdag 25 april:

's middags van 14.30 tot 16.00 uur of 's avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur

Het dagdeel waar de meeste belangstelling voor is gaat door.

De bijeenkomsten vinden plaats in de kerk.



Alpha-cursus

Wat?

Tijdens de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het Christelijk geloof. De groep komt wekelijks bij elkaar.

De bijeenkomst start met een maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding (deels interactief) over het Christelijk geloof.

Daarna praat je in (kleine) groepjes door. We werken vanuit een werkboekje. De cursus is laagdrempelig waardoor het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. Niet gelovigen die meer willen weten over het Christelijk geloof of gelovigen die de kennis van het Christelijk geloof willen opfrissen. Er komen mensen die willen weten of er meer is tussen hemel en aarde en er komen mensen om andere mensen te ontmoeten. Kortom, iedereen kan zich thuis (gaan) voelen tijdens de cursus.

De cursus is opgebouwd uit verschillende thema's o.a. "Wie is Jezus", "Bidden: waarom en hoe?" en "Hoe relevant is het Christelijk geloof".

Belangrijk zijn twee uitgangspunten: de Bijbel is de bron en iedere deelnemer wordt gerespecteerd.

We beginnen iedere bijeenkomst met een lunch of diner, die door vaste gasten wordt verzorgd. Er is volop tijd voor gesprek.

Waar en wanneer?

De ontmoetingen zijn op een middag vanaf 12.15 uur tot 14.45 uur of op een avond van 18.30 uur tot 21.00 uur en het themaweekend "Heilige Geest" tijdens drie dagdelen achter elkaar.



Datum	Onderwerp
1e bijeenkomst	1. Wie is Jezus?
2e bijeenkomst	2. Waarom stierf Jezus?
3e bijeenkomst	3. Hoe kun je geloven?
4e bijeenkomst	4. Bidden: waarom en hoe?
5e bijeenkomst	5. De Bijbel lezen: waarom en hoe?
6e bijeenkomst	6. Hoe leidt God ons?
Themaweekend vrijdag	Wie is de Heilige Geest?
Themaweekend zaterdag (09.30 – 15.30 uur)	Wat doet de Heilige Geest? Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
7e bijeenkomst	7. Hoe kan ik het kwade weerstaan?
8e bijeenkomst	8. Waarom en hoe vertel ik het anderen?
9e bijeenkomst	9. Geneest God ook nu nog?
10e bijeenkomst	10. Hoe zit het met de kerk?

Planning en locatie cursus in overleg.

Voor meer informatie of opgave:

Liesbeth van Wijnen (lvanwijnenknook@gmail.com) .

Meer informatie is ook te vinden op de website: www.alpha-cursus.nl

Zie ook de informatie op onze website: www.kerkoostvoorne.nl



Reformatiedag (of Hervormingsdag)

Wat?

Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie, een breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn de protestantse kerken ontstaan en inmiddels bestaat de protestantse kerk 500 jaar.

Een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.

Ds. Nita van der Horst en organiste Jolanda Zwöferink hebben met een aantal gemeenteleden een reis gemaakt naar Duitsland om enkele bekende Luther gedenkplaatsen te bezoeken. We zien en horen hiervan.

Maar er is nog meer, namelijk de vraag hoe het toch mogelijk is dat Maarten Luther zijn sporen achterliet in de kerk, cultuur, wetenschap, politiek, economie, theologie, taal en het onderwijs.

Was 500 jaar Reformatie reden voor zo'n groot feest?

Waar en wanneer?

Dinsdag 31 oktober om 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.45 uur in de consistorie van de kerk.



Bijbel lezen met Joodse oren en ogen

Wat?

Dat Joden en Christenen met elkaar de Bijbel lezen is niet nieuw. Maar wel nieuw is de openheid van beide kanten om de manier van lezen en uitleggen met elkaar te bespreken.

We gaan op zoek naar de verschillen, de overeenkomsten en wat is hier de waarde van?

Ds. Leen Jan Lingen verzorgt een boeiende avond over dit thema.

Waar en wanneer?

U leest de datum in het kerkblad, zondagsbrief en de website.

Locatie: consistorie van de kerk.



Gezinsactiviteit

Wat?

Gezellige activiteiten waarop de ouders en kinderen van gezinnen bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en bij te praten op een ontspannen manier.

De inhoud van de activiteiten is nog niet bekend, maar afgelopen jaren deden we spelletjes, bakten we broodjes en marshmallows boven de vuurkorf en maakten we een enorme zoekplaat met Bijbelverhalen. Heb je zelf een leuk idee of wil je meehelpen: graag!

Waar en wanneer?

Zondag 21 januari en zondag 15 april (aansluitend aan de kerkdienst). Verder informatie wordt gecommuniceerd via het kerkblad en de zondagsbrief.



Thema-avond

Wat?

Hoe geef je je geloof handen en voeten? Welke praktische zaken kom je tegen in het leven van alle dag? Hoe breng je het geloof over op je kinderen?

Dit soort vragen en meer staan centraal op de thema-avonden. In eerste instantie gericht op de jongeren en ouders van gezinnen in de gemeente, maar open voor iedereen.

We spreken over verschillende thema's. Voor dit seizoen zijn de thema's nog niet bekend, maar afgelopen jaren spraken we over de vastentijd, maakten we een emmaüswandeling en wisselden we ervaringen uit over social media.

Waar en wanneer?

Woensdag 15 november en woensdag 7 maart (van 20.00 uur tot 22.00 uur) in de consistorie van de kerk.



“Laat maar waaien” Hoe Gods Geest je oprfrist.

Thema- avond door ds. Pieter Both

Wat?

Ds. Pieter Both is voorganger in gemeente De Brug in Spijkenisse. Hij heeft verschillende boeken geschreven waarvan “Laat maar waaien - Hoe Gods Geest je oprfrist” er één van is.

Uit het voorwoord van “Laat maar waaien”:

Laat maar waaien

Al minstens vijftientig jaar ben ik ‘fan’ van de heilige Geest. Dat begon met een preek die ik ooit hoorde. Daarin werd gesteld dat de heilige Geest niet zozeer de aandacht op zichzelf vestigt. De voorganger had zoveel woorden nodig om dit uit te leggen, dat ik begon te vermoeden dat het niet klopte. In de jaren daarna ontdekte ik dat de traditionele kerk veel mogelijkheden liet liggen om de directe werking van God te ervaren. De Geest werkt nog net zo krachtig als in de tijd van het Nieuwe Testament. Natuurlijk ben ik op onderzoek uit gegaan bij pinksterkerken en aanverwante theologische stromingen. Wat een heerlijke aandacht voor het werk van de Geest vond ik daar. Maar ook merkte ik dat er vaak veel drammerigheid was in het spreken over de Geest. En dat past helemaal niet bij Gods Geest, die het best te typeren is als een tedere moeder of een hoffelijke gentleman, die respect heeft voor ieders eigen weg met God. Het viel me op dat zowel in de traditionele kerken als in de pinksterkerken opvallend vaak zo over de Geest wordt gesproken dat het precies past binnen de eigen ervaring. Terwijl de Geest juist onze blik wil verbreden. Maar hoe meer ik al die verschillen zag, hoe meer ik onder de indruk was van het werk van Gods Geest. Zou het niet juist bij de Geest passen om met al die variaties iets te doen?

Meer informatie: www.pieterboth.nl

Wanneer?

Dinsdag 23 januari 2018 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de consistorie van de kerk.



Bach gespeeld door Jolanda Zwöferink

Wat?

Een avond met werken van Bach. Cantates, koralen, orgelwerken of één van de andere stukken. Er valt veel te luisteren. Veel muziek met slechts een korte toelichting op het stuk tussendoor.



Ons Bätz/Friedrichs orgel centraal

Een avond waar Jolanda de vele mogelijkheden van het orgel gebruikt in de werken die zij speelt. Heeft u een bepaald stuk wat u eens wilt horen geef het ons door. Mogelijk kan Jolanda dit spelen op deze avond.



Waar en wanneer?

Informatie over data en aanvangstijd leest u in het kerkblad en zondagsbrief.

De locatie is uiteraard in de kerk.



Geleide meditatie door Raick Rienks

Wat?

Bij "geleide meditatie" ga je via een verhaal op reis bij jezelf. Mediteren is een vorm van bij jezelf komen, onthaasten en ontwikkelen.

Waar en wanneer?

De data leest u in het kerkblad, zondags- en nieuwsbrief, website en de plaatselijke krantjes.

Inloopochtenden

Wat?

Elke woensdagochtend is de inloopochtend in de consistorie van de kerk. Een kopje koffie of thee, een praatje of gewoon even zitten en bijkomen van een boodschap op de wekelijkse markt. Wekelijks worden er kaarten geschreven om mee te leven met (oudere) mensen die jarig of ziek zijn of bij andere gebeurtenissen in mensenlevens.

Waar en wanneer?

Iedere woensdagochtend vanaf ongeveer 10.00 uur tot 11.30 uur in de consistorie van de kerk.



De Herberg

Wat?

De Herberg is een ontmoetingsplaats. We drinken koffie of thee, hebben een kort programma en sluiten de middag af met een drankje.

Via de zondagsbrieven en het kerkblad wordt u op de hoogte gehouden wie onze gasten zijn gedurende deze maanden.

Waar en wanneer?

Elke derde zondagmiddag van de maand vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17:00 uur) in de maanden oktober tot en met maart 2018 in de Dorpskerk.

De ontmoetingen zijn:

15 oktober 2017

19 november 2017

17 december 2017

21 januari 2018

18 februari 2018

18 maart 2018

Organisatie:

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen-Knook



Bijzondere diensten

Weeksluiting Leemgaarde

Wekelijks is er in zaal "de Lange Dam" in de Leemgaarde een weeksluiting verzorgd door predikanten en vrijwilligers verbonden aan de Protestantse Gemeente Oostvoorne en omliggende gemeenten.

Een moment van bezinning, het zingen van liederen en gebed. Na afloop van deze korte dienst (30 tot 40 minuten) drinken we een kopje koffie of thee.

U bent van harte uitgenodigd, iedere vrijdagavond om 19.00 uur. Voor bewoners van de Leemgaarde en de Leemerhof. Gasten zijn van harte welkom.

Vespers

Een vesper is een avondgebed waar de vaste onderdelen gezongen of gespeeld worden. Bij een orgelvesper worden de vaste onderdelen zoals de gebeden, lezingen, liederen en stiltes vervlochten door de orgelmuziek. Het levert een (half) uur van bezinning, muziek en gebed op waar je goed tot jezelf kunt komen.



Taizé vieringen

Een Taizé viering is een viering volgens de spiritualiteit van Taizé. Deze viering is anders dan de reguliere zondagse kerkdienst. Kenmerkend voor de viering zijn de stilte en de liederen die worden gezongen.

De viering duurt ongeveer een half uur waarbij liederen, stiltemomenten en schriftlezingen elkaar afwisselen.



Taizé is een gemeenschap gevestigd in het gelijknamige Bourgondische plaatsje. Het is een internationale, oecumenische gemeenschap van ongeveer honderd broeders die uit bijna dertig verschillende landen komen en van zowel protestantse als katholieke afkomst zijn.

Als u meer wilt weten over de Taizé gemeenschap is informatie te vinden op de website www.taize.fr/nl

Kinderdiensten

Twee keer per jaar is er een korte kerkdienst speciaal voor kinderen van 2 tot 6 jaar (en hun ouders). Na afloop knutselen we iets en is er iets lekkers te drinken en te eten.

Dit seizoen vinden de kinderdiensten plaats op zondag 12 november en zondag 22 april om 15.00 uur.







PROTESTANTSE GEMEENTE
OOSTVOORNE

Winterwerkprogramma