

Vertel!

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Oostvoorne

Jaargang 32, nummer 3
december 2024

Een ontmoeting met Sandra Stolk
Afscheid van Jan de Rijke als voorzitter van de kerkenraad
Het Vervolgverhaal: Familiefoto's
Vacatures
Bezoekersteam versterkt het pastoraat



VERTELI

Colofon:

Verschijnt 7 keer per jaar

Redactie:

Vertell wordt samengesteld en geschreven door een enthousiaste groep mensen uit Oostvoone
Eindredactie: Christine de Vos

Foto's en illustraties:

De Zalige Zalm
Protestantse Kerk Nederland

Kopijdatum:

8 januari 2025

aanleveren kopij:

kerkblad@kerkoostvoorne.nl

Bezorging:

Het volgende kerkblad ontvangt u uiterlijk
28 januari 2025

Coördinator bezorging:

Herman Oosterman

t. 48 20 19

bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Dit blad wordt opgemaakt in de portal van

De Zalige Zalm

www.dezaligezalm.nl

Druk:

Veldhuis Media, Meppel



VAN DE REDACTIE

Wat gaat de tijd toch snel! Hebben we nét de gedachtenisdienst achter de rug, is de adventstijd al weer begonnen. Een mooie periode waarin we mogen aftellen naar de geboortedag van Jezus. Ds Peterjan van der Wal schrijft hierover in de meditatie.

Ook de acht jaren dat Jan de Rijke ouderling-voorzitter van onze kerk was, zijn voorbij. We hebben afscheid van hem genomen en wensen hem een goede tijd toe. Maar wat hadden we u graag willen voorstellen aan de nieuwe voorzitter.

Nog steeds staat er een aantal vacatures open en helaas zijn er nog enkele bij gekomen. We zijn op zoek naar helpende handen, want als iedereen een taak(je) op zicht neemt, is de last licht. Maar als die taken onvervuld blijven, wordt de last voor die paar handen die er nog over zijn wel heel zwaar. En zelfs zo zwaar dat er dingen geschrapt moeten worden. Daarover leest u in het artikel Van de Kerkenraad.

Dan staan er nog een paar evenementen op de agenda. Op 22 december is er in de Dorpskerk een Festival of Nine Lessons and Carols. En in maart kunt u naar de musical Ruth die in de Sint-Catharijnekkerk in Brielle wordt gehouden

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Namens de redactie,
Christine de Vos

GEEF MIJ LICHT

Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart
om een licht te zijn

Jaap Zijlstra

Uit: Wij komen biddend voor u staan.

Kok Kampen. 1993



Een ontmoeting met Sandra Stolk

In de serie 'een ontmoeting met' vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en geloof en hun toekomstdromen. In de deze aflevering: Sandra Stolk

Wat doe je in het dagelijks leven?

Twee dagen per week ben ik juf van groep vier op een fijne school in Zuidland. Voorheen werkte ik 22 jaar op een multiculturele christelijke basisschool in Rotterdam-Zuid. Het was daar heel leuk en leerzaam om met zoveel culturele achtergronden te werken. Nu vind ik dit heel fijn en overzichtelijk. Ik geniet van het kneuterige van zo'n schooltje in een klein dorp. Thuis is er mijn fijne gezin, met man Rik en tieners Fabian (14) en Milan (12). Verder zing ik al heel lang bij popkoor de Tintunes en gaan we als gezin ook graag op vakantie. Vooral skiën doen we zeer fanatiek met z'n allen.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze gemeente?

Dat is dus pas sinds onze kerk in Tinte de laatste dienst hield, afgelopen juni. Fabian gaat al langer hier met plezier naar de tienerkerk. Fantastisch trouwens, dat dit er is.

Ik vind het wennen lastiger dan ik had gedacht. Het is niet dat ik me niet welkom voel, integendeel. Ik merk echt dat mensen begrip hebben voor het gemis dat we als Tintenaren voelen, omdat de tijd dat hier in Oostvoorne een kerkgebouw werd afgestoten nog vers in het geheugen ligt. Maar het loslaten van het oude vertrouwde, vind ik lastig. De beslotenheid van de kerk in Tinte, waar je je eigen plekje had en hier denk ik dan: 'o, ga ik nu niet op iemand z'n plaats zitten?' De gang van zaken die nét even anders is, niet dat het niet fijn is, maar ánders.

Zingen vanaf de beamer bijvoorbeeld. De kerk van Tinte was voor mij ook de verbinding met alles van vroeger. Dus zo alles bij elkaar, is het best wennen. Dat zal wel komen hoor. Het heeft gewoon tijd nodig.

Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?

Inmiddels woon ik met mijn gezin alweer ruime tijd in Oostvoorne.

Ik ben echter samen met mijn broer opgegroeid in Tinte. Mijn vader was tuinder, mijn moeder studeerde op latere leeftijd HBO-theologie. Een gezin waar hard gewerkt werd, maar zeer ruim werd gedacht. Mijn moeder is bekend in deze gemeente. Ze (Wil Stolk - van Gijzen) ging regelmatig voor tijdens de kerkdiensten en verzorgde ook weeksluitingen in de Leemgaarde.



In Tinte gebeurde alles: school, vriendschappen, de turnvereniging, de kerk. Waar ik misschien niet iedere zondag, maar toch wel heel geregeld de diensten bijwoonde. Ook toen ik op andere plekken woonde, zocht ik de kerk altijd op: in Rotterdam, in Brielle en later in Oostvoorne. Ik heb mijn geloof altijd als een dragende kracht beleefd, een rustpunt in de week. Maar ook gaf het moed en troost in moeilijke tijden, zoals bij het overlijden van mijn broer en ouders.

In de loop der jaren heb ik in Tinte wel taken op me genomen, zoals iedereen in de kleine gemeenschap die we waren. Ik deed kindernevendienst, club en was kerkenraadslid. Als laatste heb ik me intensief beziggehouden met het herinneringsboek dat samengesteld is. Een grote, maar dankbare klus!

Op den duur zou ik in Oostvoorne ook wel een taak op willen pakken, dat voel ik wel zo. Maar nu nog niet. Het moet eerst nog een beetje meer als 'thuis' gaan voelen. Zoals in die prachtige letter 'Beth' in het Hebreeuwse alfabet, die eruitziet als een open huis om in te schuilen, en het woord Beth betekent ook nog eens 'huis'.

ב

Dat gevoel, dat veilige huis, dat was Tinte voor mij. Ik vertrouw erop dat Oostvoorne dat ook weer zal worden, maar het heeft tijd nodig.

Wat is je favoriete Bijbeltekst en/of lied?

Ik vind Psalm 139 'Heer die mij ziet zoals ik ben' erg mooi. Deze kwam terug toen ik belijdenis deed, bij het dopen van mijn kinderen, maar ook bij het afscheid van dierbaren. Ook hieruit komt het gevoel van vertrouwen naar voren dat ik het niet alleen hoeft te doen .

Welke droom of gedachte zou je de lezers willen meegeven?

Ja, dat vind ik wel een lastige. Ik vind het denk ik vooral belangrijk om dingen samen te doen. Als we allemaal ons steentje bijdragen, komen we een heel eind.

En ik hoop dat we meer vragen gaan stellen aan elkaar. Als we goed luisteren, kunnen we meer horen en te weten komen. Het is mooi als mensen geïnteresseerd zijn in elkaar.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?

Sjanie Verhulp. Zij is voor onze kinderen een hele fijne oppas geweest. Zij draait al heel lang mee in het kerkenwerk van Oostvoorne. Wat zijn haar gedachten?





Afscheid Jan de Rijke als voorzitter kerkenraad PGO

En toen was het toch zover: onze voorzitter Jan de Rijke nam afscheid, na acht jaar ouderling-voorzitter te zijn geweest van de kerkenraad van de PGO. Al een jaar geleden kondigde hij zijn aftreden aan. Desondanks is het helaas niet gelukt een opvolger voor Jan te vinden, en dat maakte die laatste vergadering voor hem én voor ons toch enigszins beladen. Dat deed echter niet af aan de lof die Jan ten deel viel, na het leiden van ruim honderd kerkenraadvergaderingen, en vrijwel állemaal netjes om 22.00 uur beëindigd. Met een gespeeld ernstig gezicht maande hij nog één keer tot stilte, en konden we dat historische moment vastleggen.



Twee weken later legde Jan, met het uitspreken van de blijvende belofte tot geheimhouding, zijn ambt neer in een feestelijke kerkdienst, waarbij hij wederom welverdiende mooie woorden en gepaste cadeau's in ontvangst mocht nemen. We blikten terug op vele goede momenten, waaronder ook de korte lijnen en de besluitvaardigheid die we als team in coronatijd beleefden. Vanaf deze plaats wensen we Jan nogmaals zeeën van goede tijd toe!

Waar de dienst waarin ambtsdragers afscheid nemen, normaal gesproken ook nieuwe ambtsdragers te bevestigen geeft, bleef het die zondag 20 oktober stil. Ondanks herhaalde oproepen en het persoonlijk benaderen van een heel aantal mensen, heeft zich niemand gemeld voor welke vacature dan ook. Dat is niet alleen een grote zorg, nu onze kerkenraad zich beweegt naar een ondergrens aan het aantal ambtsdragers, maar noopt ons er ook toe onze taken nog eens goed tegen het licht te houden en sommige taken voor dit moment te laten liggen. Voor de predikant, die er nu concreet verantwoordelijkheden bij heeft gekregen, betekent het dat haar pastorale aandacht nog beperkter ingezet kan worden en vooral op crisispastoraat gericht zal zijn.

Daarnaast hebben we als kerkenraad besloten om (voorlopig) een tweetal kerkdiensten niet door te laten gaan, en wel de oudejaarsavond-dienst op 31 december (deze komt in zijn geheel



te vervallen) en de dienst op Hemelvaartsdag, die een gezamenlijke dienst in Rockanje wordt. In overweging wordt genomen vaker tussen-tijds een gastpredikant de dienst te laten verzorgen, aangezien de voorbereiding van een dienst voor onze voorganger een tijdsintensieve aangelegenheid is – daar is dus winst te behalen, hoe spijtig dit ook is voor de continuïteit.

Verder moesten we bijna besluiten om de kerstinzamelingsactie voor de Voedselbank, die de laatste jaren veel donaties opleverde, dit jaar niet te organiseren. Gelukkig willen Wilma Doeve en Janneke Eggink deze actie in zijn geheel op zich nemen.

We rekenen op uw begrip voor de beperkingen die we momenteel als kerkenraad ervaren. We hopen dat we op u als gemeentelid mogen rekenen in het zo broodnodige omzien naar elkaar. En voor alles hopen we dat er zich in de nabije toekomst toch enkele mensen aandienen die een ambt, eventueel in aangepaste of verkorte vorm, op zich willen nemen.

Namens het Moderamen van de PGO:
Ingrid Langbroek, scriba
Regina Eggink, voorzitter diaconie
Hans Hofstede, ouderling-kerkrentmeester en
ds. Marijke van Selm.



Van het jeugdwerk

Bijzondere dienst Kees Posthumus

Op zondag 24 november vierden we de schepping met een bijzondere dienst waarin het wonder van de schepping en de liefde centraal stonden. Verhalenverteller, kerk-journalist en dagvoorzitter Kees Posthumus nam ons op beeldende wijze mee door Bijbelse verhalen. Aan de hand van unieke verhalen - gebaseerd op Schriftlezingen - bracht hij de eeuwenoude teksten tot leven. Dat deed hij op een manier waardoor het soms zelfs even leek alsof we zelf door het paradijs wandelden of oog in oog stonden met de dieren die door God zijn geschapen. Afwisselend met toepasselijke liederen en interactieve momenten, wist Kees ons op zijn manier te inspireren.

Wat de dienst extra bijzonder maakte, was de hele 'beestenboel' die Kees had meegenomen; symbolisch én verbeeldend. Van een slang tot een ijsbeer, van een paard tot een slak. Alle dieren kregen een plek in het verhaal en hielpen ons op speelse wijze stil te staan bij de rijkdom en diversiteit van de schepping. Het bracht een lach, maar zette ook aan het denken over onze verantwoordelijkheid voor het behoud van de schepping. Want ook daartoe zijn we geroepen.

Een ander hoogtepunt van de dienst was rol en aanwezigheid van onze tieners. Tijdens een eerdere tienerdienst hebben zij enthousiast meegedacht over het thema. We hebben de lezingen voorbereid en besproken. Hierbij ontstond zoals altijd een creatieve en frisse blik op de teksten.

En niet geheel onbelangrijk: we hebben enkele tieners bereid gevonden om tijdens de dienst de lezingen te verzorgen. Een mooie kans, maar zeker ook spannend. Voor een volle kerk staan en lezen, vraagt moed, en dat lieten onze tieners zien. Ondanks wat gezonde spanning stonden ze daar vol vertrouwen. Hun eigen manier van voorlezen gaf de teksten klank en bracht afwisseling in de dienst. En wat werd hun betrokkenheid gewaardeerd. Presentie doet ertoe!



De combinatie van Kees' authentieke manier van vertellen, de open en frisse inbreng van onze tieners en de afwisseling van - bekende en minder bekende - liederen zorgden voor een mooie viering. Krachtig om samen in verbinding stil te staan bij wat ons gegeven is. Om samen te vieren, luisteren en zingen. Wat een zegen om zo kerk te mogen zijn!





Collectes & giften

Opbrengsten oktober

datum	collecte doel	opbrengst
06 oktober	KiA Werelddiaconaat Israël	€ 243,73
13 oktober	KiA Werelddiaconaat Myanmar	€ 147,71
20 oktober	KiA Werelddiaconaat Zuid-Sumatra	€ 155,38
27 oktober	KiA Zending Ghana	€ 116,71
	Moeders van Oostvoorne	€ 63,70
	Diaconie	€ 386,44
	Kerk	€ 361,13
	Pastoraat	€ 153,50
	Totaal	€ 1.628,28

Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:

Collectebonnen kunt u nog gebruiken voor de collectes tot het einde van dit jaar.

U kunt uw gift ook overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBANnummer NL92 RABO 0350 2655 93.

Wilt u de datum van de zondag vermelden én of er een verdeling is tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken. U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale collecte en andere helft wordt verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.



Geboortelicht

Gevolgd het licht dat als een brief
ontvangen aankondigt dat
een dag begonnen is

dag die voorbij een nachtelijke einder
als lichtvloot binnenvaart

hoe het verdrijft de slaap
uit handen en uit voeten

aanraakt, tot leven wekt wat voor
het oog op weg naar einde is

dat in wat ten dode opgeschreven
steeds een begin van
lichtbegin ontwaakt

Kees Hermis





Het Vervolgverhaal

Bij kringloopwinkel Het Vervolg worden soms bijzondere voorwerpen aangeleverd. In deze rubriek nemen we zo'n item onder de loep.

Familiefoto's

Wist u dat kringloopwinkel Het Vervolg regelmatig familiefoto's aangeboden krijgt? Onlangs zelfs een paar honderd van één familie uit de periode 1880 tot 1946. Ondanks dat dit een mooi tijdsbeeld geeft, zijn deze foto's te persoonlijk om in de winkel te verkopen. Wettelijk zou het wel mogen, omdat op grond van de Algemene Privacy Verordening (AVG) voor een overledene het recht op privacy vervalt, maar moreel gezien beginnen we hier niet aan. Maar ja, wat doe je er dan mee?

Op de achterkant van de foto's stonden namen vermeld en via Genealogie Online kom je er dan al gauw achter om welke familie het gaat.

Gelukkig bestaan er tegenwoordig social media en al gauw was een verre nazaat gevonden die heel blij was met de foto's.

De reactie luidde:

'Wat een sympathiek bericht. Ik zou het heel leuk vinden om deze foto's te ontvangen. Mijn vader en zijn vader hebben een uitgebreide stamboom gemaakt en veel foto's gevonden en beschreven. Heel hartelijk bedankt dat u deze moeite neemt.'

De verzending was snel geregeld en met een goed gevoel dat ook deze foto's weer een goed vervolg hebben gekregen, sluit ik dit artikel af.



Een klein deel van de aangeboden foto's en een trouwfoto uit 1921





Op de agenda

A Festival of Nine Lessons and Carols

Een traditie die onlosmakelijk verbonden is met Advent en Kerst werd in 1880 in Engeland ontwikkeld door een Anglicaanse bisschop. Hij bedacht een feestelijk liturgische vorm waarbij lezingen uit de bijbel werden afgewisseld met koor- en samenzang en zo ontstond het 'Festival of Nine Lessons and Carols'.

Op zondag 22 december om 19.00 uur zal er in de Dorpskerk van Oostvoorne een 'Festival of Lessons and Carols' worden gevierd. U kunt luisteren naar eeuwenoude verhalen en sfeervolle kerstmuziek. De koorzang wordt uitgevoerd door Vocaal Ensemble Serenade o.l.v. Mariët Kaasschieter en Rien Donkersloot bespeelt het Bätz-Friedrichsorgel.

Het festival wordt traditioneel geopend met 'Once in Royal David's City'. Ds. Marijke van Selm verzorgt de lezingen. Het vocaal ensemble zal afwisselend a capella en met orgelbegeleiding zingen. Naast klassieke carols als 'Silent Night' klinkt er ook muziek van componisten uit de twintigste eeuw zoals Mathias, Howells, MacMillan, Gjeilo en de Nederlander Daniël Rouwkema.

Het 'Festival of Nine Lessons and Carols' in de Dorpskerk aan het Kerkplein in Oostvoorne begint op zondag

22 december om 19.00 uur

De entree is vrij, maar na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage voor de onkosten gevraagd.

We hopen op een volle kerk om het festival gezamenlijk af te sluiten met het bekende 'Hark! the herald angels sing'. U bent van harte welkom.

A Festival of Nine Lessons and Carols

Vocaal Ensemble Serenade
o.l.v. Mariët Kaasschieter
Rien Donkersloot orgel
Ds. Marijke van Selm lezingen

Zondag 22 december 2024
Aanvang: 19.00 uur

toegang: collecte
Dorpskerk Oostvoorne
Kerkplein 1



Uit de kinderkerk

Na het startweekend zijn we verder gegaan met de grote, mooie verhalen uit de bijbel. We zijn begonnen met de zesde dag van de Schepping waarin God Adam en Eva heeft gemaakt. In de bijbel staat: 'God heeft twee mensen gemaakt omdat het niet goed is om alleen te zijn.' We hebben tijdens de kinderkerk bijeenkomst slingers gemaakt waarin allerlei verschillende mensen elkaars handen vast houden en dus niet alleen zijn. Het zijn mooie slingers geworden.

In de volgende bijeenkomst hebben we het vervolg van Adam en Eva gelezen en met elkaar besproken. Het ging deze bijeenkomst over schuldgevoel. Van de dominee kregen de kinderen een appeltaart mee om goed te bewaren. Ze kregen de opdracht om niet van de appeltaart te eten. De kinderkerkleiding kon de appeltaart niet weerstaan en heeft deze opgegeten... De kinderen hebben zich allemaal aan de beloften gehouden en konden niet overgehaald worden om toch een heerlijk stukje appeltaart te eten.



Tijdens de gedachtenisdienst, begin november, hebben de kinderen voor een aantal mensen uit onze gemeente, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat ze in de afgelopen tijd iemand hebben verloren, een bloempotje versierd. De potjes werden mooi versierd met poppetjes, hartjes en bloemetjes. De bloempotjes zijn na de dienst allemaal gebracht bij de gemeenteleden. Wat hebben we lieve en dankbare reacties ontvangen.



De laatste kinderkerk bijeenkomst in november hebben we de grote bijbelverhalen met elkaar afgesloten met een uitdagende kinderbijbel-quiz. We konden zo goed testen wie er tijdens de verhalen goed opgelet had, welke groep het beste geheugen had en wie het beste kon samenwerken. Natuurlijk was er voor iedereen een leuk prijsje. We zijn al druk met onze voorbereidingen voor de adventstijd. We gaan tijdens de adventstijd aan de slag met een superleuk project. We kijken er naar uit.





Ingekomen berichten

Musical Ruth in de Sint-Catharijnekerk in Brielle

Met veel enthousiasme wordt er op de donderdagavonden in de Sint-Catharijnekerk in Brielle gerepeteerd voor de musical Ruth. De deelnemers komen overal vandaan: Brielle, Oostvoorne, Tinte, Rockanje of van elders van Voorne-Putten.

Nu het buiten kouder wordt, gaan we dat binnen in de Sint-Catharijnekerk ook voelen. We kleden ons wat warmer aan en maken dankbaar gebruik van de verwarmde kussens. Zingen gaat beter als je staat, maar ja, dan moet je wel van je warme kussentje af.

Er moeten veel teksten worden geleerd en we oefenen druk met zingen. Pas wanneer je de teksten goed kent, kan je je rol goed spelen. Voor het koor zijn er oefenbestanden waar flink mee geoefend wordt. En dan is het soms nog best lastig als al die partijen samen gezongen moeten worden. Maar wat zijn we dan trots als het aan het einde van de avond goed klinkt. Het is mooi om te zien hoe we zo als groep steeds verder komen. We zijn ongeveer op de helft van de voorbereidingstijd: op naar de uitvoering op 15 maart.

Over de verkoop van de toegangskaarten volgt in januari meer informatie. Kaarten kosten € 12,50 per stuk. Het is de bedoeling dat we de musical uitvoeren op 15 maart 2025; zowel 's middags als 's avonds. Er komt ook een verkooppunt in Oostvoorne.

Achter de schermen wordt hart gewerkt. En... noteer 15 maart alvast in uw nieuwe agenda. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Wilma Doeve via wilmadoeve@live.nl.





Meditatie

Advent: Het aftellen is begonnen...

*der kleine Johann verfolgte pochenden Herzens
das Nahen der unvergleichlichen Zeit.
– Thomas Mann: Die Buddenbrooks*

Er is de laatste jaren iets raars aan de hand. De eerste pepernoten verschijnen eind augustus al in de winkelschappen. Ruim voor 5 december is er geen pepernoot meer te krijgen. Die zijn vervuild voor kerstkransjes en dergelijke, waarvan de restanten vóór het aanbreken de kerstdagen al weer afgeprijsd liggen. Vuurwerkknallen hoor je het hele jaar door. Het nieuwe jaar is nog niet begonnen of de eerste paaseitjes maken hun opwachting al. Kortom, het verband tussen onze feestkalender en wat ons helpt om naar die dagen toe te leven en ze te markeren, is zoek. Veel beleving vervlakt op die manier. Dat geldt ook voor de Adventstijd. Ergens verlangend naar uit zien en je ergens op kunnen verheugen, dreigt uit de tijd te raken. Maar niet alles kan in een nanoseconde van wens tot werkelijkheid worden.

Advent: elke dag komt die nacht aller nachten naderbij, die alles anders maakt. Tegelijk leven we in een wereld die maar bitter weinig ruimte laat voor een droom die werkelijkheid wordt.

Wie vanaf 1 december op het Duitstalige KiKa Kanaal rond de klok van zes uur 's avonds de dagelijkse uitzending Beutelomäus und der wahre Weihnachtsmann volgt, 24 korte afleveringen lang, ziet het gebeuren. Warmte, aandacht, liefde voor elkaar: het lijkt soms niet meer te bestaan op het moment dat het ieder voor zich geworden is, en dat er niets is, dat uitstijgt boven onverschillige onwetendheid en gevoelloosheid. Mensen beginnen te vergeten, dat het ooit anders was en verliezen zelfs het besef dat het anders zou kunnen zijn. Maar ook toont de serie dat er mensen zijn, die het geloof in samen, saamhorigheid, samen delen in vreugde en verdriet, niet opgeven. En dat dat vaak begint met een kind-zonder-erg, open en ontvankelijk.

In onze kerken houden we dat besef levend, door op elke Adventszondag een kaars erbij te ontsteken, zodat het licht toegroeit naar die nacht der nachten dat het Licht der wereld verschijnt in onze duisternis. Dit jaar valt de eerste advent op 1 december. Dat biedt de gelegenheid om een mooie Duitse traditie, die ondertussen 185 jaar oud is, voor het voetlicht te brengen en die steevast op 1 december begint. In 1839 maakte Johann Hinrich Wichern, theoloog, de voor zover bekend eerste adventskalender, voor de kinderen van een weeshuis in Hamburg. Omdat wachten, zeker voor kinderen, best lang kan duren, maakte hij hiermee de tijd van wachten beter te overzien.



Aanvankelijk waren dit 24 kaarsen op een wagenwiel, met voor elke adventszondag een dikkere kaars. Inmiddels bestaan er allerlei soorten adventskalenders, van klokmodel tot theezakjes, van speelgoed tot legpuzzel, je kunt het zo gek niet bedenken. Ook hier heeft de commercie toegeslagen, want tegenwoordig heb je niet alleen adventskalenders voor kinderen met een snoepje achter elk luikje, maar zelfs een adventskalender speciaal voor honden of katten.

Thomas Mann schrijft in zijn beroemde boek 'Die Buddenbrooks' over de kleine Johann die anno 1869 'met kloppend hart' het naderbijkomen van de geboorte van Jezus volgde aan de hand van een door zijn kindermisje gemaakte adventskalender, met een getekende kerstboom op de 24ste dag. Wij kunnen ons bij zoveel passie amper meer wat voorstellen.

Maar zonder passie dreigt ons leven uitzichtloos en zonder zin te worden. Hoe kunnen we – u, jij en ik – leven met toekomst voor ogen? Waarin vinden we ruimte en perspectief voor hoop en verwachting, verlangen, een zich kunnen verheugen op - of zoals het in het Duits zo mooi heet: Vorfreude? Mooie vragen om over na te denken in deze tijd.

Ik wens u van harte een besinnliche Zeit toe.

ds. Peterjan van der Wal



Kerkdiensten

Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

		Collectes
Zondag 15 december 10.00 uur Ds. Marijke van Selm	3e advent liturgische kleur paars	Pastoraat Diaconie KiA Werelddiaconaat
Zondag 22 december 10.00 uur Anneke Klavers	4e advent liturgische kleur paars	Kerk Pastoraat PKN Jonge Generaties
Dinsdag 24 december 19.30 uur Ds. Helene Perfors	kerstavond liturgische kleur wit	KiA Kinderen in de Knel
Dinsdag 24 december 22.00 uur Ds. Marijke van Selm	kerstnacht m.m.v. de cantorij liturgische kleur wit	KiA Kinderen in de Knel
Woensdag 25 december 10.00 uur Ds. Marijke van Selm	eerste kerstdag liturgische kleur wit	KiA Kinderen in de Knel
Zondag 29 december 10.00 uur Ds. Peterjan van der Wal	liturgische kleur wit	Diaconie Kerk Pastoraat

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dit dan weten aan een van de kerkenraadsleden.
Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.





Kerkdiensten

Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

Collectes

Zondag 5 januari
10.00 uur
Ds. Marijke van Selm

liturgische kleur wit

Kerk
Diaconie
PKN Missionair Werk

Zondag 12 januari
10.00 uur
ds. Henk Haandrikman

liturgische kleur groen

Kerk
Pastoraat
KiA Binnanlands diaconaat

Zondag 19 januari
10.00 uur
Ds. Marijke van Selm

Schrift en tafel
liturgische kleur groen

Kerk
Diaconie
Avondmaalproject

Zondag 26 januari
10.00 uur
Ds. Marijke van Selm

liturgische kleur groen

Kerk
Pastoraat
PKN Jonge Generaties





Van de tieners

Tieners en (creatief) kerk-zijn

Nu het kerkelijk jaar alweer even van start is, zijn ook de tienerdiensten weer in volle gang. Wat een feest om te zien dat onze tienergroep groeit en steeds meer jongeren zich welkom voelen. Dit seizoen hebben we zelfs een aantal nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Met deze frisse wind is de groep weer een beetje aan het herformeren. Daar hebben we afgelopen diensten al een mooie start mee gemaakt!

Het thema van dit jaar is 'Wat is de kerk?' In onze eerste dienst doken we in 1 Korinthiërs 12:12-28 en bespraken vragen als: Wie of wat maken de kerk tot wat ze is? Wat betekent kerk-zijn voor jou? Zijn wij hier op zolder ook kerk? En: wat is jouw plek in de kerk? Aansluitend op ons thema sloten we later aan bij de reguliere dienst om het afscheid van Jan de Rijke als ouderling-voorzitter mee te maken. Een betekenisvolle start van ons jaarthema!

Ook in de voorbereiding op de bijzondere dienst van 24 november hadden onze tieners een mooie rol. Aan de hand van het scheppingsverhaal (Genesis) en Hooglied 1:1-7 hebben ze twee creatieve challenges gedaan:

1. Genesis: Bouw met LEGO in twee minuten een element uit de schepping en presenteer dit.
2. Hooglied: Schrijf een liefdesverklaring... , maar dan volledig in emoji's.

Competitiegeest ontbreekt niet bij onze tieners, en dat leverde mooie, doordachte LEGO-creaties én originele liefdesverklaringen op. Kunt u de emoji-liefdeverklaringen ontcijferen? We dagen u uit!



Daarnaast collecteren de tieners dit jaar voor een bijzonder doel: War Child. Met dit goede doel willen ze een steentje bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen in oorlogsgebieden.

De tienerdiensten laten zien dat kerk-zijn ook draait om samen leren, groeien en plezier maken. We kijken uit naar wat dit seizoen nog meer zal brengen!





Vacatures

Distributeur Vertell!

We zijn op zoek naar iemand die de coördinatie van de bezorging van Vertell! op zich wil nemen. Herman Oosterman heeft deze taak vele jaren voor ons verzorgd, maar aangegeven dat hij het stokje wil overdragen.

Wat houdt de taak in?

Eén keer in de zeven weken wordt de nieuwste editie van Vertell! op een dinsdag bij u thuis bezorgd. U brengt de bladen bij de bezorgers. Een klein aantal bladen verstuurt u per post.

Het is een kleine, maar zeker belangrijke taak. Mocht niemand zich melden, dan moeten we de bladen via de PostNL laten verzenden. Daardoor zou de bijdrage voor het kerkblad omhoog moeten.

Voorzitter Kerkenraad

Het ambt van voorzitter van de kerkenraad wordt na het vertrek van Jan de Rijke nu tijdelijk waargenomen door ds Marijke van Selm. Want ondanks de herhaalde oproepen hebben we nog steeds niemand die deze taak wil overnemen.

Pastoraat en Diaconie

Ook het Pastoraat en de Diaconie kunnen extra mensen gebruiken om de kerk in woord en daad te kunnen bijstaan.

En zelfs dan zijn we er nog niet. Er zijn nog een aantal lege plekken die ingevuld moeten worden:

- We zoeken een administrateur voor de diaconie.
- We zoeken iemand die ervoor zorgt dat er elke week een organist is.
- We zoeken iemand voor de ledenadministratie.
- We zoeken een beheerder van het LRP (online systeem voor registratie en beheer van leden, bijdragen en kerkelijke structuur).
- En eigenlijk zoeken we (al een paar jaar) een ouderling kerkrentmeester.

Als u denkt 'die taak wil ik wel doen', neem dan contact op met scriba Ingrid Langbroek:
scriba@kerkoostvoorne.nl



Van het pastoraat

Bezoekersteam versterkt het pastoraat

Goed nieuws vanuit het pastorale team. Sinds kort hebben we een bezoekersteam. Dit is spontaan ontstaan nadat verschillende mensen aangaven dat zij wel tijd wilden vrijmaken om af en toe bij iemand langs te gaan. Aangezien wij al lange tijd onderbezet zijn, zijn wij hier erg blij mee. Het komt ook op een goed moment omdat het verjaardagsfonds is opgeheven. De dames van dit fonds bezochten veel mensen die door de opheffing dus buiten de boot dreigden te vallen.

Het team bestaat uit: Marijke van Rijn, Anja Groenewegen, Ineke Holm, Marry Groeneveld, Annie van der Poel en Jaap Roskam.

Deze mensen gaan bij gemeenteleden op bezoek die min of meer al een band hebben met de kerk. Het gaat dus niet alleen om ouderen, maar ook om jonge gezinnen. Het doel is om de betrokkenheid met de kerk en de verbinding onderling te versterken. Er zal in ieder geval jaarlijks contact zijn. Maar als daar behoefte aan is, kunnen er vaker gesprekken plaats vinden. Het is uiteraard vrijblijvend. U wordt eerst telefonisch benaderd. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet geregistreerd.

Op 13 november zijn we van start gegaan met een fijne kennismakingsmiddag. Marinus van den Berg kwam ons allerlei tips en aandachtspunten geven over een goed pastoraal gesprek. De teamleden hebben een lijst gekregen met namen van de gemeenteleden waar ze contact mee gaan leggen. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en hebben alle vertrouwen in de bezoekers. Zij kunnen heel goed luisteren en wij verwachten dat er mooie gesprekken gaan plaatsvinden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt terecht bij de coördinatoren:

Maartje Bergwerff: 06-3060 5512

Wilma de Koning: 06-3621 7743





Het Vervolg

Het Vervolg wordt verbouwd

Er vindt momenteel een flinke verbouwing plaats in kringloopwinkel Het Vervolg. Onder leiding van Corjan Warbout van het college van kerkrentmeesters zijn aannemers bezig de serre en de kozijnen van het voormalige woonhuis Kerkplein 14 te renoveren.

In 2020 in coronatijd is dit woonhuis zonder enige aanpassingen tegen een vergoeding tijdelijk in gebruik gegeven aan Het Vervolg, die er een speelgoedafdeling van maakte. Dit bleek een succes en op verzoek van het bestuur van Het Vervolg is verzocht om het pand permanent te mogen huren.



Voorwaarde hierbij was wel dat de lekkende serre en de slechte kozijnen gerenoveerd zouden worden. Dit werk wordt nu op voortvarende manier aangepakt, zoals blijkt uit de foto's. Het eindresultaat wordt vast prachtig.

**Het Vervolg zoekt:
Ophaler voor één zaterdag per
maand**

Bent u gezond van lijf en leden en wilt u een steentje bijdragen aan Het Vervolg, meld u dan aan als ophaler.

Op de tweede zaterdag van de maand worden zaken opgehaald in het dorp en naar de winkel gebracht.

Bel Bart van der Reijden: 06-54361340 voor meer informatie.





Van de twintigers

Wij willen samen belijdenis doen

Allen met een verleden of opgevoed met het geloof, maar zoekend naar meer verdieping met gelijken in dezelfde fase van het leven. In de afgelopen vijf jaar hebben we elkaar als twintigers één keer in de drie weken opgezocht. Zo ontstond er keer op keer een mooi gesprek onder het genot van een diner, thee of een creatieve uiting. We hebben al veel mooie gesprekken met elkaar mogen voeren.

Nu voelen we dat het tijd is om samen de volgende stap te zetten: belijdenis doen. We zijn klaar om volmondig 'JA!' te zeggen tegen God en de gemeente. Wat begon als iets waarmee we zijn opgevoed, is uitgegroeid tot een bewuste keuze om ons geloof zelf te omarmen en dit openlijk te delen met anderen.



Ter voorbereiding op de belijdenis gebruiken we het boekje 'In goed vertrouwen'. We bespreken tijdens elke ontmoeting één of twee hoofdstukken. Bij sommige hoofdstukken zijn er zoveel vragen of opmerkingen die we over het onderwerp kwijt willen, dat we niet aan het tweede hoofdstuk toe komen. Het bijzondere aan dit boekje is dat er in elk hoofdstuk meerdere citaten staan uit de Bijbel. Wanneer je de citaten leest, vorm je er een beeld bij. En wanneer je dit citaat opzoekt in de Bijbel krijg je er context bij. Soms levert dit ineens een heel ander beeld op. En zo ontstaan er gesprekken: Hoe lezen wij dit stukje tekst? Begrijpen we wat er gezegd wordt? Of roept het veel vragen op?

Het is moeilijk om uit te drukken wat voor toegevoegde waarde de twintigers ons brengt. Door visies van anderen te horen maar juist ook bij sommige vraagstukken af te vragen hoe zie ik dit zelf eigenlijk, groei je als mens maar ook als christen. Om te zeggen dat deze gesprekken altijd gemakkelijk gaan? Nee. Soms vertrek je ook met een hoop vraagtekens, maar wel met stof tot nadenken en om thuis nog eens verder te bespreken.

Eigenlijk hebben wij de afgelopen vijf jaar (misschien onbewust) toegewerkt naar de belijdenis. Met de begeleiding van ds. Marijke en Annette hebben we veel geleerd en zijn we soms tot een vernieuwde zienswijze gekomen. Na de belijdenis stoppen de twintigers niet. Dit is eigenlijk pas het begin.



Van de diaconie

Inzamelingsactie voor de Voedselbank

In december zamelen we weer artikelen in voor de Voedselbank. Ook dit keer vragen we u om toiletartikelen en spullen voor persoonlijke verzorging te doneren. Denk daarbij aan zeep, shampoo, luiers, maandverband, tampons, tandenborstels. Voor kinderen zijn er flesjes shampoo en zeep te koop. Dat zal vast blije gezichtjes geven. Want ook voor de gezinnen met kinderen is het vaak zo moeilijk om rond te komen.

U kunt uw spullen inleveren voorafgaand of na elke kerkdienst, voor of na het Carols-concert op zaterdag 7 december, tijdens de zaterdagopenstelling op 21 december en voor of na het 'Festival of Nine Lessons and Carols' op zondag 22 december.

We rekenen weer op een enorme berg spullen, waarmee we kunnen laten merken ook in deze tijd niet alleen met onszelf bezig te zijn. De Voedselbank heeft bij voorbaat verheugd gereageerd op ons initiatief.

Doet u ook weer mee net als vorig jaar?





Uit de pastorie

Nu collega Charlotte in het kader van haar opleiding recent enkele diensten leidde, kwam het thema weer eens ter sprake: wat trek je aan, als voorganger, wanneer je (nog) geen toga draagt? Netjes maar niet té, niet te bloot, niet te lang, niet te kort, niet te opvallend (je wilt het na afloop over de inhoud hebben en niet horen: wat een leuke jurk heb je aan) en oh ja, dan wil je ook nog een beetje op je gemak zijn. Want het is al spannend genoeg om daar te staan, zeker als je nog een beetje moet wennen, wat Charlotte overigens heel goed aangaat.

Ik droeg mijn toga voor het eerst op de dag van mijn bevestiging en intrede als predikant, 6 januari 2013. Die dag droeg ik meteen mijn lievelingsstola: de rode. Rood wordt het minst gedragen, alleen bij de Pinksterviering, een huwelijk of de bevestiging van ambtsdragers (dit jaar dus helaas niet). Het is bijzonder hoe die kleur, alleen al door hem om te hangen, een feestelijk gevoel teweegbrengt.

In de tijd van Advent is de kleur paars. De kleur van ernst en inkeer. Misschien daarom vind ik hem ook het minst fijn van alle kleuren die ik draag. Hij voelt somber en een beetje hard. Dat is niet erg, want dat is precies waarbij we in die tijd bepaald worden. Het maakt dat je nog meer uitziet naar het licht. Net als in die andere 'paarse' periode, de veertigdagentijd, is er halverwege een 'roze' zondag, waarbij het licht dat donkere paars al een beetje zachter kleurt. Ook in onze paarse antependia is het roze daarom duidelijk te zien. Maar een roze stola heb ik niet. Wel soms een roze strik.

De witte stola is voor de Kersttijd, Pasen, Avondmaal en een uitvaart. Aan de kinderen legde ik het laatst zo uit: wit is de kleur van de hemel. Tegen het wit van mijn toga (die overigens officieel een albe heet) valt deze stola altijd een beetje weg. Of misschien moet ik zeggen: hij valt er mee samen. Nu heb ik twee stola's die omkeerbaar zijn (dat was destijds, bij aanschaf, een stuk goedkoper dan vier losse) en de achterkant van de witte is de paarse. Dat zie je altijd net een beetje aan de rand, en dat vind ik mooi. Ik vind het ook mooi dat als ik bij een uitvaart door het dorp loop, voor de stoet uit, en het waait een beetje, dat dan de witte stola een beetje opgewaaid wordt en de paarse kant óók zichtbaar wordt. Alsof tegelijk de belofte én de ernst te zien zijn op weg naar de begraafplaats.

En tot slot is er groen. Die is voor alle dagen dat er niet iets van bovenstaande gaande is. Dat zijn de meeste zondagen. En ik draag 'm graag. Rustig. En lekker duidelijk.

Nog even een paar vragen. Waarom draagt de één een witte toga en de ander een zwarte? Dat is gewoon een kwestie van voorkeur, het is niet iets theologisch. Is het niet vreselijk warm, zo'n toga? Nee hoor, de mijne niet, het is heel licht materiaal en hij kan ook nog eens gewoon in de wasmachine. En is een dominee verplicht om een toga te dragen? Nee, helemaal niet, maar voor mij is het fijn om daarmee uitdrukking te geven aan de heiligheid van mijn ambt (zware woorden, maar toch) en anderzijds het vermijden van 'wat een leuk jurkje heb je aan' na afloop van een dienst.

Ds. Marijke van Selm



Van het jeugdwerk

Sirkelslag 2024

Zondag 27 oktober was het zover: een groep tieners uit de overkoepelende gemeentes Brielle, Rockanje en Oostvoorne kwam samen voor onze startactiviteit - Sirkelslag. Dit landelijke spel, waar honderden jeugdgroepen in Nederland aan meedoen, stond dit jaar in het teken van 'Als nieuw!' Dit thema sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland, waarin het leven in het licht van Gods Koninkrijk centraal staat.

Sirkelslag draait om creativiteit, actie en samenwerken. Dat hebben we volop ervaren. In de kerkzaal, consistorie en tuin van de Oostvoornse Dorpskerk werden de tieners uitgedaagd met allerlei opdrachten rondom het verhaal van Marta en Maria. De groep ging los op het maken van tableau vivants, kraakte codes in een puzzel, sloeg zich door een quiz, en probeerde zoveel mogelijk punten te scoren tijdens een parcours door de kerkzaal. Al spelend ontdekten we samen hoe het is om te leven vanuit verantwoordelijkheid voor elkaar en de schepping en wat het betekent om uit te kijken naar Gods Koninkrijk.



Aan creativiteit en inzet geen gebrek deze middag. We kijken terug op een leuke, inspirerende middag en zijn benieuwd wat de volgende editie ons zal brengen!

Benieuwd geworden? Of wil je een keertje komen meedoen? Je bent welkom. We organiseren gedurende het jaar nog genoeg leuke activiteiten voor tieners in de leeftijdsgroep van 12-18 jaar. Neem gerust contact op met Charlotte Olieslagers charlotte@kerkoostvoorne.nl tel. 06-1759 5674)



Van het College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2025 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2025. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Dit doen we onder het motto 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jong en oud.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 11 en 25 januari ontvangt u een brief of e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst

Wat is het geschenk van de plaatselijke kerk voor u? Samen maken we het mogelijk. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.



Actie 
Kerkbalans

*Geef vandaag
voor de kerk van morgen*



Marijke's Blog

Samen delen

Dat is wat we deden, de afgelopen herinneringsdagen. Een intieme bijeenkomst op vrijdagavond in De Leemgaarde, waar we onze overleden oudere gemeenteleden herdachten.



Daarna was het zaterdag, 2 november, en zaten we met 25 mensen in een kring in onze lichtovergoten Dorpskerk voor een middag van gedachtenis. In het begin verstillend en ernstig, maar daarna bij de koffie meteen al levendig gesprek en ontmoeten. Deelnemer Jelle bracht zelfgebakken cake mee, in nagedachtenis van zijn vrouw die altijd alle bezoeken met zoetheit overlaadde. En zo had ieder eigen verhalen en herinneringen bij zich. Er werd gelachen en gehuild, er werden boeketten geschikt, de kerktuin werd verlicht met kaarsjes en daarna aten we met zijn allen aan de verlengde Avondmaalstafel, waarmee we precies deden waarvoor die tafel bedoeld is.

Bij de Allerzielenviering die avond, al heel lang gebruik in Oostvoorne op 2 november, zijn tot mijn ontroering ieder jaar méér mensen aanwezig. Het aansteken van kaarsen. Poëzie. Stilte. Pianospel. Troostende Bijbel. En gebed dat alles omgeeft.

En tenslotte vierden we onze gedachtenisdienst, op zondagmorgen. Alle nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar waren uitgenodigd. Stampvolle kerk, waarin een voor een alle namen genoemd werden, begeleid door wonderschone harp en zang.



's Middags werd in het dorp rondgefietst door de leiding en de kinderen van de kinderkerk. Ze gaven her en der viooltjes af, als laatste gebaar van troost en liefde na deze dagen van samen delen in verbondenheid.

Het verdriet is er, het gemis. En wat zwaar is, moet hoe dan ook gedragen worden. Maar wat is het goed om daarbij een beetje ondersteund te worden. Wat is het goed om daarbij ondersteunend te mogen zijn. Door grote mensen en kinderen. Door verhalen en muziek. Door God zelf, die op zoveel manieren zijn licht over ons laat schijnen

ds. Marijke van Selm



Protestante Gemeente Oostvoorne

Postadres

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne

Bezoekadres

Kerkplein 1, 3233 AR Oostvoorne
tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl
diaconie@kerkoostvoorne.nl

Bankgegevens

Protestantse Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84





Adresboek

Predikant

Ds. Marijke van Selm
Hoflaan 29
3233 AN Oostvoorne
Tel. 77 00 40 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant

Ds. Helene Perfors
Tel. 41 67 51 / 06-5367 9265

Kerkelijk medewerker

Charlotte Olieslagers
Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad

vacant

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie

Regina Eggink-Stolk
Tel. 70 02 41

Financieel administrateur diaconie

Liesanne de Rijke-Amesz
Tel. 77 48 70

Jeugdouderling

Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl

Pastoraal team

Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 06-3621 7743

Pastoraal werker

Maartje Bergwerff
Tel. 48 21 78 / 06-3060 5512

Inge Bouman
Tel. 06-5239 3339

Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp
Tel. 48 50 79
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Kerkrentmeesters

Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester

Gerard v.d. Hoek
penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Tel. 06-1033 0820

Ledenadministratie

Esther van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Koster

Judith van Balen-Doolaar
Tel. 48 42 15



Kerstkind



KIK

Kik en de muizen verheugen zich op Kerstmis, vooral op het kerstspel 's middags. Heel veel kleine en grote kinderen komen er verkleed aan meedoen. Er zal ook een echte baby zijn. Hij heet Jeppe en is bijna een jaar. Zijn papa en mama heten Theo en Vera. Maar straks in de stal zijn ze Jozef en Maria en het kindje Jezus. Er zullen schapen omheen staan, herders en engelen. En ook rumoerige muizen en een kalme Kikker. Wat verheugen ze zich op die middag! Maar een week voor Kerstmis horen ze slecht nieuws. De dominee komt in paniek naar de kosteres toe rennen. 'Brenda,' zegt hij, 'we moeten snel op zoek naar een nieuw kerstkind! Vera en Theo hebben vannacht hun tweede kindje gekregen. Ze is vijf weken te vroeg geboren!

Alles is goed, maar ze spelen nu natuurlijk niet mee!' Kik en de muizen zitten sip bij elkaar. 'Geen kerstspel dit jaar,' zucht Kik. 'Ze kunnen toch een pop nemen!' zegt Mindy muis. Die week gonst de kerk van bedrijvigheid. Ook de spullen voor het kerstspel worden klaargezet, met EXTRA voorpret lijkt het wel! De muizen zijn stikkenieuwd wat er gaat gebeuren. Tot hun verbazing zien ze Vera en Theo de kerk inkomen. Met Jeppe. En een piepklein baby'tje, verborgen in een doek. Jeppe mag bij Maria op schoot, en in de kribbe ligt het pasgeboren kerstkind. Noëlle heet ze. En dat Maria in een stoel met wielen zit, dat vindt niemand raar.



Versje

Kindje, lief kindje, zo lang verwacht,
Kindje, lief kindje, geboren vannacht,
niet in een wiegje, een huis, een paleis,
maar in een stal, in een kribbe, op reis.
Kindje, lief kindje, zo kwetsbaar en teen
Wondere gestalte van God, onze Heer.
Welkom jij, Kind, in ons lief en ons leed.
Wie weet deze nacht hoeveel jij al weet?
Kindje van vrede, een vleug paradijs.
Kindjelief, slapend, onwetend, zo wijs.



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Jozef, zoon van David,
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt
is verwekt door de heilige Geest.'
Matteüs 1:20b



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns