

Jaargang 31, nummer 7
juni 2024

Vertel!

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Oostvoorne



Een ontmoeting met Charlotte Olieslagers
Welkom aan de Tintenaren
Vermeerder je talent
Terugblik op de pinksterdienst
Het Vervolgverhaal



VERTEL!

Colofon:

Verschijnt 8 keer per jaar

Redactie:

Vertel! wordt samengesteld en geschreven door een enthousiaste groep mensen uit Oostvoone.
Eindredactie: Christine de Vos

Foto's en illustraties:

De Zalige Zalm
Protestantse Kerk Nederland

Kopijdatum:

09 juli 2024
aanleveren kopij:
kerkblad@kerkoostvoorne.nl

Bezorging:

Het volgende kerkblad ontvangt u uiterlijk
03 augustus 2024
Coördinator bezorging:
Herman Oosterman
t. 48 20 19
bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Dit blad wordt opgemaakt in de portal van
De Zalige Zalm
www.dezaligezalm.nl

Druk:

Veldhuis Media, Meppel



VAN DE REDACTIE

De zomer komt eraan en de vakantieperiode staat voor de deur. Velen van u gaan misschien nog wel op pad. Anderen hebben de vakantie al weer achter de rug. Het weer was jammergenoeg de afgelopen maand niet stralend. Er is wel heel veel regen gevallen. Maar wat hebben we met de pinksterdienst een geluk gehad. Een prachtige zonnige dag met een stralend blauwe lucht. En wat waren er die dienst veel kinderen aanwezig!

De tieners hebben recent hun talent vermeerderd. Een prachtig initiatief om van niets tot een mooi bedrag te komen. De opbrengst gaat naar de Nacht van de Vluchteling.

U kunt lezen over een bijzondere ontmoeting in de kerk. Hoe Aad Quack een naamgenoot uit Amerika ontmoet.

Helaas is de kerk is Tinte definitief gesloten. We heten de Tintenaren welkom in onze gemeente.

En zo ligt er weer een Vertel! voor u met een variëteit aan onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier.

En blijft u deze zomer thuis, geniet van de mooie omgeving waarin u woont. Want ook dicht bij huis is het prachting.

Namens de redactie,
Christine de Vos



Meditatie

Reisleider met een hoofdletter R

'Zo is God, onze God, nu en altijd, Hij is het die ons leidt, voor eeuwig.' - Psalm 48:15

De vakantie is ten einde gekomen. We reizen terug van onze vakantiebestemming, of na even thuis te zijn geweest, gaat het 'gewone' leven weer van start. Weg rust. Weg vrede. Welkom stress. Welkom drukke agenda, e-mails, appjes, zorgen, vergaderingen en... oh ja, rust. Dat bestaat ook nog. Herkenbaar?

In onderbreking op de drukte van het dagelijks leven, trekken velen van ons er de komende weken op uit. In de hoop even op adem te komen, om vrijheid en rust te ervaren. Naar hotels, naar een hutje op de hei, met een tentje in de bergen, aan de kust of gewoon lekker thuis.

Als ik met familie of vrienden erop uittrek, willen we in binnen- en buitenland altijd zo veel mogelijk ontdekken in korte tijd. Als jong persoon regel je dat natuurlijk allemaal zelf. We kunnen met onze smartphones, apps en internationaal bereik nota bene overal ter wereld alles zelf op- en uitzoeken. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een reisgids is écht niet nodig. Toch komt het vaak hierop neer: uren gaan voorbij aan het zoeken en plannen van wat we willen doen. Alles wordt tot in de puntjes voorbereid. En dan nóg lopen we soms zonder bestemming rond.

Ook in het leven van alledag, lijken we soms rond te lopen als toeristen zonder gids. Het liefst vogelen we alles zelf uit, zonder een ervaren reisgids te willen volgen. We houden de touwtjes lekker strak in handen. Vaak aan

het rennen, vliegen en springen. Want dat doet iedereen, toch? 'Hoe gaat het?' 'Ja, goed, z'n gangetje, maar wel druk!' We missen wat er écht toe doet. Leven van weekend naar weekend, van vakantie naar vakantie. En zijn die afgelopen, verlangen we weer terug naar die rust, terwijl onze agenda zich opnieuw vult.

Het blijft een pijnpunt, het vasthouden van die rust na een periode van ontspanning of vakantie. Misschien mogen we het ook zo zien: in plaats van dat wij uitsluitend onze eigen weg gaan, mogen wij onze weg gaan met de grote Reisleider. Hij, die het ons heeft voorgeleefd. In de reis die wij het leven noemen. Tijd nemen voor rust, reflectie, gesprek en gebed. Op momenten waarin we naar een periode van rust weer van nul naar honderd lijken te gaan. Op momenten waarin we het allemaal wel denken zelf te kunnen. Op momenten waarin we rondlopen als toeristen zonder reisgids. Op momenten dat het 'zijn gangetje' gaat.

Of onze eindbestemming nu helder lijkt, of dat we rond lijken te lopen als toeristen zonder gids. We mogen onszelf toevertrouwen aan die Reisleider. Wetende dat Hij allang onze plekken en bestemmingen heeft uitgezocht en Hij ons zal leiden naar de bestemming die Hij voor ons heeft voorbereid. In de reisgids die de Bijbel heet, vinden wij er tallozen... Zijn reis met ons stopt niet na de vakantie. Hij beweegt mee en geeft beschutting waar dat nodig is. Deze zekerheid hebben wij. In het dagelijks leven, maar ook als we eropuit trekken. Alle dagen.

Ik wens u een heerlijke zomerperiode!

³ Charlotte Olieslagers

Een ontmoeting met Charlotte Olieslagers

In de serie 'een ontmoeting met ...' vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en geloof en hun toekomstdromen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben juf van groep vier. Op maandag en dinsdag heb ik dertig koters onder mijn hoede. Daarnaast studeer ik theologie aan Christelijke Hogeschool Ede en werk ik zestien uur per week als 'kerkelijk medewerker met focus op jongeren'. Mijn dienstverband in de PGO bestaat deels uit stage, met opdrachten en leermomenten, maar deels ook uit 'gewoon' werk in de gemeente. Niet alleen met jongeren, maar in de hele breedte van leeftijden en werkzaamheden: bezoekwerk, diensten voorbereiden, beleidsmatig meedenken. We hebben hier overigens echt nog een toffe groep kids, en een structuur die al stevig stond dankzij Annette (Maassen). Ik mag daar mijn aandeel in hebben en af en toe wat nieuws inbrengen, dat vind ik gaaf. Ik steek daar echt tijd in. Je kan immers niet verwachten dat tieners iets van je aannemen als je niet investeert in de relatie met hen.

En verder ben ik natuurlijk ook gewoon 25 jaar en vind ik het leuk om met vriendinnen op stap te gaan....

Sinds wanneer maak je deel uit van onze gemeente?

Theologie en geloof fascineerden mij altijd al, maar ik ging toch eerst naar de PABO. Oók heel leuk en ik geniet ervan om juf te zijn. Maar daarna verlangde ik toch naar meer geestelijke diepgang en meer kennis over geloof en kerk.

Toen ik eenmaal in Rockanje, waar ik woon, had laten weten dat ik theologie ging doen, kwam dat al snel samen met de zoektocht naar een kerkelijk jongerenwerker, die op dat moment vanuit de gezamenlijke dorpen plaatsvond. Na kennismaking met Ds. Marijke werd het licht voor iedereen groen: ik ging inderdaad studeren, werd inderdaad jongerenwerker en stagiaire ineen. Vanaf september 2023 loop ik hier nu rond. Ik voel me zeer thuis. Dat is zo mooi! Dat je als jong persoon in zo'n gemeenschap komt en zo welkom bent.



Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?

Ik ben wel gedoopt, maar niet kerkelijk opgegroeid. Enerzijds lastig omdat ik daardoor weinig christelijke vorming heb meegekregen, anderzijds is dat juist een zegen, want ik heb op dat gebied weinig kaders meegekregen. Hierdoor kan ik geestelijk gaan en staan waar ik wil. Ik ben uit interesse, vanaf mijn zestiende ongeveer, zelf de Bijbel gaan lezen (al begreep ik er vaak helemaal niks van) en bezoekt verschillende soorten kerkdiensten. Ik vind overall wel iets, al voel ik mij uiteindelijk wel het meest thuis in het brede midden. Ik heb lang gedacht dat je best gelovig kunt zijn zonder kerk, maar daar ben ik wel van teruggekomen. Het gaat om geestelijke voeding, het leren van én met anderen. Maar ook over uitdelen, naar buiten toe. En ik denk ook wel, al vinden mensen (ik inclusief) dat tegenwoordig een moeilijk woord: commitment. Dat je er gewoon bënt. Presentie doet er toe!

Wat ik er breng? Ja zeg, weet je hoe moeilijk die vraag is? Ik hoop een frisse wind. Waar dat uit bestaat? Nieuwe impulsen, waar mogelijk. Dat is nog zoeken, al ervaar ik daarvoor veel ruimte. Muzikaal zou ik bijvoorbeeld weleens wat anders willen, een moderne impuls in afwisseling met het liedboek. En of ik een rolmodel ben? Dat vind ik lastig om van mezelf te zeggen. Als juf ben je zeker ook aan het opvoeden. In die zin ben ik een rolmodel. Maar in de gemeente vind ik voorleven een beter woord. Dat probeer ik wel. En met die rol heb ik steeds minder moeite. Wat de tieners betreft hoop ik dat ik, samen met Annette, iets mag voorleven van Gods Liefde. In alle bescheidenheid.

Wat is je favoriete Bijbelverhaal of -tekst?

Poeh! Ik ben natuurlijk door mijn studie heel intens met de Bijbel bezig en vind in verschillende periodes altijd wel iets in verschillende boeken. De Bijbel is zo ontzettend rijk! Maar de brieven van Paulus vind ik wel heel tof. Zo praktisch ook, zo toepasbaar op de gemeente en op een persoonlijk geloofsleven. Bijna als gebruiksaanwijzing. Ik denk dat Paulus



ons laat zien hoe wij als christenen vandaag de dag in de kerk kunnen functioneren. Daar hoort een duidelijke keuze bij en dat speelt voor mijzelf een belangrijke rol in de manier waarop ik geloof.

Welke droom of gedachte zou jij de mensen willen meegeven?

Denk eens na over wat kerk en geloof betekenen op persoonlijk niveau. Wat zien anderen van God en geloof in wie ik ben en wat ik doe? En dat we daarover in gesprek gaan en elkaar opbouwen. Dat zou ik willen. Ja, inderdaad, meer diepgang.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?

Wietze Jan Wezeman is een van de mensen die met daadkracht en bevlogenheid bezig is met ons initiatief Klooster aan Zee. Wat bezielt hem en zijn vrouw Gea om zo te geloven in de toekomst van de kerk?



Van de Kerkenraad

Afscheid van de kerk in Tinte

Zondagmiddag 26 mei was het zover, de kerk in Tinte ging sluiten. De Kerkenraad van de PGO was met een kleine delegatie uitgenodigd om de afscheidsdienst bij te wonen. Diverse sprekers gaven aan gemengde gevoelens te hebben, enerzijds trots dat de gemeente zo lang (141 jaar) heeft bestaan, anderzijds verdriet dat sluiting onvermijdelijk bleek. Het uitdragen van de Paaskaars, de kanselbijbel, het doopvont en het avondmaalstel was een emotioneel moment. Al met al was het een waardige afscheidsdienst.



Welkom Tintenaren!

Afscheid van een kerkgebouw – voor velen in onze Protestantse Gemeente Oostvoorne is de emotie herkenbaar. Het doet pijn, uit een gebouw te vertrekken waar zoveel lief en leed beleefd en gedeeld is en waaraan zoveel herinneringen verbonden zijn. Voor de Tintenaren geldt ook nog eens dat zij als gemeenschap uit elkaar vallen. Een verdrietig gebeuren, dat meer raakt dan je van tevoren bedenkt.

De zoektocht naar een nieuw kerkelijk thuis voor de gemeenteleden is in Tinte aan de leden zelf voorgelegd. Zeker gezien de geografische ligging van het dorp Tinte en het gegeven dat de leden verspreid in de omgeving wonen, was een gezamenlijke overstap naar een van de omliggende kerkgemeenschappen niet logisch.

Sommige leden gaven aan bij de Welkomkerk Rockanje te willen aansluiten, sommige bij de Protestantse Gemeente Brielle en ook naar Oostvoorne zal een aantal mensen worden overgeschreven.

De feitelijke overschrijving volgt, in verband met de zakelijke afwikkeling, later dit jaar. Maar nu alvast mogen we de volgende gemeenteleden in ons midden verwelkomen: Sandra Stolk met zoons Fabian en Milan Laurens, Cees Boender, Margo Stoffers – Rehorst, Anja Klok – Hordijk met dochters Irene, Rosanne en Mariska, familie van den Doel – Poppen: Karen, Jaco, Eveline en Max, familie Stolk – Groeneweg: Iris, Rik, Koen en Kiki, Jaap Roskam en Riet Kramer – Roskam. Van harte welkom! En dat geldt natuurlijk ook voor niet officieel ingeschreven (en daarom niet op dit lijstje terechtgekomen) maar wel meelevende partners. We zijn blij met jullie komst.

We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen! Tijdens de vrijwilligersborrel op zaterdagmiddag 22 juni zal er een speciaal welkom zijn voor alle Tintenaren, die immers hun vrijwilligers-sporen in de kerk verdiend hebben (en bovendien hanteren we een ruime opvatting van het begrip 'vrijwilliger': de meeste mensen waren het of zijn het, en de enkeling voor wie dat niet geldt, gaat het vast nog wel worden) en op zondag 23 juni zal aan het eind van de dienst een welkomstwoord tot deze bijzondere groep nieuwe leden gericht worden. Voor zowel de borrel als deze dienst zal iedereen persoonlijk uitgenodigd worden.

Dat we zo, samen, kerk mogen zijn. En gezegend. Dat is onze wens en bede.

Ds. Marijke van Selm





Van het jeugdwerk

Vermeerder je talent

Tegenwoordig noemen we het beleggen: je geeft je geld uit handen en je hoopt dat wanneer je het ophaalt het meer geworden is dan toen je het inlegde. En daar hoef je niets voor te doen, zo simpel is het.

Is dat wat Jezus in Mattheus 25:14-30 bedoelde met Zijn parabel over het vermeerderen van talenten (een valuta in die tijd): 'Hier heb je mijn geld', zei de landheer tegen drie knechten 'Zorg er goed voor.' Bij zijn terugkomst hadden twee knechten het verdubbeld door te doen waar zij goed in waren en zij kregen er veel voor terug. De derde had er niets mee gedaan en hij werd weggestuurd. Wat Jezus bedoelde, is dat wie goed gebruik maakt van zijn vermogen als christen, beloond zal worden.



De tieners hebben begrepen dat je met je gegeven talenten heel veel goeds kan doen. Zoals bakken, vuur maken of grappig zijn. Met een klein bedrag zijn zij aan de slag gegaan om dit te vermeerderen voor het goede doel 'de Nacht van de Vluchteling'. Met elkaar bedachten ze welke talenten zichzelf of anderen hadden om geld op te halen na de kerkdienst van 26 mei.

Daaruit kwamen de activiteiten: cake-verkoop, oud-hollandse spelletjes, garage sale, verboden te lachen en kampvuur voor de broodjes en marshmallows.

In de ochtend regende het flink en was er goed nagedacht over waar welke activiteit zou plaatsvinden om het niet in het water te laten vallen. Om half elf werd het weer beter en zijn de activiteiten ruim bezocht. Er werd veel gedoneerd en vooral gelachen en bijgepraat door de bezoekers. Ds. Helene Perfors kwam snel na haar eigen dienst ook nog kijken hoe de tieners het ervan af brachten. Ze was net op tijd om erbij te zijn toen het geld werd geteld.

Geld beleggen is makkelijk. Je stort digitaal een bedrag, kijkt er niet meer naar om en haalt het een paar jaar later digitaal weer op (of niet). Maar wat je dan gemist hebt is samenwerking, plezier, trots en verbinding. En zien hoeveel je geld waard geworden is om daar anderen mee te helpen. Dan is een paar uur van je tijd investeren zoveel meer waard. Het vermeerderen ging van nul euro naar € 412,23. Ongekend, in nog geen vijf kwartier! En de diaconie verdubbelt dit nog eens. Dus € 825,- naar de Nacht van de Vluchteling. En of dat nog niet genoeg is: Lucas en Fabian lopen ook nog eens 10 kilometer mee. Zij kunnen nog gesponsord worden. Zij horen bij Team Samen van Ds. Helene Perfors, die gaat 40 kilometer lopen.

Via de QR code, die linkt naar de website van de Nacht van de Vluchteling, kan je dit team sponsoren.



En met dit evenement sluiten we bijna het seizoen tienerkerk af. 23 Juni zullen de tieners de kinderen van de kinderkerk helpen bij het in elkaar zetten van een groot insectenhotel. Daarna gaan we ook nog onze collecte van afgelopen seizoen tellen, voor Amnesty International en kunnen we weer terugkijken op een leerzaam en behulpzaam seizoen. Charlotte en Annette hopen dat alle tieners en het liefst nog meer, er in september weer bij zullen zijn. Zij zijn er in ieder geval.





Stichting Vluchteling organiseert sinds 2010 de Nacht van de Vluchteling om humanitaire crises in de wereld onder de aandacht te brengen. Door middel van dit evenement laten we zien solidair te zijn met mensen op de vlucht en halen we samen zoveel mogelijk geld op.

Met deze opbrengst kan Stichting Vluchteling met haar lokale partners snel ter plekke levensreddende noodhulp bieden zoals onderdak, medische zorg, voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen.





Collectes & giften

Opbrengsten april en mei

datum	collecte doel	opbrengst
07 april	Voedselbank	€ 234,73
14 april	KiA Zending Rwanda	€ 68,61
21 april	PKWR Diaconaal Havenwerk	€ 127,05
	Diaconie	€ 424,96
	Kerk	€ 316,80
	Pastoraat	€ 195,87
	Totaal	€ 1.368,00
05 mei	KiA Noodhulp Oekraïne	€ 252,24
12 mei	KiA Binnenlands Diaconaat	€ 110,79
19 mei	Voedselbank	€ 42,07
19 mei	Hospice de Waterlelie	€ 42,07
26 mei	KiA Missionair werk	€ 108,49
	Moeders van Oostvoorne	€ 31,05
08 mei	Medical Checks for Children	€ 383,50
	Diaconie	€ 524,03
	Kerk	€ 229,80
	Pastoraat	€ 106,47
	Totaal	€ 1.830,50



Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:
U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBANnummer NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken. U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale collecte en andere helft wordt verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.



De lichtgroet

In het voorbijgaan onderweg
gevonden, niet gezocht
opgemerkt, waargenomen

het viel ons toe, kruiste ons pad
boog zich over ons heen
verrassend, onverwacht

het voelde als een arm die
om een schouder wordt gelegd
troostend zonder gewicht

was het een teken van de wind
de schaduw van een hand
als een woordloze groet

maar niemand anders dan
wij wandelaars kwamen
onzelf tegemoet

wisten ons aangeraakt
een ogenblik door dragend
levenwekkend licht

Kees Hermis



Kerkdiensten

Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

		Collectes
Zondag 16 juni 09.30 uur Leonie van den Berg	bijzondere dienst Liturgische kleur groen	Pastoraat Diaconie PKN Pastoraat
Zondag 23 juni 09.30 uur ds. Marijke van Selm	Liturgische kleur groen	Kerk Diaconie KIA Werelddiaconaat
Zondag 30 juni 09.30 uur ds. Marijke van Selm	Liturgische kleur groen	Diaconie Kerk KIA Werelddiaconaat
Zondag 7 juli 09.30 uur ds. Albi Baan-Slot	Liturgische kleur groen	Diaconie Pastoraat ROT kamp
Zondag 14 juli 09.30 uur ds. Henk Haandrikman	Liturgische kleur groen	Pastoraat Kerk Voedselbank
Zondag 21 juli 09.30 uur ds. Peterjan v.d. Wal	Liturgische kleur groen	Diaconie Kerk Pastoraat
Zondag 28 juli 09.30 uur ds. Bert Kuipers	Liturgische kleur groen	Diaconie Kerk Pastoraat
Zondag 4 augustus 09.30 uur ds. Marijke van Selm	Liturgische kleur groen	Diaconie Kerk Pastoraat

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan een van de kerkenraadsleden.

Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.





Wij gedenken

In memoriam Alex Langendoen

Op dinsdag 23 april is, na een slopende ziekte, overleden Alex Langendoen in de leeftijd van 63 jaar. Alex werd geboren op het Gors, als echte Gorzeboer, en groeide op met drie broers.

Anja was zijn grote liefde. Samen waren ze gelukkig, als duinmieren, in de Duinen. Echt een goed team waren ze. Ze knapten hun huisje samen op en genoten van de natuur om hen heen en het lied van de vogels. Ze leefden eenvoudig, het hoefde niet interessant te zijn.

Alex was een rustige, bescheiden, lieve man met een rijk gevoelsleven. Hij hield van dieren en voelde zich het meest thuis bij kwetsbare mensen.

Afgelopen december, drie jaar nadat hij met vervroegd pensioen was gegaan, werd bij Alex een hersentumor geconstateerd. Hij werd geopereerd, maar bleef halfzijdig verlamd en slechtziend. Al snel bleek dat de tumor terugkwam en dat hij ongeneeslijk ziek was.

Intens verbonden beleefde hij met Anja de laatste maanden, altijd optimistisch en vol vertrouwen dat hij nog jaren tegoed had. Hoe ziek hij ook was, hij klaagde niet, behield zijn humor en dankbaarheid en bleef genieten van de vogels. En van zijn sigaartje. Ouwe zemelaar noemde hij zichzelf en Anja oma knots.

Toch nog plotseling ging zijn toestand snel achteruit. Heel dicht bij zijn geliefde Anja ging hij heen, op weg naar het eeuwige licht.

We gedenken Alex Langendoen met eerbied en respect.

Dankwoord

Op 23 april is overleden Alex Langendoen, mijn lieve, en zorgzame man.

Tijdens en na het ziek zijn van Alex, wil ik (en namens Alex) iedereen bedanken voor het meeleven in ons proces.

De kaarten, berichtjes, bloemen, gesprekken, gebeden, of op welke manier van medeleven ook. Dit heeft ons/mij veel kracht en steun gegeven.

Het voelde zo warm en vertrouwd hoe er werd meegeleefd.

Bedankt,
Anja



Een terugblik op

Openluchtdienst Pinksteren

De dag begon met een lichte mist, deze pinkstermorgen. In Tinte stonden de stoelen en banken al uitnodigend klaar voor eenieder die naar de openluchtdienst zou komen.

Vanaf 9.30 uur, kwam er een geweldige stroom mensen op gang, die plaatsnamen onder de bloeiende kastanjabomen. In volle verwachting van de dienst, die om 10.00 uur zou beginnen.

Waren we vooraf nog wat onzeker over het weer. De tip was om eventueel een paraplu mee te nemen. Gelukkig brak nog voor de dienst een stralende zon door. Ds Marijke haalde het tijdens de dienst nog aan: 'misschien hadden we ook wel zonnebrandcreme kunnen adviseren!'

De dienst werd geleid door Ds. Marijke van Selm, Ds. Eibert Kok en Ds. Peterjan van der Wal. Ds Marijke opende de dienst, Ds Peter Jan zong met de gemeente een lied in canon, (begeleid door een gitarist) en deed de verkondiging, waarna Ds. Eibert het laatste gedeelte van de dienst op zich nam. Hij blies de Paaskaars uit zodat de Liefde van Jezus over ons kan komen. Een gebruik dat in veel kerken gedaan wordt op de 50e Paasdag.

Het dagorkest uit Brielle zorgde tijdens de dienst voor de muzikale ondersteuning tijdens het zingen van de gemeente.





Voor het kindermoment vroeg Ds. Marijke de kinderen naar voren te komen. En wat waren het er veel. De kinderen werden uitgenodigd om tijdens het lied 'Het is feest vandaag, 't is Pinksterfeest' mee te dansen op de muziek. Speciaal hiervoor waren stokken met rode linten gemaakt, die zij tijdens het dansen konden laten bewegen. Dit zorgde voor een kleurrijk bewegend feest om naar te kijken. Aansluitend nam de kinderkerkbegeleiding de kinderen mee naar Tintestein. In een mooie grote ruimte stonden de spullen voor de kinderactiviteit al klaar. Maar eerst gingen de kinderen in een grote kring op de grond zitten en luisterden naar het verhaal over Pinksteren en de uitleg hiervan.

Hierna mochten de kinderen hun eigen tuinfakkel met waxverf versieren. In een korte tijd maakten zij allemaal een eigen creatie op hun zelf uitgekozen wit, roze of grijze kaars. Al snel was het weer tijd om bij de dienst aan te sluiten. Eenmaal terug bij de gemeente, mochten de kinderen laten zien wat zij hadden gemaakt. De tuinfakkel werden zelfs even aangestoken wat voor een prachtig effect zorgde. Echte vlammen met Pinksteren, hoe mooi was dat.

Na het laatste deel van de dienst en de zegen, was er nog een fijn samenzijn onder het genot van koffie, thee en limonade. Daar waren schalen gevuld met heerlijke zelfgebakken cake, koekjes en nog veel meer lekkers. Zo kon men -wie dat wilde- nog even fijn napraten.

Het organiseren van deze dienst is al aan het begin van dit jaar begonnen door vrijwilligers uit alle vier de gemeentes. Met als resultaat deze prachtige stralende pinksterzondag.

Wat een rijkdom. Om met zoveel kinderen en volwassenen te mogen horen en nadenken over Pinksteren en de bijzondere betekenis hiervan. Het prachtige weer wat ons werd gegeven. Het met elkaar zingen. De samenwerking tussen de vier kerken en nog zo veel meer.



Ingekomen berichten

Een bijzondere ontmoeting

Op een maandag in april waren Jan Gorzeman en Aad Quack bezig in de kringloopwinkel. Aan het einde van de ochtend kwam er een man aanlopen. Hij vroeg of hij de brandgeschilderde ramen in de kerk kon bewonderen. Hij kwam uit Amerika, zijn naam was Jan Quack en hij sprak goed Nederlands. Aad was bijzonder geïnteresseerd naar zijn naamgenoot. Jan en Aad hebben de sleutel van de kerk gekregen van Riet Eggink en hebben daarna Jan Quack, zijn vrouw en een vriendin rondgeleid en de ramen laten zien.

De drie waren op reis door Europa en Jan had gehoord van de ramen via zijn familie in de kerk. Aad heeft het een en ander verteld over het familiewapen in de kerk. Jan Quack en zijn vrouw waren afkomstig uit New Bern in North Carolina USA. Als dank voor de uitleg en gastvrijheid doneerde hij nog €10,- voor onze kerk. Dus dit was een bijzondere ontmoeting.



**De kerk is open,
kom gerust binnen.**

De kerk is open

Tot en met het laatste weekend van september is de kerk op zaterdag open van 11.00 tot 15.00 uur.

U bent van harte welkom om

- een kaarsje te branden
- in stilte te zitten
- voor een gebed
- of gewoon om even in de kerk te zijn.

Loop gerust binnen, we zien u graag.



Wij gedenken

In memoriam Jaap Jongejan

Op dinsdag 7 mei is overleden Jacob Jongejan, in de leeftijd van 90 jaar. Jaap groeide op in Pernis, als jongste van drie zoons. In de hectische dagen van de watersnoodramp in 1953 leerde hij Henny kennen. Zij werd zijn maatje door dik en dun, en de moeder van hun vier kinderen: Petra, Marien, Anja en Jacqueline.

Jaap werkte lang bij Shell, eerst in Pernis, later in Engeland, en in de laatste fase van zijn loopbaan als adviseur en verkoper. Hij was maatschappelijk en politiek betrokken en ging discussies niet uit de weg. Maar altijd met respect en openheid.

Jaap koos er als jongeman zelf voor om zich te laten dopen. En was daarna zijn hele leven kerkelijk betrokken, zowel bij de zondagse diensten als bij diverse taken die hij in de loop der jaren op zich nam. Thuis werd de Bijbel gelezen, vooral de bij hem en Henny zo geliefde brief aan de Romeinen.

De laatste jaren waren zwaar. Door Alzheimer raakte Jaap meer en meer het overzicht kwijt. Na een val waarbij hij zijn heup brak, wachtte hij rustig op het einde, vertrouwend op de liefde van God en omringd door de liefde van zijn inmiddels groot geworden gezin.

We gedenken Jaap Jongejan met eerbied en respect.







Van het pastoraat

Als God een deur sluit, opent hij een venster. Ik moest denken aan die uitdrukking toen we met ons toch al uitgedunde pastorale team nog verder in de zorgen kwamen nu onze geliefde Wilma een tijdje ontzien moet worden na het verlies van haar Ed. Wat leven we mee met haar en haar gezin, zoals we ook deden en doen toen Liesbeth uitviel na die spannende operatie en de zware tijd van revalideren vorig najaar. Twee mensen uit het hart van onze gemeente en ons pastoraat, die we voorlopig moeten missen bij ons zo belangrijke bezoekwerk. Terwijl de zorgen en de behoefte aan contact alleen maar toenemen. Wat te doen, waar te beginnen? Tot zover de deuren die dicht zijn gegaan. En dan nu het geopende venster. Zomaar uit het schijnbare niets heeft Inge Bouman zich aangediend. Ze raakte via de klankbordgroep betrokken bij het Klooster aan Zee en besloot zich daarna ook, na allerlei omzwervingen op de zinzokersweg, weer bij een kerk aan te sluiten, bij ónze kerk wel te verstaan. Met haar achtergrond als maatschappelijk werker en coach wilde ze meteen ook graag iets brengen: kon ze niet wat bezoeken doen? Zo is van het

een het ander gekomen. Inge heeft zich als gemeentelid bij ons ingeschreven en gaat deel uitmaken van het pastorale team. In de komende tijd zal ze in een kerkdienst de daarvoor noodzakelijke belofte van geheimhouding afleggen. En zo is er, met dit 'geopende venster' weer een beetje lucht ontstaan.

Dat laat onverlet dat we op u, als gemeentelid, in deze tijd ook een dringend beroep willen doen om extra naar elkaar om te zien. Als iedereen één iemand bezoekt in de komende maanden, één gemeentelid belt om te vragen hoe het gaat, één persoon een kaartje stuurt, dan staan we samen sterk in het omzien naar elkaar, waar we als pastoraal team zo naar streven. Want zonder u, een levende en mee-levende gemeente, zijn we nergens. Dat we elkaar tot zegen zijn, en zo gezegend, is onze bede.

Namens het pastorale team
Ds. Marijke van Selm





Leven vieren, dorst lessen

Tekst en foto's Tini Brugge

Zomer betekent vrije tijd om te vertragen, te slenteren of te pelgrimeren: wandelend of fietsend naar een bepaald doel. Bijvoorbeeld naar het graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostella of naar dat van Petrus in Rome? Een pelgrimage op zoek naar 'bronnen van bestaan'? Wat je ook doet: dorst krijg je... Daarom recepten voor een shake met vruchten of bessen en een thee met kruiden uit de natuur.

Shake met vruchten of bessen

Ingrediënten

60 g gekookte kikkererwten

1 à 1 ½ eetlepel honing

175 ml ongezoete amandel- of havermelk

(alternatief: 150 ml halfvolle melk + 25 ml yoghurt + 25 g fijn gemalen havermout)

75 g framboos, blauwe bes of aardbei

Bereidingswijze

Maak de ingrediënten fijn met een blender en roer ze door de melk.

Kruidenthee

Ingrediënten

Uit de natuur: echte kamille, marjolein of munt

(pepermunt/kruisemunt)

Uit de tuin: blad van frambozen of zwarte bes, citroenmelisse, dille, goudbloem, lavendel, moederkruid, salie of tijm.

Bereidingswijze

Gebruik op 0,5 liter water ca. 3 eetlepels verse kruiden.

Laat ze 5 minuten trekken in heet, maar niet kokend water.

Bronnen: Shakes naar recepten van Joke Boon in Trouw, 4 maart 2024, kruidenthee naar een recept van Gert Vos in Hemelse Spijzen, ten Have /Lannoo, 2004

Bijbelse ingrediënten

De recepten bevatten ingrediënten die in de Bijbel genoemd worden zoals kikkererwten en honing, munt en dille, appel en amandel. Kikkererwten zijn een alternatief voor vlees. Shakes gecombineerd met amandelmelk, havermout en vruchten zijn niet alleen dorstlessers, maar ook bronnen van eiwit en vitamines. Honing verwijst naar het goede leven in 'een land van melk en honing' (Exodus 3,8).

Munt en dille zijn kruiden die al eeuwenlang in het land van de Bijbel geteeld worden (Matteüs 23, 23). Een appel in de hand van Christus op schilderijen is een verwijzing naar verlossing van het kwaad. De amandel is de vrucht van een van de eerste bomen die bloeit na de winter. In de Bijbel is het een verwijzing naar roeping (Numeri 17,23 en Jeremia 1,11).





Uit de pastorie

Voor de opleiding 'Kerk naar buiten' die ik volg, moesten we een mentaliteitstest doen op de site van organisatieadviesbureau Motivaction. Bijna al mijn medecursisten (allemaal dominees) bleken te vallen onder de doelgroep 'postmaterialisten', een groep die maar elf procent van de bevolking uitmaakt. Postmaterialisten zijn mensen die weinig waarde hechten aan bezit, maar juist wel aan bezinning. Ze zijn spiritueel ingesteld en hun huiskamers zijn veelal kleurrijk met hier en daar een Christusbeeld of een icoon. Bovendien vind je in deze groep bovengemiddeld vaak gescheiden 60+-vrouwen. Vooral op dat laatste sloeg ik meteen aan. Altijd fijn om in een hokje geduwd te worden, maar niet heus. En sowieso wil ik niet zo denken, in hokjes en doelgroepen, zeker in de kerk niet. Het was een teneur die gedeeld werd onder mijn medecursisten, overigens bepaald niet alleen maar gescheiden 60+-vrouwen. Iemand protesteerde: als we érgens niet in doelgroepen denken, dan moet het toch de kerk zijn! De kerk is voor iedereen!

'Maar kijk nu eens goed', zei de onverstoorbare docent. 'Naar wie er in jouw kerk zitten op zondag, is daar werkelijk 'iedereen' vertegenwoordigd? Spreek je een taal die door alle mensen begrepen wordt? Gebruik je communicatiemiddelen die werkelijk alle doelgroepen bereiken? Of ben je misschien, zonder dat je het wilt en ook doorhebt, toch veel meer gericht op één bepaald segment van de samenleving? En als je dat herkent, wat kun je doen om je op meer groepen te richten dan je nu bereikt?'

Dat was het punt waarop ik wel een beetje ging meebewegen met dit verfoeide 'doelgroepdenken'. Want doelgroepdenken, dat is feitelijk het fundament onder ons kloosterinitiatief. Met het Klooster aan Zee, de plek én de programma's die we voor ogen hebben, richten we ons juist precies op de mensen met wie we momenteel als kerk geen contact (meer) hebben. En we leggen de bal niet bij die ander neer, die niet meer komt of wil komen, maar bij onszelf: met welke taal en met welke activiteiten kunnen we met ons verhaal van hoop, geloof en liefde weer aansluiting krijgen met de mensen van deze tijd?

En toen was er nog dat ene momentje tijdens ons pastorale overleg, toen we nadachten over wie van ons team bij een bepaald gemeentelid op bezoek zou kunnen gaan. 'Daar kunnen jij of ik misschien beter heengaan Sjanie', zei Maartje, 'want wij hebben zelf ook een boerenachtergrond'. We moesten even lachen, en toen riep ik uit: 'maar dat is precies het doelgroepdenken waar ik in mijn opleiding mee bezig geweest ben!'

Misschien, al met al. Zit er dus toch wel iets in... om over na te denken....

Voor wie nieuwsgierig geworden is: op de site van Motivaction kunt u zelf de mentalitytest doen. Laat u me weten tot welke doelgroep u gerekend wordt?

Ds. Marijke van Selm



Samen plannen ontwikkelen en laten groeien

In het meinummer van Vertel! hebben wij u bijgepraat over de werkwijze van de werkgroep Klooster aan Zee rondom het zo zorgvuldig mogelijk formuleren van onze droom en van de missie en visie van het beoogde klooster. De werkgroep heeft op basis hiervan een voorlopig overzicht van activiteiten gemaakt.

Er is ook aan het netwerk gewerkt. Zo hebben twee werkgroepleden een netwerkbijeenkomst bezocht van de PKN, waar deelnemers van diverse pioniers initiatieven uit het hele land elkaar ontmoeten. Daarnaast is er contact gelegd met de classis om de plannen rondom Klooster aan Zee te delen en tevens te verkennen welke route binnen PKN gevolgd zou moeten worden om eventuele vervolgstappen te zetten.

Verder zijn er diverse financiële scenario's uitgewerkt om de haalbaarheid van het plan te toetsen. Dit heeft geleid tot een concept exploitatiebegroting voor de eerste drie jaar. Deze begroting is met kerkenraad en met CVK besproken. Ook zijn de eerste gesprekken gevoerd over de financieringsmogelijkheden van een dergelijk project. Niet onbelangrijk!

Idealiter moet er een balans zijn tussen de waarden die wij als geloofsgemeenschap nastreven en de economische bedrijfsvoering van onze kerkgemeenschap. Dit is momenteel ook binnen de PKN een actueel onderwerp van discussie. Hoe gaan de diverse kerken om met hun bezit? Hoe kan dit bezit bijdragen aan de

doelen die we als kerkgemeenschap gesteld hebben? Dit is een belangrijke discussie, waar we met elkaar over in gesprek moeten gaan.

Inmiddels heeft de werkgroep haar businessplan afgerond en opgeleverd aan de kerkenraad. Op de gemeenteavond van 19 juni zullen de kerkenraad en de werkgroep samen de gemeente bijpraten over de plannen en de uitwerking daarvan tot nu toe.

Deze bijeenkomst is gepland in de week dat ook dit juninummer van Vertel! verschijnt. Wellicht is deze bijeenkomst al achter de rug, als u dit leest. Zo niet, komt u dan vooral naar de gemeenteavond om met elkaar de plannen te laten groeien.

Wij ontvangen graag uw reactie naar aanleiding van deze gemeenteavond!

Namens de werkgroep Klooster aan Zee,
Helma Verkerk





Wij gedenken

In memoriam Ed van den Berg

Op donderdag 16 mei is overleden Eduard Christiaan, Ed, van den Berg, in de leeftijd van 75 jaar. Ed was een echte Rotterdammer, hij woonde en werkte er een groot deel van zijn leven als kapper in zijn eigen kapsalons. Uit zijn eerste huwelijk werden drie kinderen geboren: Chantal, Eduard en Marlon. Ed was voor hen een trotse en betrokken vader. Bijna dertig jaar geleden ontmoette hij Wilma, net als hij gescheiden. Dit was de liefde die altijd blijven zou. En in zijn grote hart was ook plaats voor Wilma's dochters. Zo dijde hun grote gezin door de jaren heen uit met aanhang en kleinkinderen.

Ed was een actieve en sociale man. Hij kon niet stilzitten, en werkte op zijn 75ste nog alle dagen, in de kapsalon die inmiddels van zijn dochter was, bij de Welkoop in Rockanje en in eigen huis en tuin waar altijd wat te doen is. Maar hij had altijd belangstelling voor de mensen om hem heen en altijd tijd voor een praatje. Dat maakte hem geliefd bij velen.

Ed was niet kerks, maar noemde zichzelf wel prettig gelovig. In die laatste weken, toen zijn longziekte zo plotseling opspeelde en niet meer te genezen bleek, vond hij in dat prettige geloof ook houvast. Te vroeg en te snel, maar omringd door de liefde van God en zijn gezin, heeft hij het leven los moeten laten.

We gedenken Ed van den Berg met eerbied en respect.





Het Vervolgverhaal

Bij kringloopwinkel Het Vervolg worden soms bijzondere voorwerpen aangeleverd. In deze rubriek nemen we zo'n item onder de loep.

Het Kazuifel

De vraag of er wel eens interessante zaken binnengebracht worden in kringloopwinkel Het Vervolg kan volmondig met 'ja' beantwoord worden. Zo werd onlangs een kazuifel compleet met toebehoren aangetroffen tussen de gedoneerde kleding. Een kazuifel is een mouwloos opperkleed dat gedragen wordt door een priester als hij de eucharistie viert. Het is een van de paramenten die gebruikt worden in de Rooms-Katholieke Kerk.

Ook de bijpassende stola, manipel, bursa en kelkvelum met paarse accenten zaten erbij. Paars wordt gedragen in tijden van inkeer en boete: de advent en de vastentijd. Ook wordt paars tijdens uitvaarten gedragen. En ook de witte onderkleding (albe) was aanwezig en zelfs twee bijbehorende pantoffels. Gezien de hoge kwaliteit van het borduurwerk en de fraaie stoffen was het direct duidelijk dat dit een belangrijke vondst was, die niet zomaar in de winkel verkocht kon worden.

Het bestuur heeft Ds. Marijke om advies gevraagd. Zij heeft contact opgenomen met haar collega's in den lande en daar kwam uit dat we contact moesten opnemen met het bisdom Rotterdam. Het bisdom Rotterdam was

aangenaam verrast door onze vondst en roemde ons respectvolle benadering. Hierop is besloten dit priestergewaad te doneren aan het bisdom Rotterdam. Zij gaan hier een passende bestemming voor zoeken.

Het is in Het Vervolg altijd weer een uitdaging om de beste bestemming voor elk geschonken artikel te vinden. Deze donatie geeft maar weer eens aan dat niet alles verkocht hoeft te worden.





Op de agenda

Musical Ruth

Het verhaal van Ruth is een oud bijbelverhaal dat nog altijd actueel is. De musical neemt de bezoeker mee naar een tijd van crisis: er is hongersnood in Bethlehem. Het verhaal van Ruth gaat over twee sterke vrouwen die hoop vinden in een moeilijke tijd. Deze inspirerende musical gaan we volgend seizoen uitvoeren. Met een kleine groep enthousiaste mensen vanuit de Protestantse Gemeente Brielle zijn we gestart met de voorbereidingen. Nu wordt het tijd om die groep uit te breiden en zijn we op zoek naar mensen van alle leeftijden die mee willen gaan doen.

Heb jij zin om mee te zingen of te acteren? Help je liever achter de schermen? Meld je aan! We hebben spelers en zangers nodig voor kleine en grote rollen, maar ook decorbouwers, sjuowers, kostuummakers en andere praktische taken. Misschien vind je zingen leuk, maar acteren niet: dan kan je zingen in het koor. Livemuziek maakt het helemaal af, dus ook muzikanten zijn van harte welkom. De repetities gaan in september op donderdagavond van start. Voorjaar 2025 staan de uitvoeringen gepland.

Informatie-avond op donderdag 27 juni

Er komen ook best wat vragen op de mail aan de werkgroepleden. Misschien aarzel je nog en wil je graag wat meer weten over de musical. Op donderdag 27 juni houden we een informatie-avond in de Sjoel, Turfkade 16 in Brielle. We starten om 20.00 uur.

Van harte welkom!

Lijkt het je leuk om te zingen, te acteren, muziek te maken of wil je op een andere manier bijdragen? Meld je dan aan via de QR-code om naar het aanmeldformulier te gaan. Of naar de site van de Protestantse Gemeente Brielle: www.protestantsegemeentebrielle.nl/actueel/musical-ruth

Heb je nog vragen? Stuur ze naar musical-ruth@hotmail.com.



Contactpersoon binnen de PGO:
Wilma Doeve.
doevewilma@gmail.com
Tel. 0181-857 343





Duurzame kerk

Onze kerk heeft het predicaat 'groene kerk'. De kerk mag zich groen noemen omdat wij actief aan de slag gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van onze eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet.

Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energie-opwek en omgang met natuur. Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.

Doe mee: spaar het milieu en steun de kerk

- Geef uw e-mailadres door aan ba@kerkoostvoorne.nl. Dan kunnen wij u een e-mail sturen in plaats van een brief. Minder papiergebruik zorgt voor minder papierafval. Papierbesparing levert ook een flinke bijdrage aan vermindering van energieverbruik bij de productie van papier en toners.
- Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief. U ontvangt dan een e-mail met daarin informatie over de kerkdienst, de collectes van die week, naar wie de bloemen uit de kerk gaan, informatie over activiteiten of inzamelacties en de verjaardagskalender. Ook staat er een verwijzing in naar de liturgie van de kerkdienst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@kerkoostvoorne.nl
- U kunt oud papier brengen naar de blauwe container bij Tuinderij Vers BV, Kloosterweg 2a in Brielle. De opbrengst van het papier gaat naar ons jeugdwerk.
- Door oude mobieltjes (zonder batterij), lege inktcartridges of toners, ansicht- en geboortekaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud geld in te leveren in de kerk. Al deze items leveren geld op. U steunt hiermee Kerk in Actie en draagt bij aan duurzaamheid. Inleverpunt is de 'houten brievenbus' achter in de kerk.
- Breng bruikbare artikelen en kleding naar kringloopwinkel Het Vervolg. De kringloopwinkel zet zich in voor mens en milieu. Door hergebruik van goederen wordt de afvalberg kleiner. Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van goed omgaan met onze aarde en het milieu. Produceren van nieuwe producten kost veel energie. Het Vervolg is op woensdagmiddag open van 10.00 tot 16.00 uur en iedere laatste zaterdag van de maand.





Van de diaconie

De schouder er onder

Sinds 2022 ben ik voorzitter van de Diaconie en ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat met plezier doe en blij ben om weer met een positief gevoel naar de kerk te gaan. Na het 'Samen op weg'-proces was het voor mij persoonlijk goed om wat afstand te nemen. Ik vond het een pijnlijke periode waarop ik met verdriet terugkijk. Afstand nemen van de kerk gaf mij rust en ik heb mij gefocust op andere dingen. Ik denk dat deze beslissing goed voor mij geweest is en het heeft mij dichterbij God en mijn geloof gebracht.

Zoals de meeste wel weten, ben ik verbonden met het Health Promoters- project in Zuid-Afrika en Lesotho. Hoe bijzonder is het dat dat op mijn pad gekomen is en ik geloof er ook in dat het met een reden op mijn pad kwam; dit is mijn pad. Het heeft mijn leven totaal veranderd en ook mijn geloof kracht gegeven. Zuid-Afrika heeft een hele andere geloofsbeleving die mij geraakt heeft. Ergens in 2021 kwam Ds. Marijke bij ons gezin op bezoek en was ik verrast door de klik en energie die ze meebracht.

'Het gaat je goed doen'

Na een bijzonder open gesprek in 2022 met Ds. Marijke vroeg ze mij of ik in de Diaconie wilde. 'Ik denk dat het je goed gaat doen', was haar argument. Na wat gesprekken met een aantal mensen heb ik besloten om mij in te zetten. Nu we bijna twee jaar verder zijn, kan ik zeggen dat ik geen spijt heb en dat het mij weer dichterbij de kerk gebracht heeft. Het heeft mij het goede gevoel van 'gemeente zijn' terug gegeven wat ik niet zou hebben ervaren als ik het niet had



gedaan. Dat was ik kwijt en ik heb dat weer gevonden.

Wat doet de Diaconie

We hebben een mooi team met Karin Hemminga, Ank van der Gaag, Cesar van Walsum en Liessanne de Rijke en niet te vergeten Herman Oosterman en Joke Kruik die tijdens de zondagdiensten bijspringen. Al enige tijd zoeken we mensen omdat het te kwetsbaar is. Als er één persoon uitvalt, geeft dat een probleem en dat wil je eigenlijk makkelijk kunnen opvangen. Ik kan niet anders zeggen dan dat de sfeer in de Kerkenraad en ook binnen de Diaconie goed is en dat ik daar energie van krijg. Met de mooie plannen die er zijn bouwen we aan de toekomst van onze gemeente. Wil je eens van gedachte wisselen of het iets voor jou is? Ons team gaat graag het gesprek met je aan. We blijven hoop houden.....

Met vriendelijke groet,

Regina Eggink-Stolk
Voorzitter Diaconie



Protestante Gemeente Oostvoorne

Postadres

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne

Bezoekadres

Kerkplein 1, 3233 AR Oostvoorne
tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl
diaconie@kerkoostvoorne.nl

Bankgegevens

Protestantse Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84





Adresboek

Predikant

Ds. Marijke van Selm
Hoflaan 29
3233 AN Oostvoorne
Tel. 77 00 40 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant

Ds. Helene Perfors
Tel. 41 67 51 / 06-5367 9265

Kerkelijk medewerker

Charlotte Olieslagers
Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad

Jan de Rijke
Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie

Regina Eggink-Stolk
Tel. 70 02 41
vz-diaconie@kerkoostvoorne.nl

Financieel administrateur Diaconie

Liesanne de Rijke-Amesz
Tel. 77 48 70

Jeugdouderling

Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl

Pastoraal team

Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 84 61 75

Pastoraal werker
Maartje Bergwerff
Tel. 48 21 78

Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp
Tel. 48 50 79
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Kerkrentmeesters

Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester

Gerard v.d. Hoek
penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Tel. 06-1033 0820

Ledenadministratie

Esther van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening

Adrie Herlaar-van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Koster

Judith van Balen-Doolaar
Tel. 48 42 15



Het leven vieren **KIK**



Wat een herrie in de Kerklaan! Kikker gaat gauw buiten kijken. In de zomerzon zijn mensen bezig met het bouwen van kraampjes. Er gaat iets feestelijks gebeuren, snapt Kik. Een mevrouw met een dikke map onder haar arm loopt het kerkplein op en belt aan bij de pastorie. "Mevrouw Reuring! Komt u binnen!" zegt de dominee. Natuurlijk glipt Kik mee. Mevrouw Reuring heeft een vraag. "Dominee, doet uw kerk mee met ons 'VIER HET LEVEN' festival? Met iets gezelligs op het plein en in de kerk?" "Jazeker," glundert de dominee, "Het leven vieren is onze specialiteit! Doen we! Komt voor elkaar!" De volgende dag is het kerkplein omgetoverd tot een terras waar mensen gezellig kunnen zitten.

Er wordt gratis koffie, thee en water geschonken. Algauw strijken er mensen neer om bij te praten. Sommigen gaan even de kerk in. Ook mevrouw Reuring komt langs. Ze tuurt door haar zonnebril, schrijft in haar map en loopt de kerk in en uit. Dan gaat ze op zoek naar de dominee. "Hoe KAN dit nou?" zegt ze, "U hebt een REUZE gezellig kerkplein. Maar in de kerk is helemaal NIKS te doen. De mensen zitten maar een beetje te koekeloeren bij kaarsjes. Geen kraampjes, geen muziek! Dit past NIET bij ons festival!" Dan vraagt de dominee: "Heeft u mensen horen mopperen?" "Nee," zegt ze, "maar ze zijn muisstil. Niet FEESTELIJK!" "Maar weet u," zegt de dominee, "Ze zijn van binnen blij. Zó vier je het leven ook!"



Puzzel WIE – HOE

Het is vakantie! Links staan 9 soorten mensen. Hoe gaan zij het leven vieren? Kun je het vinden in de tekening rechts? Volg de kronkellijn van Wie naar Hoe. Als je de letters in de volgorde 1-9 leest, heb je een vakantiewoord voor iedereen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uit de Bijbel

Geniet van het leven! Geniet van je wat je eet en drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven met de mensen van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. (Vrij naar prediker 9:7-8)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns