

# Vertel!

Jaargang 31, nummer 6  
mei 2024

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Oostvoorne



**Een ontmoeting met Ron van Halen**  
**Opleiding Kerk naar buiten**  
**Geplande verbetering Het Vervolg**  
**Herdenken**  
**Klooster aan Zee: Groei door vertrouwen**



## VERTELI

### Colofon:

Verschijnt 8 keer per jaar

### Redactie:

Vertel! wordt samengesteld en geschreven door een enthousiaste groep mensen uit Oostvoone  
Eindredactie: Christine de Vos

### Foto's en illustraties:

De Zalige Zalm  
Protestantse Kerk Nederland  
Herman Oosterman

### Kopijdatum:

28 mei 2024  
aanleveren kopij:  
kerkblad@kerkoostvoorne.nl

### Bezorging:

Het volgende kerkblad ontvangt u uiterlijk  
22 juni 2024  
Coördinator bezorging:  
Herman Oosterman  
t. 48 20 19  
bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Dit blad wordt opgemaakt in de portal van  
De Zalige Zalm  
www.dezaligezalm.nl

### Druk:

Veldhuis Media, Meppel



## VAN DE REDACTIE

Inmiddels is dit al weer de zesde editie van Vertel!. De redactieleden hebben hun draai gevonden en zouden zelf nog meer willen schrijven. Hoe mooi is dat. Daar gaan we dan met ingang van het volgende nummer gehoor aan geven. Maar zo ver is het nog niet. Eerst deze editie.

U komt meer te weten over onze organist Ron van Halen. In de serie 'Een ontmoeting met... komt hij aan het woord.

Dominee Marijke vertelt over de opleiding 'Kerk naar buiten' die zij momenteel volgt. Er zijn mooie artikelen vanuit de kinderkerk en het jeugdwerk. En u leest over de verbouwing van Het Vervolg. Ook hebben we aandacht voor herdenken op 4 mei. Mogelijk is deze dag al achter de rug als u dit leest, maar we wilden u dit niet onthouden.

En dan staan er weer enkele data op de agenda: de openlucht pinksterdienst, een gemeenteavond over Klooster aan Zee en de vrijwilligersborrel. Zet ze in uw agenda en ga.

En zo ligt er weer een Vertel! voor u met een variëteit aan onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier.

Namens de redactie,  
Christine de Vos





# Meditatie

## Ik wil liever niet dat anderen dat zien...

*10 Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. – 2 Korintiërs 12:10*

Als juf van een groep 4 met 30 kinderen, heb ik te maken met diversiteit in overvloed. Elk kind met zijn eigenaardigheden, opwellingen, liefdevolle opmerkingen, maar soms ook grote emoties. Laatst zag ik een van die 30 kinderen zitten met zijn ziel onder zijn arm. Zo'n leerling waarvan je zegt: 'Als hij huilt, is er echt iets!' Op een rustig moment wisselden wij wat woorden. Hij zat ergens mee, maar vond het moeilijk om het erover te hebben, want dan zou hij moeten huilen. Hij had toch liever niet dat anderen dat zagen. Toch gebeurde het: de emoties namen de overhand. Tranen vloeiden, woorden werden gewisseld, conclusies werden getrokken. 'Juf, het is eigenlijk niet erg om te huilen. Het lucht enorm op. Ik heb mezelf en anderen laten zien dat dat gewoon oké is.'

In bovenstaand bijbelvers zet God Paulus flink onder druk om te vertrouwen op Zijn kracht, maar wel in zijn zwakheid. We weten niet welke doorn in Paulus stak. Paulus moest en zou bevrijd worden van zijn last, want met die last dacht hij minder bruikbaar te zijn voor God. Nu kan dat op twee manieren, door de last van de schouders af te halen of door de schouders waar de last op drukt te sterken. De 'quick-fix' van het verwijderen van die last is toch wel het makkelijkst. Onmiddellijke verlichting. En tja... hoe zwakker we zijn, hoe afhankelijker we zijn. Toch? Een last dragen vraagt afhankelijkheid.

Misschien wel een kinderlijke afhankelijkheid. Juist daar ontstaat ruimte. Ruimte waarin Hij ons kan sturen en leren vertrouwen. Misschien zien we dat het liefste zonder strijd, maar dan nu toch een gedachte: Wat als we persoonlijke zwakte gaan zien als les of kracht? Wat nou als Hij, die heeft gedeeld in onze menselijke kwetsbaarheid, die leerkracht mag zijn? De leerkracht die een hand uitsteekt, even bij ons komt zitten, ons bevraagt en vertelt dat het oké is om zwak te zijn? Begrip, gewoon voor hoe of wat het is. En dat anderen je zien huilen? Nou en! Morgen mogen we weer opstaan. Dan zal het vast beter gaan. En zo niet, lees dan nog maar een keer. In het vertrouwen dat zwakke schouders eens zullen worden gesterkt. Om, wat het ook is of wat er ook toe doet, te dragen. Het vers spreekt al: 'In mijn zwakheid ben ik sterk'.

Laten we onze sterke kanten, onze talenten ook vooral niet vergeten. Om te leiden, te geven, op te bouwen, te helen. Vice-versa mogen onze zwakheden een instrument zijn om eens hetzelfde te bewerkstelligen en te kunnen dragen. Op sterke schouders. Laten we eens met mijn leerling van zeven jaar, in gesprek met die Leerkracht en met elkaar, zeggen dat het 'gewoon oké' is om zwak te zijn. Als uitnodiging voor die Kracht om in ons te werken, ons te gebruiken als instrument, onze schouders te sterken. Want in onze zwakheid vinden we de Kracht die ons draagt, leidt en opbouwt.

Charlotte Olieslagers

# Een ontmoeting met Ron van Halen

*In de serie 'een ontmoeting met' vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en geloof en hun toekomstdromen. In deze aflevering: Ron van Halen*

## **Wat doe je in het dagelijks leven?**

Nou, het begint niet zo leuk: ik ben helaas voor mijn werk afgekeurd. Ik ben lang werkzaam geweest als administratief medewerker bij Van Geest Bouw, maar deed ook andere dingen, zoals uitvaartleider (geen succes) en bij de bloemenveiling. In die periode ging het lichamelijk steeds slechter met me en na allerlei onderzoeken is CVS geconstateerd: het chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat is zwaar, want het is beperkend in alle aspecten van mijn leven. Best een kruis, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin. Gelukkig is er de muziek als uitlaatklep.....

Als achtjarig jongetje kwam ik voor het eerst, bij slaan. Thuisgekomen ben ik onmiddellijk gaan zeuren om een eigen orgel en orgellessen, en na verloop van tijd gebeurde dat ook. Ik leerde supersnel. Dat viel ook anderen op; al op mijn elfde speelde ik mijn eerste kerkdienst in de Rialaankerk. Daarna werd ik in Tinte gevraagd als vaste organist en geleidelijk ben ik eigenlijk over het hele eiland betrokken geweest bij kerkdiensten. Orgelspelen doe ik met hart en ziel en ik knap er altijd van op. Dus ja, muziek is echt mijn uitlaatklep!

## **Sinds wanneer maak je deel uit van onze gemeente?**

Sinds mijn geboorte zeg maar – ik ben in Oostvoorne geboren en getogen en woon al mijn hele leven in hetzelfde huis. Maar mijn

vrouw Arianne, die een andere kerkelijke achtergrond heeft, kon in onze gemeente niet zo aarden. Dus toen we trouwden, zijn we samen op zoek gegaan naar een plek waar we ons allebei thuis voelden. Dat werd uiteindelijk Zuidland. Daar zijn we als gezin lid en hier ben ik nu gastlid. En natuurlijk vaste organist. Ik verdeel mijn speelbeurten over Rockanje en Oostvoorne, fifty-fifty.





**Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?**

Wat ik vind? Verbinding! Ik ken zoveel mensen en mij brengt dat een gezellige saamhorigheid. Ik voel me echt opgenomen in de gemeenschap. Nu je het zo vraagt, nee, dat was niet altijd zo. Dat is eigenlijk iets van de laatste jaren. Verder ben ik natuurlijk ook bij de cantorij betrokken. Meestal begeleid ik op orgel, maar soms zing ik mee, dat vind ik ook heerlijk. Een kerkdienst meemaken als organist is overigens heel wat anders dan als kerkganger in de kerk zitten. Het is echt opletten hoor! Je bent altijd bezig met de dienst, de volgorde, alert zijn op wat er gebeurt. En dat gaat heel de dienst door. De preek is een moment van rust, ik probeer natuurlijk wel te luisteren en dat vind ik ook fijn. Maar het is altijd wel koppie erbij houden. Dan staat er in de liturgie zo losjes 'er is orgelspel', maar de mensen in de kerk hebben geen idee hoe hectisch het er daarboven soms aan toe gaat.

Na de dienst is er altijd wel iemand die iets aardigs over het orgelspel zegt. Echt altijd. Dus wat ik er breng? Ja, dat is een schot voor open doel: muziek natuurlijk.

**Wat is je favoriete Bijbelverhaal of -tekst?**

Toevallig heb ik daar vorige week nog een preek over gehoord: de verloren zoon. Ik vind dat zó'n mooi verhaal. Die onvoorwaardelijke liefde van die vader, van God dus, die daaruit spreekt. Dat heeft me altijd zo geraakt. In welke rol ik mezelf dan het meest herken, de vader of een van de zoons? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik ben zelf ook vader. En ik voel hoeveel ik van mijn kinderen houd en dat ik dat, wat er ook gebeurt, zal blijven doen. De gedachte dat God ook zó van ons houdt, dat onze zonden bij voorbaat al vergeven zijn....

Zelf was ik enig kind. Ik had hele lieve ouders die er onvoorwaardelijk voor mij waren. Ze zijn alweer lang geleden overleden, maar ik heb een heel fijne veilige jeugd gehad.

**Welke droom of gedachte zou jij de mensen willen meegeven?**

Mijn grootste wens? Dat is in één woord: wereldvrede. Ik lees te veel nieuws misschien, Arianne zegt van wel, maar ik maak me zoveel zorgen over de toekomst. Dan komen er weer van die berichten voorbij over zo'n oorlogszuchtig figuur, ik begrijp gewoon niet wat mensen bezielt! En soms lig ik daar inderdaad wakker van. Dan gaan mijn gedachten ermee aan de haal. Het is erg genoeg dat mijn ouders de oorlog hebben meegemaakt. Ik hoop dat het onze kinderen bespaard blijft.

**Met wie wordt de volgende ontmoeting?**

Charlotte Olieslagers loopt nu een tijdje bij ons rond, met zoveel positiviteit en gedrevenheid. Ik vind het leuk om wat meer te horen over wat haar beweegt.





## Van de Kerkenraad

# Opleiding 'Kerk naar buiten'

*Hoe blijf je als gemeente vanuit liefde in beweging voor je omgeving? Hoe ben je van betekenis in je wijk of dorp? Kerkenraden voelen aan dat missionair werk voor de hand ligt, maar slechts weinigen zien dat zitten. Al snel wordt naar de voorganger gekeken om uitkomst te bieden. Wat doe je dan? Je bent opgeleid voor degelijke exegese en goed pastoraat, maar hoeveel actuele kennis heb je over missiologie, over leiding geven aan verandering, over verkenning van de context of over het theologisch begeleiden van missionaire initiatieven?*

*Missionair-zijn beschouwen we als 'vanuit Gods liefde in beweging komen voor anderen'. Dat kan op diverse manieren. De specialisatie Kerk naar Buiten biedt een basis om de komende jaren samen met de gemeente richting te vinden voor de toekomst. En dan niet alleen met het oog op de wensen van gemeenteleden zelf, maar ook afgestemd op wat er speelt in de omgeving en in de samenleving. Waar is de Geest aan het werk en hoe kun je als gemeente daarbij aansluiten?*

*De opleiding is een samenwerking tussen de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk en de Protestantse Theologische Universiteit en wordt gegeven door ervaren docenten uit diverse kerkelijke stromingen.*

Bovenstaande woorden zijn een samenvatting van de wervingstekst voor de opleiding waarmee ik in maart van dit jaar begonnen ben: Kerk naar Buiten. Want ook bij ons in Oostvoorne leeft de wens om als kerk meer betrokken te zijn bij het dorp, meer zichtbaar te zijn, meer van betekenis, en ook voor ons geldt dat we niet altijd goed weten hoe dat moet. Ook bij ons is er een bepaalde verlegenheid en misschien wel onhandigheid als het erom gaat te zien waar de Geest aan het werk is en hoe we daar als gemeente bij kunnen aansluiten. Want we doen dingen op een bepaalde manier, maar is dat ook de manier waarop we voor anderen uitnodigend zijn? We gebruiken bepaalde taal om te

spreken over God en de Bijbel, maar is dat ook de taal die buiten de kerk verstaan wordt? En als we bewegen, hoe voor-komen we dan dat we zó radicaal bewegen dat we onszelf niet meer herkennen?





Veel van die vragen komen op dit moment ook naar voren in het proces van zorgvuldig formuleren waarbij het ons met de oprichting van het Klooster aan Zee om te doen is. We willen toegankelijk zijn voor iedereen die op zoek is naar bezinning en zingeving, laagdrempelig. We willen een plaats zijn waar je welkom bent, op adem kunt komen, inspiratie kunt opdoen. Een plek waarvan ons eigen geloof het fundament is, maar tegelijkertijd de vrijheid voor de Geest om te waaien waarheen zij wil. Behalve de praktische invulling van het hoe en waar, is dit denken over de 'fundamentals' van het klooster wat ons tot nu toe bezig heeft gehouden. Ontegengelijk rijst daarbij de vraag hoe het komt dat we precies deze ruimte in de kerk niet meer weten te bieden. Als gemeenschap, als gebouw, als pleisterplaats. Dat gaat niet speciaal over Oostvoorne, dat begrijpt u ook wel, dat is een landelijke, zelfs West-Europese tendens. Die mij persoonlijk zeer spijt. En dat is meteen ook de reden waarom ik met zoveel hartstocht blijf geloven in de kans die ons Klooster aan Zee is. Niet speciaal voor onze kerk in Oostvoorne en om die weer vol te krijgen. Maar voor de kerk van Christus op aarde, voor de Geest die aan het werk is in de vrije ruimte. En dat alles is dan ook de reden om mij nader te laten bijscholen en vooral ook: voeden, aangaande deze thematiek.

Concreet betekent het dat ik tot aan de zomer een aantal online modules volg, omlijst met studieopdrachten, ter voorbereiding van het verdiepingsjaar dat in september start. Op het moment van schrijven zijn twee van die drie modules al zo goed als voltooid. Vanaf september zal ik dan geregeld een of enkele dagen per week in Utrecht of Doorn verblijven en wordt er daarnaast ook nog zelfstudie en het uitwerken van opdrachten gevraagd. In die tijd zal, naar ik verwacht, wel het nodige gevraagd worden van mijn organisatietalent en ook flexibiliteit van het pastorale team, de kerkenraad en de gemeente. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we deze weg toch zoveel als mogelijk is, met elkáár gaan, met het oog op een toekomst waarin we als geloofsgemeenschap en als individuele gelovigen betekenis hebben voor ons dorp en onze omgeving.

Aan mij de taak om veel met u te delen van wat mij deze opleiding brengt aan inzichten en inspiratie, aan u de vraag om mee te leven en te bewegen op weg naar een hoopvolle toekomst voor onze gemeente en ons dorp. Voor wie meer wil weten over deze en andere opleidingen van de Protestantse Theologische Universiteit: google op PTHU-cursusaanbod.

Ds. Marijke van Selm





## Uit de kinderkerk

### De 40 dagentijd met de kinderen

Als dit kerkblad uitkomt is het alweer mei, maar graag kijken we nog even terug op onze bijzondere 40 dagentijd binnen de kinderkerk. Wat hebben we een mooie periode met elkaar beleefd.

We hebben uitgebreid met de kinderen stil gestaan bij de 40 dagentijd. De tijd van inkeer en soberheid, maar ook de tijd van een ander helpen. Mooie onderwerpen om met de kinderen bij stil te staan en met elkaar aan te werken. Aan het begin van de 40 dagentijd hebben de kinderen een fotolijstje mee naar huis gekregen, met daarin een opdracht om die week aan te werken. Na elke kinderkerk bijeenkomst werd de opdracht in het fotolijstje veranderd.

De eerste opdracht ging over iets laten. Kinderen mochten zelf kiezen wat ze in die week zouden laten: bijvoorbeeld géén priklimonade, géén toetje, géén snoepjes, géén schermtijd, enz. Zelfs de gemeente kreeg die zondag geen koekje bij de koffie... .

De tweede opdracht was iets doen voor een ander. In die week zijn de kinderen aanwezig geweest bij de weeksluiting in de Leemgaarde. Zij hebben toen onder andere stukjes voor gelezen uit de bijbel, zijn met de collecte rond gegaan, hebben bloemetjes uitgedeeld en zelfgemaakte koekjes bij de koffie aangeboden. Een aantal bewoners van de Leemgaarde is zelfs door de kinderen opgehaald én weer terug naar hun kamer gebracht. Wat hebben we met elkaar genoten van deze mooie en bijzondere bijeenkomst.

De opdracht die daarna volgde, was geld ophalen/verdiene voor het goede doel. 'Hoe kan ik je helpen?' De kinderen zijn allemaal thuis aan de slag gegaan om geld op te halen of te verdienen bijvoorbeeld door langs te deuren te gaan om iets te verkopen. Ook hebben ze klusjes gedaan bij verschillende gemeenteleden, zoals takken opruimen. In totaal hebben we met de kinderkerk € 177,80 bij elkaar opgehaald.

De diaconie heeft dit mooie bedrag verdubbeld en daarna is het bedrag door een anonieme gever naar € 400,- gebracht. Wat een supermooi bedrag. Hier zijn we als kinderkerk trots op.

De laatste opdracht had te maken met de stille week. De kinderen moesten een mooie paas-tekening maken voor in het fotolijstje én het paasverhaal met de zandtovenaar kijken. Met Pasen hebben we natuurlijk het paasverhaal gelezen en met elkaar gesproken over de paaskaars. Tijdens de kinderkerkbijeenkomst hebben we allemaal een eigen paaskaars gemaakt om te branden tijdens bijzondere dagen.

We kijken terug op een mooie 40 dagentijd met veel enthousiaste kinderen.

Nu werken we toe naar de zomer met nog veel meer leuke plannen.







# Van het jeugdwerk

## Dropping

Vrijdagavond 5 april was er een dropping voor de tieners van 12 tot 18 jaar. Na het doornemen en overhandigen van de veiligheidsinstructies en opdrachten gingen de tieners bepakkt en bezakt de auto in. Geblinddoekt vertrokken we in vier auto's naar onze droplocatie in Biert. Extra rondjes om de rotonde, een paar extra bochten..., na zo'n 30 minuten kwamen we aan op droplocatie nummer 1. Niet veel later arriveerden we met de overige tieners op de tweede locatie. Verward en gespannen begon het puzzelen.

Onderweg ontvingen de tieners via WhatsApp extra opdrachten om punten te verdienen. Ze moesten onder andere theezakjes ruilen voor een zo origineel mogelijk object, liedjes zingen en lange zinnen vormen. Wij verzekeren jullie: de leiding heeft minstens zo hard gelachen om de uitkomsten als de kinderen zelf. Genieten was het. Vooral die geschrokken gezichten als ze wegduiken om niet door ons gespot te worden. Dat zorgde namelijk voor minpunten.

Uiteindelijk is het beide teams gelukt om netjes op tijd de eindlocatie te vinden: Café Meiburg in Zuidland. Na een drankje was het tijd om te strijden om de laatste punten. De tieners mochten hun geruilde object pitchen en de leiding overtuigen wie naar huis ging met de meeste punten.

Wat hebben we gelachen! Om 00.30 uur vertrokken we richting huis en zijn alle tieners veilig thuis afgezet.

We kijken terug op een hilarische, avontuurlijke avond.



## Save the date

In de tienerkerk zetten we ons op dit moment in om geld op te halen voor de Nacht van de Vluchteling. Dominee Helene Perfors gaat deze nacht met haar team 40 km lopen om geld op te halen voor het goede doel. Daar willen wij als tienerkerk natuurlijk een handje aan bijdragen.

Aan de hand van de bijbeltekst in Mattheüs 25 is elke tiener aan de slag gegaan met het vermeerderen van hun zelf ingelegde € 2,00.

Op zondag 26 mei staan de tieners na de kerkdienst klaar om op verschillende manieren het geld nog verder te vermeerderen.

Wij nodigen u na de kerkdienst van harte uit om even te blijven hangen en hopen natuurlijk op uw bijdrage (het is fijn als u wat contant geld meeneemt). De tieners hebben dan namelijk iets voor u in petto. Hoe en wat is nog een verrassing. Hopelijk tot dan.



## Collectes & giften

# Opbrengsten februari en maart

Datum	Doel	Opbrengst
04 februari	KiA Wereld Diaconaat Bangladesh	€ 145,34
11 februari	KiA Noodhulp	€ 153,01
18 februari	KiA Binnenlands Diaconaat	€ 107,88
25 februari	PKN Missionair Werk	€ 112,98
03 maart	KiA Zending Libanon	€ 110,81
10 maart	KiA Zending Papoea Indonesië	€ 117,06
17 maart	KiA Zending Rwanda	€ 188,03
24 maart	PKN Missionair Werk	€ 92,53
31 maart	KiA Wereld Diaconaat Colombia	€ 231,16
	Moeders van Oostvoorne	€ 111,89
	Diaconie	€ 552,19
	Kerk	€ 754,13
	Pastoraat	€ 418,41
	Totaal	€ 3.095,40



### Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden.

U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBAN NL92 RABO 0350 2655 93.

Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken.

U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale collecte en andere helft wordt verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.





## Duurzame kerk

# Geplande verbeteringen Het Vervolg

Kringloopwinkel Het Vervolg heeft begin dit jaar al een zichtbare verbetering ondergaan, namelijk de renovatie van de winkelpui en het plaatsen van een luifel. Dit oogt niet alleen beter, het is ook functioneel. Het hele Kerkplein is ermee op vooruit gegaan.



Daar houdt het dit jaar niet mee op omdat in mei gestart wordt met groot onderhoud aan de hoge opslagloods schuin achter het pand. De lekkende beplating wordt vervangen en de staalconstructie verstevigd. Om de loods goed te kunnen bereiken zal de doorgang naast het voormalige woonhuis (Kerkplein 14) naar de tuin, vrijgemaakt worden.

En er zijn plannen voor de renovatie van de achtergevel van Kerkplein 14 en vervanging van de serre. Hier wordt nog een aannemer voor gezocht.

Tijdens de verbouwing is er mogelijk wat overlast voor het winkelend publiek, maar daarna zal de situatie zodanig verbeterd zijn dat lekkages tot het verleden behoren. Deze investeringen maken Het Vervolg toekomstbestendig, waardoor de belangrijke maatschappelijke functie van deze kringloopwinkel voor langere termijn geborgd is.

### Het Vervolg

Kerkplein 12-14, 3233 AR Oostvoorne

Spullen inleveren kan op maandag- en donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur en op woensdagen en de laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 16.00 uur.

Bezorg - en ophaalservice:

Cobi Emmerzael: 0181 - 482 494

Judith van Balen: 0181 - 484 215

e-mail: [ophaalservice@kringloopwinkelhetvervolg.nl](mailto:ophaalservice@kringloopwinkelhetvervolg.nl)



# Kerkdiensten

## Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

### Collectes

Zondag 12 mei  
ds. Marijke van Selm  
09.30 uur

liturgische kleur wit

Diaconie  
Kerk  
KiA Binnenlands Diaconaat

Zondag 19 mei  
ds. Marijke van Selm  
09.30 uur

Pinksteren  
Openluchtdienst Tinte  
liturgische kleur rood

PKN Missionair Werk

Zondag 26 mei  
ds. Albi Baan-Slot  
09.30 uur

liturgische kleur groen

Pastoraat  
Diaconie  
KiA Zending

Zondag 2 juni  
ds. Marijke van Selm  
09.30 uur

Schrift en Tafel  
m.m.v. de cantorij  
liturgische kleur wit

Avondmaalsproject  
Kerk  
Pastoraat

Zondag 9 juni  
ds. Marijke van Selm  
09.30 uur

liturgische kleur groen

Diaconie  
Kerk  
Stichting De Hoop

Zondag 16 juni  
Leonie vd Berg  
09.30 uur

bijzondere dienst  
liturgische kleur groen

Pastoraat  
Diaconie  
PKN Pastoraat

### Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dit dan weten aan een van de kerkenraadsleden.  
Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.





## Herdenken

'Kijk', zegt hij, 'dit was mijn vader.' Hij houdt me een zwart-wit foto op zijn telefoon voor. Ja, ik zie het goed: een gestileerd hakenkruis op een schild. 'Dit was mijn vader. Wiking divisie Waffen-SS. En zelf zat ik bij de Nationale Jeugd-storm, zo was dat toen. Ik was tien toen ik erbij ging en twaalf toen de oorlog voorbij was. Die Last Post op 4 mei, die brengt mij nog steeds terug naar de dag dat mijn leven een hel werd. Want zo is het gegaan. Daarna een hel.'

Hoe moet je houden van een vader, die zo onmiskenbaar aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond. Een vader die veroordeeld werd tot de doodstraf, al kreeg-ie hem uiteindelijk niet. Waar moet je heen als zoon van zo'n vader, met je loyaliteit, met je schaamte, terwijl jij ondertussen de klappen kreeg na die vijfde mei 1945. Jij kreeg de klappen, letterlijk en figuurlijk. De meester wist het, maar deed niets. De dominee hield zijn mond. En de meisjes zagen je niet staan. Net als je vader, was ook jij veroordeeld. Behalve dat ene meisje, dat net naar jouw dorp verhuisd was. En haar vader, die tegen haar zei: 'als je dáárom je verkering uitmaakt, kijk ik je nooit meer aan. 'Ik heb jarenlang op 4 mei bloemen op zijn graf gebracht', zegt hij. Hoe dat was, die ene mens die het voor hem opnam. Dat vergeet hij nooit.

Mijn vragen blijven komen, zijn verhalen ook. Over hoe hij als jongen trots was geweest op zijn vader in dat uniform, bij de Slag om Arnhem, hoe zijn vader er zélf altijd trots op is

gebleven en nooit in zijn latere leven, heeft willen praten over zijn beweegredenen. Hoe hijzelf nu eerlijk gezegd met zijn dochter ook niet zoveel over die oorlog spreekt, terwijl hij er toch elke dag mee bezig is. Hoe het in zijn huwelijk geen thema was. Alleen keek hij nooit met haar mee naar de herdenking op 4 mei op tv, want die Last Post. Die Last Post.

Hoe hij jaren later op een reünie in zijn dorp door velen niet herkend werd, tot hij 'SS' zei, 'ah, já, natuurlijk!' Hoe een oudere man hem had verteld dat zijn moeder, die als NSB'er wist wanneer de razzia's zouden komen, die informatie geregeld had doorgegeven aan iemand van het verzet. Hoe hij zich herinnerde dat hij dat zélf soms moest gaan zeggen bij iemand in het dorp. Maar dat was later, veel later. En of het genoeg is tegenover de schaamte en de boosheid om de gemiste kansen die hem een leven lang achtervolgd hebben, weet hij niet. Ik weet het ook niet, als ik zo naar hem kijk. Ik zou denken van niet.

Daarom. Om alle zinloze doden. Om alle zinloze oorlog. Om alle beschadigde kinderzielen. Daarom zal ik ook dit jaar weer de vlag halfstok hangen. En wenen. Om wat nooit meer heel wordt.

ds. Marijke van Selm

NB: publicatie geschiedt met instemming van betrokkene.



## Kaarten, postzegels, cartridges en oude mobieltjes voor het goede doel

Kaarten, postzegels, cartridges, oude mobieltjes zijn waardevol voor het goede doel.

Wat heeft het landelijk opgeleverd?

In <u>2023</u> was de opbrengst	€ 32.885,12
Via postzegels en kaarten	€ 27.937,92
Cartridges en mobieltjes	€ 4.537,20
Oud muntgeld	€ 410,00

In <u>2022</u> was dit	€ 31.393,88
Via postzegels en kaarten	€ 27.619,68
Cartridges en mobieltjes	€ 3.774,20

Het is zeker de moeite waard om mee te doen.

### Gebruikte postzegels

Ze zijn nog altijd geld waard, ook al worden ze steeds minder gebruikt. Kerk in Actie en GZB (Gereformeerde Zendingbond) zamelen daarom postzegels en ansichtkaarten in. Met de opbrengst ervan worden projecten van beide organisaties in het buitenland gefinancierd.

Welke kaarten kunt u inleveren en welke juist niet? We zetten het voor u op een rij.

Lever deze kaarten wel in:

- Ansichtkaarten (enkel kaarten, die niet in een envelop verstuurd worden)
- Geboortekaartjes
- Zelfgemaakte kaarten
- Bijzondere kaarten: Anton Pieck, Voor het kind, Stichting Kinderpostzegels.

Kaarten die niet gebruikt kunnen worden, zijn:

- Dubbele kaarten
- Afgeknipte kaarten
- Kaarten waar plakband op zit
- Kaarten met gaten
- Kaarten waar de postzegel vanaf geknipt is.

### Mobieltjes en inktcartridges

Er zijn nog meer oude spullen die geld opleveren voor het zendingswerk. Ook oude mobieltjes en inktcartridges kunt u inleveren voor het goede doel. Via het inzamelprogramma voor het bedrijf Eeko ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.

### Geld

Daarnaast kunt u ook buitenlands geld en oud Nederlands munt- en briefgeld sparen. Kerk in Actie verkoopt het aan banken, handelaars en verzamelaars.

Onze inzamelbox staat achter in de kerk: de houten brievenbus.







## Groei door vertrouwen

Elkaar dragen en inspireren vormen de kernwaarden van onze gemeenschap, in lijn met de essentie van het klooster. In deze editie van Vertel! nemen we u weer mee in onze werkwijze tot het realiseren van Klooster aan Zee. Als onderdeel hiervan is de klankbordgroep opgericht. Die dient als platform voor open communicatie en reflectie, waarbij alle stemmen gehoord en gewaardeerd worden. Het enthousiasme bij de klankbordgroep was voelbaar en hun opmerkingen gaven ons weer ruimte voor verbetering. Alle input van de klankbordgroep wordt besproken tijdens onze vergaderingen.

Gedurende twee bijeenkomsten hebben we vastgesteld dat een heldere en toegankelijke taal onze boodschap effectiever overbrengt en meer positieve reacties oplevert. Het concept van 'kerk' roept nog steeds vragen op, maar we streven ernaar onze ontstaansgeschiedenis en identiteit helder te benoemen binnen deze context. We zijn ons bewust van de uitdagingen die hierbij komen kijken en zijn actief bezig met het vinden van een passende verwoording. Ook hebben we uitgebreid gesproken over onze gedeelde droom die door sommigen al wordt ervaren als meer dan slechts abstract, maar eerder als een opkomende realiteit. Onze droom is dynamisch en evolueert voortdurend, terwijl deze steeds tastbaarder wordt door onze gezamenlijke inspanningen.

In de werkgroep zijn we verder gegaan met de invulling van dit grote project. Onder andere is



ons streven om iedere bezoeker van het klooster een ruimte te bieden waar zij kunnen reflecteren, tot zichzelf kunnen komen, zich kunnen terugtrekken en zichzelf kunnen ontdekken. Dit willen we realiseren door middel van een benadering die gekenmerkt wordt door aandacht, bemoediging, rust, ontmoeting en vernieuwde energie.

Ons proces is progressief en stapsgewijs, waarbij we streven naar geleidelijke groei zonder te snel naar het einddoel te willen gaan. Onze brainstormsessies worden gericht, met duidelijke focuspunten om tastbare resultaten te behalen. Als werkgroep erkennen we het belang van onderlinge vertrouwdheid en comfort, wat de basis vormt voor effectieve samenwerking. Daarom namen we de afgelopen keer de tijd om elkaar voorafgaand aan een vergadering beter te leren kennen en een sfeer van vertrouwen te creëren, met als uiteindelijk doel het welzijn van het klooster te bevorderen.



## Op de agenda

### Pinksterdienst 19 mei

Het pinksterfeest is ook dit jaar een gezamenlijk bij elkaar zijn van PKN Brielle, Oostvoorne, Rockanje en Tinte. Deze dienst vindt plaats op het plein achter van Tintestein. Bij slecht weer wijken we uit naar de Catharijnekerk in Brielle.

**Datum:** zondag 19 mei

**Tijd:** 10.00 uur

**Locatie:** Tintestein,

### Vrijwilligersborrel

Er zijn heel veel mensen die zich belangeloos inzetten voor onze kerk. Met al deze vrijwilligers is de kerkenraad heel blij. Het maakt niet uit of het gaat om een grote taak, of een klein taakje. Het maakt niet uit of de taak voor iedereen zichtbaar is of juist meer op de achtergrond. Het maakt zelfs niet uit of het een taak is die u nu doet, of die u gedaan heeft, of zelfs misschien nog van plan bent om te gaan doen. De kerkenraad nodigt iedereen uit voor een gezellige vrijwilligersborrel. U komt toch ook? Zet u de datum alvast in uw agenda?



### De kerk is open op zaterdag

In de zomerperiode, van eind april tot en met september, is de kerk op zaterdag open van 11.00 tot 15.00 uur.

U bent van harte welkom om een kaarsje te branden, in stilte te zitten, voor een gebed of om gewoon even in de kerk te zijn.

Als er een bijzondere dienst is op zaterdag, gelden er aangepaste openingstijden

Loop gerust binnen.



### Gemeenteavond Klooster aan Zee

Er is veel gebeurd sinds we u in het afgelopen najaar informeerden over de plannen voor een Klooster aan Zee in Oostvoorne. Na een enthousiast onthaal van de plannen in de gemeente is een werkgroep voortvarend aan de slag gegaan. Samen met de kerkenraad praat zij u graag bij over de hoopgevende ontwikkelingen.

**Datum:** 19 juni

**Tijd:** 20.00 uur tot 21.30 uur

**Locatie:** Dorpskerk Oostvoorne





## Uit de pastorie

Als u een paar weken achter elkaar een gastpredikant op het rooster ziet staan, dan weet u al hoe laat het is: de dominee heeft vakantie. Als 50-plusser krijg ik van de PKN zeven weken verlof per jaar. Door het jaar heen neem ik die eigenlijk altijd zo'n beetje in hetzelfde schema op: eentje medio februari, twee rond de meivakantie, drie in de zomer en dan nog één in de herfst (oktober). Ik vind het fijn om de zondagen voorafgaand en de zondagen aan het eind ook vrij te zijn. Soms komt het anders uit en dan heb ik er altijd spijt van. Het is heel anders om op vrijdagmiddag met het opruimen van je bureau en de laatste telefoontjes een vakantie in te glijden, dan met een zondagse dienst en aansluitend allerlei ontmoetingen.

De meivakantie is als u dit leest alweer achter de rug, de zomervakantie volgt in juli. En ik ga altijd weg. Mijn zoons vinden het maar wat fijn om bij toerbeurt op de pastorie te passen en dat is voor mij ook een fijne gedachte. Nu ja. Dan weet u ook weer een beetje hoe ik erin zit.

Het is altijd een periode waarin veel gebeurt in de kerk: de tijd rond Pasen en daarna op weg naar Pinksteren. De Bijbellesroosters vragen meer aandacht, de diensten meer voorbereiding. Na Pinksteren (we zien elkaar toch bij de Openluchtdienst?!) is er dan een heel lange tijd meer vrijheid om eigen plannen te trekken, wat ik dan ook voornemens ben. In de speelse nieuwjaarsdienst kreeg u de gelegenheid verhalen of teksten aan te leveren waarover u eens een preek zou willen horen. En die lijst, die sindsdien op mijn bureau ligt, hoop ik dan eens ter hand te nemen. Er staan veel uitdagende thema's op, zoals Job, Salomo, de hemel, de Bergrede en de tegenstelling tussen de vergevende en de straffende God uit de tien geboden. Ik zie er naar uit!

En dan nog een andere mooie mededeling: er hebben zich een aantal mensen gemeld met de wens om belijdenis te doen. Dat verheugt mij zeer en u ongetwijfeld ook. De reis ernaartoe zal na de zomer aanvangen en zoals het er nu naar uitziet, in de paasnacht of op de paasmorgen eindigen met een uitgesproken ja-woord. Misschien zijn er nu mensen die bij het lezen van dit bericht denken: maar dat zou ik ook wel willen.... Aarzel dan niet en neem contact op met de dominee. Dit is hét moment om dit samen met een groepje te doen. Leeftijd is daarbij niet belangrijk. Wat telt, is de wens om voor God te kiezen en daar in alle openheid voor te gaan staan. Ik hoop op respons in allerlei vorm, van uw kant, en wens ons een verrassend, rijk en gezegend voorjaar!

Ds. Marijke van Selm





## Wij gedenken

# In memoriam Rita van der Marel - Don

Op maandag 1 april, tweede paasdag, is overleden Margrietta Celia van der Marel – Don in de leeftijd van 83 jaar. Rita werd geboren in Maasluis als oudste dochter in een liefdevol bakkersgezin. Na Rita kwamen nog vier zusjes en drie broers. De band was hecht.

Door haar huwelijk kwam Rita in Oostvoorne terecht. Zij en Arnold bleven kinderloos, maar ze genoten van het bezoek van neefjes en nichtjes, van de reisjes die ze samen maakten, maar ook eenvoudig van hun heerlijke tuin.

Rita werkte lang als secretaresse bij Cabot in het havengebied. Totdat Arnold ziek werd en ze ervoor koos thuis te zijn om voor hem te zorgen. Dat deed ze, zoals alles, trouw en liefdevol. Want Rita stond kalm en vredig in het leven en aanvaardde het zoals het kwam. Daardoor kon ze genieten van wat haar toeviel.

Door Arnolds ziekte veranderde de kerkelijke betrokkenheid die er altijd was geweest, maar na zijn overlijden vond Rita de weg naar de zondagse diensten weer terug. Ze vond er troost bij God en aansluiting bij mensen. Het leven was goed die laatste jaren, ook zonder Arnold. Het is verdrietig dat we haar zo onverwacht moeten missen, na de hersenbloeding die haar trof. Wat een troost dat we dat prachtige lied dat Rita zo aangreep, bij haar uitvaart mochten zingen: Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Zo gaven we haar uit handen, bij een God die er is, ook als we gestorven zijn.

We gedenken Rita van der Marel – Don met eerbied en respect.





# In Gods naam

De hele avond hadden we  
het over God gehad  
die van Ik-zal-er-zijn

hoe en waar was hij dan  
die avond al die uren  
wat merkte je ervan

was/is het hij of zij  
of tegelijk allebei  
of onbenoembaar anders

is God er meer dan bij  
krijgt hij een naam en  
een gezicht

als ik er ben voor jou  
en jij er bent voor mij

iemand aanraakbaar  
meer dan woorden  
onvergankelijk licht

in mensen doorgegeven  
adem en oogopslag

en niet het laatste woord  
aan nacht als ik en jij  
er niet meer zijn maar

onverwoestbaar vuur dat  
aangeblazen borg staat  
voor dag en leven

Kees Hermis

Uit: Op de snaren van het licht  
Uitgeverij Boekscout, Soest 2020



## Van het pastoraat

# Gesprekskring veertigers en vijftigers

De kring bestaat uit veertigers en vijftigers uit de Protestantse kerken van Brielle, Oostvoorne, Rockanje en Tinte. Met enige regelmaat komt de gesprekskring bij elkaar. De ene keer in Rockanje, dan weer in Tinte of Oostvoorne. Het leuke is dat de samenstelling iedere keer anders is, waardoor de gesprekken heel interessant zijn door wisselende perspectieven.

Begin maart zijn we weer bij elkaar geweest. Het thema van deze bijeenkomst was: Waarom is er kwaad in de wereld, waarom wordt er zoveel geleden? Als er God is, hoe kan het dan dat er kwaad is?

Een mooi onderwerp in de 40 dagentijd waarin we ook stil gestaan hebben bij het lijden van Jezus. Een onderwerp dat mensen raakte en waardoor we diepgaande en persoonlijke gesprekken met elkaar hadden. Vanuit een persoonlijke ervaring of de wereldproblematiek bespraken de we wat deze situatie met jou en andere (dierbaren) deed. Wat zorgde voor hoop/steun en wat was op dat moment je relatie met God. Tenslotte bespraken we ook of het je geloof of godsbeeld veranderde. Een waardevolle avond die we afsloten met een gebed.

*Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterker te maken.*

*Ik vroeg om wijsheid, en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen.*

*Ik vroeg om voorspoed, en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.*

*Ik vroeg om moed, en God gaf me angsten om die te overwinnen.*

*Ik vroeg om liefde, en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.*

*Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen.*

*Ik kreeg niets waar ik om vroeg.*

*Ik kreeg alles wat ik nodig had.*

bron: [geestalsgids.nl](http://geestalsgids.nl)

De groep komt ongeveer een keer per 3 à 4 weken bij elkaar op wisselende locatie en wisselende dag.

Er is een appgroep waarin dit gecommuniceerd wordt.

Wilt u meer weten over deze gesprekskring? Neem dan contact op met ds. Marijke van Selm.



# steun ouder

Brielle • Hellevoetsluis • Westvoorne

## WORD JIJ STEUNOUDER IN VOORNE AAN ZEE?

**Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms kan een ouder daar wel wat helpende handen bij gebruiken.** Heb jij tijd en ruimte om een gezin een hart onder de riem te steken door een gastvrij thuis te bieden aan één of meer kinderen? Dan leren we je graag kennen! Kijk op **de website** en laat van je horen!

steunoudercoördinator

**Romy Hoogeveen** 06 5057 1889

[voorneaanzee@steunouder.nl](mailto:voorneaanzee@steunouder.nl)



**WWW.STEUNOUDER.NL/  
VOORNEAANZEE**





## **Protestante Gemeente Oostvoorne**

### Postadres

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne

### Bezoekadres

Kerkplein 1, 3233 AR Oostvoorne  
tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)

E-mail: [webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)  
[diaconie@kerkoostvoorne.nl](mailto:diaconie@kerkoostvoorne.nl)

### Bankgegevens

Protestantse Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84







# Adresboek

## **Predikant**

Ds. Marijke van Selm  
Hoflaan 29  
3233 AN Oostvoorne  
Tel. 77 00 40 / 06-4166 4516  
predikant@kerkoostvoorne.nl  
vaste vrije dag: maandag

## **Koopvaardijpredikant**

Ds. Helene Perfors  
Tel. 41 67 51 / 06-5367 9265

## **Kerkelijk medewerker**

Charlotte Olieslagers  
Tel. 06-1759 5674  
charlotte@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter kerkenraad**

Jan de Rijke  
Tel. 77 48 70  
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

## **Scriba**

Ingrid Langbroek-Voogt  
Tel. 66 99 77  
scriba@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter Diaconie**

Regina Eggink-Stolk  
Tel. 70 02 41

## **Financieel administrateur diaconie**

Liesanne de Rijke-Amesz  
Tel. 77 48 70

## **Jeugdouderling**

Annette Maassen  
jeugd@kerkoostvoorne.nl

## **Pastoraal team**

Pastoraal ouderling  
Wilma de Koning  
Tel. 84 61 75

## Pastoraal werker

Maartje Bergwerff  
Tel. 48 21 78

## Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp  
Tel. 48 50 79  
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter Kerkrentmeesters**

Hans Hofstede  
Tel. 06-5583 4308

## **Penningmeester**

Gerard v.d. Hoek  
penningmeester@kerkoostvoorne.nl  
Tel. 48 27 43

## **Ledenadministratie**

Esther van Driel-Luijendijk  
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

## **Preekvoorziening**

Adrie Herlaar-van Marion  
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

## **Koster**

Judith van Balen-Doolaar  
Tel. 48 42 15



# De Geest krijgen



Kik geeft de kinderen Muis een heel moeilijk raadsel op: "Rara, wat is het ... HIJ IS ONZICHTBAAR, MAAR HIJ BLAAST; HIJ IS SNEL, MAAR HEEFT NOOIT HAAST; HIJ IS NIET HEET, MAAR VERWARMT; HIJ IS EEN FEEST DAT JOU OMARMT!" De muizen kruipen bij elkaar om het raadsel op te lossen. Ineens springt Maikel op. "Ik weet het!", roept hij hippend van de ene achterpoot op de andere. "Het kerkorgel! Want ... muziek is onzichtbaar, het orgel blaast ... de vingers van de organist gaan snel ... van muziek word je w arm ... en het is feestelijk!" Kik vindt het knap bedacht! Maar het is niet DE oplossing. Weer steken de muizen de snorharen bij elkaar. Ineens piept een zusje:

"Ik weet het! Het springkussen op het kerkplein! Het staat klaar voor Pinksteren! De lucht in het kussen is onzichtbaar, maar je hoort hem blazen! ... Je springt snel, maar je hebt geen haast ... je krijgt het hartstikke heet ... en een springkussen zit  m je heen!" "Jaaa, dat is het!" roepen alle muizen. Kik is vol bewondering. Maar weer is het niet DE oplossing. "Ik zal het verklappen" zegt Kik. "Het is ... de Heilige Geest van God! Die is onzichtbaar en blaast op eens warmte in mensen. Dat gebeurt op het Pinksterfeest!" De muisjes vinden het antwoord maar zo zo. Samen rennen ze enthousiast naar buiten. Want het springkussen, dat vinden ze het toppunt van Pinksteren!



## Pinksterhanger

Laat het vuur van de Heilige Geest zien! Knutsel deze Pinksterhanger en hang hem voor het raam zodat de zon erdoorheen kan schijnen. Nodig: Papier in vurige kleuren, schaar, speld, lijm/plakband, ophangdraad, drie kralen.

1. Knip/plak drie repen van ca. 2 cm breed en ca. 58, 48 en 38 cm lang. Sluit elke reep tot een ring en geef die met  en knijpje een vlamvorm. Leg ze in elkaar, plak de onderkanten vast.
2. Maak een kraal onderaan de ophangdraad. Prik een gaatje door de punt van de kleinste vlam en haal de lange draad van onder naar boven erdoor, de kraal blijft van binnen. Rijg de tweede kraal aan de draad, fixeer hem ca. 4 cm hoger dan de vorige. Prik weer een gaatje en trek de draad door de middelste vlam. Doe hetzelfde met de derde kraal in de grootste vlam. Laat de ophangdraad lang.
3. Plak er eventueel een papieren hartvorm van 20 cm hoog achter met ietsje plakband. (Dit hoef niet.)
4. Krul nog wat vuurtongen door reepjes papier om een sat eprikker te wikkelen. Breng ze in vorm en plak ze als vuurtongen tegen vlam  n draad.



## Uit de Bijbel

Toen de dag van pinksteren aanbrak waren de leerlingen samen op een plek. plotseling kwam er een stormachtig geraas uit de hemel, het vulde heel het huis. Er verschenen vurige tongen boven ieder van hen. Ze raakten vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in allerlei talen, zoals de Geest hun ingaf. (Vrij naar Handelingen 2:1-4)



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Juri ens