

KERKBLAD



26e jaargang nr. 8 april/mei 2019

Pasen - Voorjaar

*Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op*

*Pasen schenkt ons weer nieuw leven
het oude is voorbij gegaan
een licht wordt ons gegeven
om in het donker op te staan*

*Pasen opent dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid*

Elly Mans-Los





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

In alle diensten is kindercreche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Zondag 14 april

Palmpasen (paars)
Ds. H. Doornbos, Oostvoorne
Collecte: Diaconie, Kerk, Jeugdwerk, JOP

Donderdag 18 april

Aanvang 19.30 uur
Witte Donderdag (wit)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. H. Doornbos, Oostvoorne
Collecte: Avondmaalsproject

Vrijdag 19 april

Aanvang 19.30 uur
Goede Vrijdag (paars)
Ds. P. Schelling, Monster
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: mandje bij de uitgang

Zaterdag 20 april

Aanvang 22.00 uur
Paaswake, nachtdienst (wit)
Ds. P. Schelling, Monster
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: mandje bij de uitgang

Zondag 21 april

1e Paasdag (wit)
Mw. B. Broeren, Puffershoek
Collecte: Diaconie, Kerk,
Zending (Pakistan)

Zondag 28 april

2e zondag van Pasen (wit)
Ds. H. Perfors, Brielle
Collecte: Voedselbank, Kerk,
Pastoraat

Zondag 5 mei

3e zondag van Pasen (wit)
Mw. B. Broeren, Puffershoek
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA noodhulp

Zondag 12 mei

4e zondag van Pasen (wit)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Diaconie, Kerk,
Jeugdwerk JOP

Zondag 19 mei

5e zondag van Pasen (wit)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 26 mei

6e zondag van Pasen (wit)
Bijzondere dienst m.m.v.
Rob Favier, cabaretier
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk gaan, neemt u dan contact op met Joke Kruik, tel. 484530.



Ik ben vrij, ik ben thuis!

Het is zondagmorgen, rond elf uur. De dienst is afgelopen. De toga berg ik op in mijn oude koffer (een verhaal apart). Ik verlaat even later de Dorpskerk en rijd naar huis, via de pont in Rozenbrug.



Op de pont, met uitzicht op het brede water, ervaar ik het al: vrij zijn.

Het eerste wat ik bij thuiskomst doe, is me omkleden: het zondagse kostuum - symbool van "opdracht uitvoeren" - ruil ik om voor de spijkerbroek - symbool van "vrije tijd".

Als ik even later de trap af kom en de deur van de woonkamer open, komt de geur van verse koffie me tegemoet. Een gelukzalige sfeer omgeeft me: ik ben vrij, ik ben thuis! We drinken koffie met slagroom en iets lekkers erbij; jawel, tegen alle cholesterolvoorschriften in, mag dat op zondag. De zondag laat zich zien zoals hij is bedoeld: vrij zijn, genieten, je thuis voelen.

Hoe meer ik het "vrij zijn" ervaar, hoe sterker dringt het thuisgevoel zich op. Ja, dat is het: *je thuis voelen is vrij zijn*. De koppeling tussen die twee is begrijpelijk, want als de spanning van het werk wegvalt, staat vrijheid klaar om de regie over te nemen. Nog meer ontdek ik: een thuisgevoel is niet gebonden aan het huis waar je woont. *Ik voel me thuis, als ik vrij ben*. Dus ook onderweg kan het thuisgevoel ontwaken als vrijheid het voor het zeggen krijgt. Om met Oosterhuis te zeggen: "Wonen overal even thuis, handel en wandel en huis na huis."

Ik besef: de zondag met zijn kerkdienst is zo gek nog niet. Even je huis verlaten om later weer thuis te komen, met daar tussenin de ervaring van het onzegbare.

Ds. Piet Schelling



Bond de Kerkdiensten

Kinderdienst in de Dorpskerk

Afgelopen zondag 24 maart, hebben de kinderen van de kinderdienst, een dienst speciaal voor de allerkleinsten onder ons, geluisterd naar een zaai-avontuur. Een saai-avontuur?! Nee, een ZAAI-avontuur.

Zij kregen namelijk bezoek van opa Knoest. Hij kwam vertellen over zijn avonturen op het veld, waar hij zaadjes wilde zaaien.



Samen met zijn poes Snoesepoes en wat hulp van de kinderen, heeft opa Knoest het uiteindelijk voor elkaar gekregen om uit zijn zaadjes tuinkers te laten groeien. Naast het luisteren naar dit avontuur, het zingen van leuke liedjes en het samen bidden, is er ook geld opgehaald voor zorgboerderij "Op Aarde", we maken het bedrag van 22,30 euro over naar dit mooie en bijzondere initiatief.

De kinderen hebben na afloop onder het genot van een drankje een bloempotje versierd en deze gevuld met tuinkers mee naar huis genomen. Het was een gezellige middag.

Groeten, Ingrid, Karin, Liana en Charlotte



Bond de Kerkdiensten

Crèche

- 14 april : Bep
21 april : Bas en Joëlle
28 april : Charlotte
5 mei : Esther
12 mei : Julia, Meike en Iefke
19 mei : Helma
26 mei : Bep



Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.

Pastoraal Nieuws

In memoriam

Cornelia Hendrika van der Vlucht-Noordhoek

** Vlaardingens 8 december 1928 - † Oostvoorne 7 maart 2019*



De laatste jaren was er mist in haar hoofd ontstaan. Waar ze altijd huiverig voor was, gebeurde: Alzheimer kreeg haar in de greep. In haar omgeving had ze gezien wat dat met een mens doet; vandaar haar huiver. Niet meer alles begrijpen en kunnen volgen, steeds meer afhankelijk worden van zorg. Zo verliep de laatste fase van haar leven, in de veilige omgeving van Zorgvilla Jacobahof. Toch waren er nog steeds momenten waarop ze genoot. Bijvoorbeeld van de zondagmorgen, als ze door een gemeentelid werd opgehaald om de kerkdienst bij te wonen. Na afloop bleef ze koffie drinken. Als iemand haar dan aansprak was er die eeuwige glimlach. Dat beeld staat me bij.

Maar we willen niet blijven staan bij de laatste tijd.



We zien haar als (strenge) juf voor de klas staan, die van orde hield en bijbelverhalen vertelde. Ze voelde zich betrokken bij het onderwijs. Goed onderwijs en goed beleid voor het personeel stond in haar vaandel. Vijfenzestig jaar geleden stond ze met vele collega's op het Malieveld te protesteren voor betere arbeidsvoorwaarden!

We zien haar in de eerste jaren samen met haar man Reijer de wereld intrekken, vanwege zijn werk in het buitenland. Wat een verdriet had ze, toen hij in 1987 onderweg tijdens een autorit overleed. Het beeld van wat er toen gebeurde, heeft ze altijd bij zich gedragen. Ondanks de leegte ging ze moedig verder, samen met zoon Jaap.

We zien haar als vriendelijke vrouw. Optimistisch, vrolijk, luchtig. En altijd die lach, aanstekelijk en innemend. Steeds beschikbaar voor vrijwilligerswerk in kerk en maatschappij. Genieten van de kleine verhalen: zorgen voor anderen, de creaties van haar borduur- en breiwerk, spelletjes doen.

We zien haar als een gelovige vrouw, voor wie vroeger alles duidelijk en zeker was. Maar die naarmate ze ouder werd, ook wist van twijfel.

In de dienst voorafgaande aan de begrafenis hebben we het lied van de liefde gelezen (1 Korintiërs 13). Een tekst die bij haar paste en voor haar betekenis had. Daar leefde ze immers van. Die liefde vond in haar gezin, bij mensen om haar heen en bij God.

Deze lieve moeder van Jaap en zorgzame oma van Jessica en Marilou heeft sporen nagelaten. Herinneringen aan wie ze was en wat zij deed. Wij hopen, dat die herinneringen voor hen meegaan als waardevolle gebaren van steun en dankbaarheid.

Ds. Piet Schelling

Van de scriba - allemaal mooie dingen

Iets eerder dan normaal zit ik m'n stukje te tikken voor het kerkblad. Soms moet een mens er even tussenuit om de batterij weer op te laden, maar daarom moet ik wel net even eerder aan de bak.

Wat een tijd hebben we achter de rug zeg. Veel werk was er nodig om de



Pastoraal Nieuws

2e bijzondere dienst van 2019 te verwezenlijken. Met name Bart v.d. Reijden en Theo Kleijburg hadden zich op het karwei gestort om de kerk volledig te verduisteren en dan heb ik het natuurlijk niet over het verduisteren zoals dat met de windhaan van de Dorpskerk is gedaan. Nee het moest helemaal donker zijn zondag de 16e maart, want Zandtovenaar Gert v.d. Vijver kwam om op zijn bijzondere wijze niet alleen zijn kunsten te vertonen, maar ook om het verhaal te verbeelden. Toen ik op zaterdag de 15e maart de kerk inliep om wat post weg te brengen, liep ik echt een aarde donkere kerkzaal binnen. Geweldig werk geleverd dus die Bart en Theo, complimenten! Met ondersteuning van een niet nader genoemde sponsor waren we in staat om speciaal voor deze bijzondere dienst de Zandtovenaar binnen te halen. Heel hartelijk dank daarvoor natuurlijk en een geweldig idee van de commissie bijzondere diensten om het zo goed te regelen.

Ds. Piet Schelling had de invulling samen met de Zandtovenaar inhoud en vorm gegeven en het was een groot succes. Te groot zelfs zo leek het even, want al ruim voor 10 uur liep de kerkzaal vol. En helaas moesten we ruim voor aanvang de deuren sluiten, omdat de kerkzaal werkelijk propvol was. We zaten echt aan de grens van wat er mogelijk en verantwoord is. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we helaas mensen niet meer toe kunnen laten. En juist dat is wat we dus echt niet willen, mensen de toegang ontzeggen tot de kerk. De kerkenraad hoopt dat u ondanks alles toch begrip heeft voor het besluit wat er om deze redenen is genomen. Als kerkenraad gaan wij dit evalueren en kijken welke les we hieruit kunnen leren en hoe we dit in de toekomst beter kunnen doen. Mocht u n.a.v. hiervan toch graag een gesprek willen voeren, neem dan s.v.p. contact op met één van de kerkenraadsleden.

Op onze site staat inmiddels een fotocollectie uit de dienst met de Zandtovenaar. U kunt de collage terugzien in het foto album.

Inmiddels ben ik tijdens onze vakantie de tekst verder aan het aanvullen, er is de laatste week ook zoveel gebeurd, wat toch eigenlijk ook meemoet in het kerkblad.

Op maandag 25 maart was er een extra kerkenraadsvergadering. Die avond was de beroepingscommissie (Bc) te gast en presenteerde daarin de resultaten van het werk van de Bc van de afgelopen maanden. Als kerkenraad werden wij natuurlijk ook al regelmatig op de hoogte gehouden



Pastoraal Nieuws

door de Bc maar toch waren wij blij verrast toen het verzoek kwam om bij elkaar te komen voor een rapportage en advies aan de kerkenraad.

U heeft het inmiddels na de dienst van zondag 31 maart van de voorzitter kunnen horen en ook is er een extra nieuwsbrief uitgegaan met dit nieuws: we gaan ds. R. van Selm (Marijke) van de PG Nieuwland in Westmaas beroepen. Dat kan pas na de formele periode van 5 dagen, waarin leden van de PGO in de gelegenheid worden gesteld bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Zijn er geen wettige bezwaren dan gaat een delegatie van de KR en Bc de beroepsbrief bij ds. van Selm overhandigen **op zaterdag 6 april**.

Ds. van Selm heeft dan 3 weken de tijd om tot een besluit te komen, maar mag dat ook direct doen. We hopen natuurlijk van harte dat we uiteindelijk een positief antwoord op ons beroep mogen ontvangen, maar het blijft spannend en even afwachten.

Maar misschien gaat het snel en is dit stukje al verouderd op 't moment dat het kerkblad wordt gelezen. We houden u via zondagsbrief, nieuwsbrief en kerkblad uiteraard op de hoogte.

Nog meer goed nieuws is er, omdat er iemand in onze gemeente positief heeft gereageerd op het verzoek ons pastorale team te komen versterken en wel als vervanger van één van de ouderlingen! Zoals u weet zijn Maartje Bergwerff en Ate v.d. Kooi aan het eind van hun ambtstermijn als ouderling gekomen en zoeken we enthousiaste betrokken mensen, die het pastoraat met hart en ziel willen ondersteunen.

Binnenkort laten wij u weten, wie we als nieuwe ouderling aan u mogen presenteren. Ondertussen blijven we op zoek naar mensen, die bereid zijn ons team ook na september op sterkte te houden. Weet u iemand of denkt u zelf erover, laat het ons (KR) dan weten of praat er eens vrijblijvend met ons over. Het KR team is een enthousiaste groep mensen, die zeer positief alle zaken die er zijn, bespreekt en ook oppakt en waarin respect is voor elkaar en elkaars meningen. Met de wetenschap dat de KR vergaderingen niet langer duren dan tot **22.00 uur**, behoort ook het laat thuis komen tot het verleden. Met elkaar en voor elkaar, we zien uw reacties met belangstelling tegemoet.

Op **dinsdag 7 mei** is de jaarlijkse gemeenteavond. De zaal gaat om



Pastoraal Nieuws

19.30 uur open en er staat koffie en thee en om **20.00 uur** beginnen we. Over de inhoud van deze avond vind u elders in dit kerkblad meer.

De financiële jaarcijfers van 2018 worden net als andere jaren op papier of digitaal beschikbaar gesteld. U leest hierover binnenkort meer in zondags- en nieuwsbrieven. De cijfers worden dit keer niet uitgebreid uitgelegd en toegelicht op de gemeentevond maar wel kunt u op de gemeentevond tijdens de rondvraag uw vragen hierover stellen.

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad,
Jan Herlaar, scriba

Diakonaal Nieuws

Kerk in Actie

Samen in actie voor een nieuw begin in Zuid-oost Afrika

Wat hartverwarmend! Wat een enorme betrokkenheid van kerken! In één week was er al € 852.431 overgemaakt voor de slachtoffers van de cycloon Idai. Samen zijn we Kerk in Actie. We zetten ons in voor een nieuwe begin in Zuidoost-Afrika.

De ramp in Mozambique, Malawi en Zimbabwe trof al meer dan 3 miljoen mensen. Met het bedrag zijn lokale kerken in staat om hulp te verlenen door middel van voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Maar de ramp is ontzettend groot en het eind is helaas nog lang niet in zicht. Er is cholera uitgebroken en oogsten zijn weggespoeld vlak voor oogsttijd.

Wat kunnen wij doen?

Allereerst was op zondag 31 maart de collecte bestemd voor Zuid-Oost Afrika. Met het schrijven van dit stukje, was de opbrengst hiervan nog niet bekend. Mocht u deze collecte gemist hebben, dan kunt u alsnog een gift overmaken op rekeningnummer **NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Het project Noodhulp cycloon Idai**.

De diaconie heeft € 1.000 overgemaakt naar dit goede doel. Dit bedrag komt uit de opbrengst 2018 van de Cirkel/de Kringloop.



Diakonaal Nieuws

Ook heeft de diaconie 2 x een bedrag van € 2.136 overgemaakt naar Kerk in Actie voor het project Pakistan. Waarvoor ook de avondmaalscollecten van dit jaar zijn bestemd.

Het eerste project is Kerk in Actie Pakistan NOAD. Veel bewoners op het platteland hebben geen eigen grond en amper werk. Met hulp van NOAD starten ze een eigen bedrijfje.

Het tweede project is Kerk in Actie Pakistan REEDS. Veel gezinnen boeren op een klein stukje grond en kunnen nauwelijks leven van de opbrengst. REEDS geeft vaktraining om een ander vak te leren om het inkomen aan te vullen.

Ook deze bedragen komen uit de opbrengst 2018 van de Cirkel/de Kringloop.

Joke Kruijck,
diaconie

Collecten maart

datum	doel	totaal
3/3	Diaconie	€ 85,90
	Kerk	€ 63,25
	Pastoraat	€ 76,50
10/3	Diaconie KiA voorjaar	€ 108,25
	Kerk	€ 108,50
	Pastoraat	€ 101,55
17/3	Diaconie KiA	€ 285,52
	Kerk	€ 223,40
	Pastoraat	€ 164,50
24/3	Diaconie KiA India	€ 106,15
	Kerk	€ 92,20
	Pastoraat	€ 80,65
31/3	Diaconie cycloon Idai	€ 186,60
	Kerk	€ 76,50
	Missionair werk	€ 79,00
	Leemgaarde	€ 95,05
	Totaal	<u>€ 1.933,52</u>



Diakonaal Nieuws

Gift ontvangen

Via dominee Schelling ontving onze kerk van een gemeentelid € 50,- als uiting van dankbaarheid. Vanaf deze plaats zeggen we: dank daarvoor!

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.

De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Allerhande Kerkelijk Nieuws

Gemeenteavond op dinsdag 7 mei 2019 in het teken van de Dorpskerkenbeweging

In het beleidsplan van de PGO is een van de aandachtspunten de verbintenis van de gemeente met de samenleving dichtbij. Dit specifieke



Allerhande Kerkelijk Nieuws

punt is geïnspireerd door een artikel in Trouw "Hoe God in Jorwerd kan blijven", waarin Jacobine Gelderloos wordt geïnterviewd. In 2018 publiceerde Jacobine Gelderloos de resultaten van haar promotie onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit in een boek getiteld "Sporen van God in het dorp". In het bijgevoegde kader worden de conclusies van haar onderzoek samengevat.

Dit boek kreeg veel publiciteit en sprak veel dorpingen in het land aan, die het belangrijk vinden dat de kerk relevant blijft in hun dorp. Hierop besloot de PKN om de dorpskerkenbeweging in het leven te roepen. Veel dorpskerkgemeenschappen maken deel uit van de dorpscultuur. Het kerkgebouw is de plaats voor verhalen die mensen inspireren, raken en troosten. Waar raken deze verhalen en de levens van mensen elkaar? Daar heeft de dorpskerk een verbindende rol. De dorpskerkenbeweging wil deze rol ondersteunen door een platform te bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren.

De kerkenraad heeft voor de gemeenteavond op dinsdag 7 mei 2019 de PKN dorpskerkambassadeur voor Zuid-Nederland, Mathilde Meulenstein, uitgenodigd. Zij zal de gemeente op deze avond helpen met het inventariseren welke activiteiten er zijn, in en vanuit onze Dorpskerk. Uit ervaring weet zij dat, als je even doorvraagt de lijst, tot verrassing van de aanwezigen, vaak lang wordt. Want vaak gebeurt er al veel door mensen die zich betrokken voelen bij de kerk.

Als dorpskerkambassadeur zal zij de gemeente informeren over andere mogelijkheden en zienswijzen naar kerk in het dorp zijn, op basis van ervaringen en voorbeelden van andere dorpen. De bedoeling is dat we op deze avond gaan dromen over mogelijkheden en onmogelijkheden op het dorp, met het dorp, in de kerk, vanuit de kerk, vanuit het dorp. Wie wil je zijn als kerkgemeenschap? Daarnaast wil ze met ons ook praktisch in gesprek gaan, hoe wij kerk op het dorp willen zijn en onderzoeken wat er in Oostvoorne mogelijk is.

Noteert u de tijd en datum alvast in uw agenda: **gemeenteavond op dinsdag 7 mei 2019 om 19:30 uur**. U bent van harte uitgenodigd, het beloofd een interessante avond te worden.

Namens de kerkenraad,
Jan de Rijke



Sporen van God in het dorp

In 2018 publiceerde Jacobine Gelderloos de resultaten van haar promotie onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit in een boek getiteld "Sporen van God in het dorp". Haar belangrijkste advies aan de vele kwijnende dorpskerken in Nederland is: keer de blikrichting om. Te vaak zijn kerken bezig om te overleven. Kerkgang en kerkelijke betrokkenheid nemen af. Het wordt lastig om in een kleine, krimpende gemeenschap de kerk in de benen te houden. Op veel plaatsen in het land worden kerken gesloten, gesloopt of krijgen ze een andere bestemming. Om dat te verhinderen of zolang mogelijk uit te stellen, wordt veel energie gestoken in overleven. Maar al die inspanning verhindert vaak om nieuwe bondgenoten te zoeken in de eigen dorpsgemeenschap, waarmee de eigen geloofsgemeenschap aan vitaliteit kan winnen. Wat nodig is, is een perspectiefwisseling. "Hoe kan kerkelijke verlegenheid overwonnen worden? Dat

vraagt om een contextuele benadering. Letterlijk en figuurlijk de dorpskerk verlaten en buiten rondkijken om te zien wat er wel en niet gebeurt. Wat houdt mensen bezig in het dorp en wat kan een dorpskerk daarin bieden vanuit een oprechte betrokkenheid bij hoe het mensen vergaat?"



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Zingen woensdag 15 mei

Omdat het gezellig en leuk is om met een groepje te zingen organiseren we deze activiteit. We zingen met elkaar liederen of leren een nieuw lied aan. Elly Bakker begeleidt, samen met Aart van der Gronden op piano en orgel, deze zangmiddag.

Tijdens een korte pauze drinken we een kopje thee of koffie.

Zingt u mee?

Van 14.30 uur tot 16.00 uur bent u van harte welkom om mee te zingen!

Graag aanmelden bij Liesbeth van Wijnen, tel. 482826 of winterwerk@kerkoostvoorne.nl

Donderdag 16 mei "Een goed gesprek over Jezus" met Barbara Broeren

Wat kenmerken de ontmoetingen die Jezus had? Kunnen wij er ook nu nog iets mee? Het belooft een verrassende avond te worden met veel gezelligheid en verdieping! De avond is in de consistorie van de kerk van 19.30 - 21.30 uur. U bent van harte welkom! Graag aanmelden bij Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 of winterwerk@kerkoostvoorne.nl

De Herberg

Maart hadden we de laatste Herberg van het winterseizoen 2018 - 2019. We hebben zes mooie middagen gehad met uiteenlopende gasten. We begonnen met de natuurfoto's van Ate v.d. Kooi, daarna een mooie middag met Jan en Simone, Jaap en Truus Varekamp die foto's en filmpjes toonden van hun reis naar de Rockanje school in Ghana.

In december kwam Cobi Ruigrok met haar miniaturen. Ook verschillende kerstminiaturen zoals een kerstboompje en kerstkransje kwamen voorbij.

In januari kwamen Elly en Els van de liturgische bloemschikgroep, helaas kon Trudy er niet bij zijn. Eerst hoorden we van alles over de bloemen en



Alterhande Kerkelijk Nieuws

hun betekenis, kleuren enz. Vervolgens gingen we zelf aan de slag en namen allemaal een leuk bloemstukje mee naar huis.



In februari kwam dhr. Slee met een mooie presentatie en prachtige houtdraaiwerkstukken. Schalen, eierdopjes, sieraden enz.

In maart zagen we allerlei lepeltjes met verschillende motieven van Arie Boogert. Diverse soorten van de kerk en de Koepel en nog vele, vele anderen. Verschillende bezoekers hadden ook lepeltjes meegenomen.

Allerhande Kerkelijk Nieuws



We drinken gezellig koffie en thee en ook nog een advocaatje met slagroom of een sapje. Een zoutje ontbreekt niet. De entree en consumpties zijn gratis maar er is wel een potje om een kleine gift in te stoppen voor een goed doel. Al enkele jaren werd de opbrengst bestemd voor het Avondmaalsproject maar dit jaar is de opbrengst voor de Rockanje school. We hebben in november weer mogen zien dat er heel goed werk gedaan wordt in Ghana. Er is niets mooiers om vele kinderen met een lach op hun gezicht te zien. De opbrengst, € 100,-, kleurpotloden, schriftjes en kleurboekjes gaan op de volgende reis naar de school mee in de koffer.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Oud papier container blijft

Onlangs heeft u waarschijnlijk een nieuwe container voor papier ontvangen. De gemeente gaat vanaf 1 april zelf het oud papier ophalen. Voor de jeugd van onze kerk hebben we al vele jaren een container bij Tuinderij Vers (Kloosterweg 2) staan en dit gaat ook niet wijzigen. Voor onze jeugd blijven we papier inzamelen. We hopen dus dat u ons blijft helpen.

Alvast bedankt namens het Jeugdoverleg.

Hartelijk dank!

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle goede wensen en mooie kaarten, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in het zorghotel.

Mijn herstel heeft nog wel even tijd nodig.

Vriendelijke groet, Adrie van Zoest

Uitleg logo PGO

PGO

Staat voor Protestantse Gemeente Oostvoorne



Het kruis

In het kruis herkennen we twee delen. Die zouden kunnen staan voor gereformeerd en hervormd. Ze worden verbonden door de verticale lijn in het midden, de geloofslijn. Zo waren we al verbonden en zo zijn en blijven we nu als éénheid verbonden in geloof.

Je zou de twee delen ook kunnen zien als boven en beneden. De gemeente is een initiatief van boven en van beneden, en als het goed is ontmoeten

Allerhande Kerkelijk Nieuws

hemel en aarde elkaar daar.

Het is een speelse, bijna dansende vorm waar het licht van God doorheen valt – het gele vlak. Het licht van God, net als de heilige Geest niet binnen lijntjes of kerkmuren te vangen, schijnt ook buiten deze vorm en er zijn ook plekken binnen de vorm waar het licht niet is. Zo kan het zijn, ook in de kerk. Maar er schijnt over ons een overmaat aan licht.

De duindoorn

En dan de duindoorn. Die hoort hier thuis, in de duinen en daarom al een mooi symbool. Maar er is meer over de duindoorn te vertellen.

Hij groeit soms alleenstaand, maar vaker in aaneengesloten struwelen. Je geloof beleef je als individueel mens maar vooral ook samen.

De duindoorn staat als een huis zo stevig. De wortels, die tot meer dan een meter diepte kunnen reiken, maken dat mogelijk. Overstoven worden met zand is geen probleem. Integendeel, die overstuiving is juist een impuls voor de wortels om ondergronds te gaan uitlopen. En over wat voor afstanden! Ze kunnen, meestal in zuidelijke richting groeiend, een lengte tot 20 meter bereiken. Het is vaak gebeurd in de geschiedenis dat geloof ondergestoven werd en ondergronds verder ging.

De duindoorn is een pionierplant. Lucht en licht, dat heeft de duindoorn nodig. Natuurlijk geldt dat voor alle planten, maar voor de duindoorn wel zeer in het bijzonder. Want de zone achter de eerste duinen is winderig en open. Schaduwen zijn er nauwelijks, hoogstens van een duintop of van de duindoorn zelf. De zilvergroene, lange en smalle blaadjes laten volop licht door. Bovendien vertakt de struik zich sterk, meestal zo'n vier tot vijf keer per tak. Zo blijft hij als het ware met open handen geheel naar het licht uitgespreid.

Het gehalte aan vitamine C in de bessen, maar ook in de bladeren, is onovertroffen, zelfs vele malen hoger dan dat in zuidvruchten als sinaasappel en citroen. Ook hier weer blijkt de sterke relatie van de duindoorn met het licht. Met de bessen neem je dus als het ware een beetje 'licht' mee naar binnen.

Als pionierplant maakt de duindoorn de grond geschikt voor andere planten om dan uiteindelijk zelf te verdwijnen. Zo geeft de plant zichzelf ten behoeve van de groei van anderen. En dat is een centrale gedachte in het Christelijk geloof in navolging van Jezus zelf.

De uitleg van het logo is tevens te vinden op de website van de kerk.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

PCOB Westvoorne

Middagtocht Polderhuis Museum Westkapelle
op woensdag 1 mei 2019



Programma:

12.00 uur: Vertrek vanaf de Ruy te Oostvoorne.

12.15 uur: Vertrek vanaf Vlielandse Heinlaan te Rockanje.

Over de Brouwersdam en de stormvloedkering rijden we via een prachtige route richting Westkapelle.

13.30 uur: Aankomst bij Polderhuis Museum te Westkapelle. Hier wordt u ontvangen met koffie/thee met een zelfgebakken appelrondje. Vervolgens krijgt u in kleinere groepen onder leiding van een gids een rondleiding door het museum.

16.00 uur: Vertrek vanuit Westkapelle.

16.45 uur: Aankomst bij 'Strandclub Zee' op de Brouwersdam.

'Strandclub Zee' is sinds mei 2017 een nieuw begrip op de bekende 'Brouwersdam'; een populaire plaats om volledig te kunnen ontspannen op één van de mooiste stukjes van Nederland, omgeven door prachtige duinen en dichtbij de zee gelegen. Hier geniet u van een heerlijk 3-gangen diner.

18.45 uur: Vertrek vanaf de Brouwersdam.

19.30 uur: Aankomst te Oostvoorne via Rockanje.

Mocht u enthousiast zijn geworden voor deze mooie middagtocht, dan kunt u zich vóór 1 april opgeven bij Tineke Vriend, tel. 404434, email: tinekevriend@hotmail.com. De kosten bedragen € 48,- per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken op rek. nr. NL06 RABO 0355 7577 29 van de PCOB Westvoorne, onder vermelding van reisje 1 mei. Mocht u onverhoopt niet meekunnen en heeft u al betaald, dan wordt er € 12,50 niet gerestitueerd vanwege de vaste kosten voor de bus.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail: ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl

Data om te onthouden:

- Elke woensdagmorgen is er inloop in de consistorie van de Dorpskerk.
Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in Leemgaarde, zaal de Langedam.
- Elke maandagavond: Cantorij repetitie om 19.30 uur in de Dorpskerk.
- 1 mei dagtocht PCOB, vertrek van de Ruy om 12.00 uur
- 7 mei Gemeenteavond, 19.30 uur in de Dorpskerk
- 15 mei Zangmiddag, 14.30 uur - 16.00 uur in de Dorpskerk
- 16 mei Een goed gesprek over Jezus met Barbara Broere
19.30 -21.30 uur Consistorie Dorpskerk

**JEZUS HAD MEER
VOOR JE OVER DAN
EEN KAARTJE OF EEN
BOS BLOEMEN...**

...HIJ GAF ZIJN LEVEN!

visje


WWW.VISJEPOSTERS.NL



Alterhande Kerkelijk Nieuws

Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 13 mei 2019 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 25 mei 2019 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met ons op.

Interim predikant ds. P Schelling, tel. 0174 28 73 65

Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82

Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



Alterhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: **www.kerkoostvoorne.nl**

Ons mailadres is: **webredactie@kerkoostvoorne.nl**

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084

Openingstijden

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl

Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

vacant

Interim predikant

Ds. P Schelling

Tel. 0174 - 28 73 65

interimpredikant@kerkoostvoorne.nl

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke

Duinlaan 2A, 3235 CL

Tel. 77 48 70

voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL

Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

scriba@kerkoostvoorne.nl

Penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15



PROTESTANTSE GEMEENTE
OOSTVOORNE