

# Vertel!

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Oostvoorne



Jaargang 32, nummer 5  
maart 2025

**Een ontmoeting met Arjen Littooi**  
**Van de tieners: Houd de draad vast!**  
**Een succesvol 2024 voor Het Vervolg**  
**Achter de schermen: het beamerteam**



---

# INHOUD

---



- 3 Meditatie: Stof happen
- 4 Een ontmoeting met: Arjen Littooi
- 6 Van de Kerkenraad
  - Samen bouwen aan de gemeente
- 7 - Vacatures
- 8 Collectes & giften
- 9 Uw vrijwillige diaconale bijdrage
- 10 Van de kinderkerk - Kleine Jezus
- 12 Van de tieners - Houd de draad vast!
- 14 Kerkdiensten
- 16 Ingekomen bericht: Bep Gramsma
- 17 Ingekomen bericht: Musical Ruth
- 18 Een succesvol 2024 voor Het Vervolg
- 20 Achter de schermen: het beamerteam
- 22 Het Vervolgverhaal: Boeken in de kringloopwinkel
- 23 Van de diaconie: Afsluiting Avondmaalsproject:  
Moeders van Oostvoorne
- 24 Van de twintigers: Spreken over het geloof
- 25 Uit de pastorie: Zoveel schoonheid
- 26 Gedicht Kees Hermis: De tuin
- 27 Ingekomen bericht: Willem Barnard Liedavond
- 28 Ingekomen bericht: Kom-op adem-midweken
- 29 Uw bijdrage voor Kerkbalans
- 30 Colofon / Ledenadministratie
- 31 Adresboek
- 32 Voor de kinderen



## Stof happen

**'Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.' (Psalm 103: 14)**

We kennen het allemaal: die ene stoffige zolder, dat rommelige schuurtje of die overvolle kast die we steeds maar niet opruimen. De gedachte eraan alleen al doet ons zuchten. Toch komt er, na lang uitstellen, een moment dat we de deur openen en eindelijk orde scheppen. Al moeten we er misschien eerst even flink van hoesten en stof happen.

Zo lijkt het ook met dat wat er zich in ons binnenste afspeelt, ons innerlijk leven. Onze dagen vullen zich razendsnel met werk, sociale verplichtingen en de eindeloze stroom meldingen op onze telefoon. Ongemerkt stapelt zich niet alleen fysiek, maar ook mentaal en geestelijk stof op. Ruis op de lijn.

De Veertigdagentijd is als een uitnodiging om die stoffige ruimte in onszelf onder handen te nemen. In de kerkelijke traditie is deze periode al eeuwenlang een tijd van inkeer en verstilling. Van omkeer naar God. Misschien wel een uitnodiging om stil te staan bij wat ons bezighoudt, bij wat ons afleidt en bij wat we al te lang voor ons uit schuiven. Te bedenken hoe onze dagelijkse dingen zich verhouden tot de Bron van ons leven.

Bij aanvang van die Veertigdagentijd, op Aswoensdag, klinken traditioneel de woorden: "Stof ben je, tot stof keer je terug." (Genesis 3: 19). Geen makkelijke boodschap, maar wel een eerlijke. Als herinnering aan onze kwetsbaarheid en ons onvermogen. Toch is dat niet het hele verhaal. Psalm 103 schetst perspectief: "Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd." (Psalm 103: 12)

God laat ons niet verstoffen. We mogen onszelf afstoffen, ballast loslaten en ruimte scheppen. Voor Hem en de ander. Misschien betekent dat: bewuster leven, tijd nemen voor gebed, minder schermtijd of juist iets doen voor een ander.

Moge deze Veertigdagentijd een tijd zijn om onszelf af te stoffen en schoon schip te maken. Frisse adem te halen in Zijn aanwezigheid. Met open harten en open handen. Op weg naar het Licht van Pasen.

Een gezegende Veertigdagentijd gewenst!

Charlotte Olieslagers

# Een ontmoeting met Arjen Littooi

*In de serie 'een ontmoeting met' vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en geloof en hun toekomstdromen. In deze aflevering: Arjen Littooi*

## **Wat doe je in het dagelijks leven?**

Ik ben begonnen bij de politie, en zo, als negentienjarige Brabander, in Oostvoorne beland.

Na vijftien jaar stapte ik over naar de gemeente Rotterdam, waar ik beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid werd. In de tussentijd ging ik daarnaast studeren; rechten en bestuurskunde. Ik werd directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam, om uiteindelijk in 2011 over te stappen naar de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daar ben ik nu algemeen directeur. Aan kinderen leg ik altijd zo uit wat ik doe: ik ben de baas van de brandweer, de baas van de ambulancedienst, de baas van de meldkamer en de baas van een hele grote afdeling die zorgt dat het in het industriegebied veilig blijft. Daarnaast ben ik ook landelijk commandant van het USAR-team (Urban Search & Rescue Nederland), dat in actie komt bij aardbevingen wereldwijd. Dus ja. Dat doe ik. En ik vind dat ik een fantastische baan heb. Ik sta dicht bij mensen, maar beweeg me ook graag op bestuurlijk en managementniveau.

## **Sinds wanneer maak je deel uit van onze gemeente?**

Ik heb een degelijke, tamelijk calvinistische opvoeding gehad en altijd geleerd dat je talenten voor kerk, staat en maatschappij moet inzetten. In Dinteloord deed ik al jeugdwerk, en dat ging ik hier in Oostvoorne ook doen. Na ons huwelijk zijn Annemarie en ik bewust actief

geworden in de Rialaankerk. Ik werd al snel jeugdouders. Er was destijds veel enthousiasme, het was een hele actieve gemeente. Later werd ik voorzitter van de kerkenraad, dat was in de tijd van het Samen op Weg proces. Dat is een heel intensieve tijd geweest. Ik was overtuigd van de noodzaak om samen te gaan, gezien de ontwikkelingen, maar op de weerstand die er leefde ben ik denk ik uiteindelijk wel een beetje afgeknapt. Daarna is het kerkbezoek voor ons wel minder geworden.



### **Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?**

Dat ik nog maar weinig in de kerk ben, is meer een organisch proces dan een bewuste keuze. Maar geleidelijk vond ik er wel steeds minder. Dat had te maken met de predikant, met de sfeer, en ook wel een beetje met de littekens die ik aan het Samen op Weg proces had overgehouden. Met ook nog eens een drukke baan verandert de balans dan. Is geloof belangrijk voor mij? Ja, dat is het zeker nog wel. Al heb ik ook twijfels, en denk ik meer na over dingen die ik vroeger als vanzelfsprekend aannam. Ik wil in de kerk dan juist worden aangezet om meer na te denken. Maar dat mis ik dus best vaak. Toen mijn vader nog leefde, was ik vaak op zondagmorgen bij hem, en gingen we samen in Dinteloord naar de kerk. Mijn vader had zo'n rotsvast vertrouwen, ik zou willen dat ik een fractie van zijn geloof heb. Hoe hij in het leven stond! Soms vond ik het ook wel naïef, daar hadden we wel discussies over. Maar dat geloof zit diep in me. Ik ben erin opgevoed en het is mij voorgeleefd. Het zit als het ware in mijn DNA. Sinds een paar jaar draai ik mee in het team dat de bewoners van de Jacobahof op zondagmorgen ophaalt om naar de dienst te gaan. Zo ben ik weer wat vaker in de kerk.

### **Wat is je favoriete Bijbeltekst en/of lied?**

Een Bijbeltekst heb ik niet zo direct, maar Pasen is voor mij wel het belangrijkste feest. Ik geloof niet letterlijk in de opstanding, maar voor mij gaat het vooral over het goede dat het altijd wint van het slechte, het leven dat het altijd wint van de dood. Zonder dat ik dat nu precies weet aan te raken, probeer ik dit wel te laten zien in mijn manier van leven. En dat vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Is dat dan God of Jezus, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar in mijn denken en doen speelt het altijd op de achtergrond mee.

Een lied heb ik ook nog! Het komt uit mijn jeugdwerk-tijd en het refrein luidt: dit, dit is de



wereld, de wereld waar ik woon. Het gaat over reclameborden en vliegtuigen en flatgebouwen, en dat dat allemaal in Gods handen is. Dat vond ik altijd zó prachtig en ook de kern: kerk en wereld die onlosmakelijk bij elkaar horen.

### **Welke droom of gedachte zou je de lezers willen meegeven?**

Blijf ook in je geloof heel dicht bij jezelf. Ik kan niet voor een ander geloven en een ander kan niet voor mij geloven.

### **Met wie wordt de volgende ontmoeting?**

Gerard Stroeve ken ik al heel lang. Hij is zo creatief en betrokken, en zet mij ook altijd aan het denken. Hij is wat meer op de achtergrond maar ik vind het mooi om zijn verhaal ook eens voor het voetlicht te halen.

Ds. Marijke van Selm



## Samen bouwen aan de gemeente

Als gemeente van Christus zijn we geroepen om samen kerk te zijn. Samen geloven, samen vieren, samen zorgen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Dat kan alleen als we ons met elkaar verbonden voelen en bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het gemeentelven. Tijdens de kerkdienst van 16 februari hebben we dat op een bijzondere manier ervaren: gemeenteleden werden met draden wol symbolisch met elkaar verbonden. Een krachtig beeld van hoe wij als gemeente met elkaar verweven zijn.

Die verbondenheid is ook nodig als het gaat om de taken binnen onze gemeente. De kerk functioneert niet vanzelf; daar zijn mensen voor nodig die hun talenten en tijd willen inzetten. Op dit moment zijn er binnen de kerkenraad en in andere delen van onze gemeente vacatures die ingevuld moeten worden. Wij roepen iedereen op om na te denken over hoe u zich, of jij je, kunt inzetten. Misschien is er een taak die bij u past of kent u iemand die geschikt zou zijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeente blijft bloeien en groeien.





## Vacatures

Hieronder ziet u de vacaturelijst die wekelijks in de nieuwsbrief staat. Het goede nieuws is: de vacaturelijst was langer. Er zijn al mensen die zich verantwoordelijk voelden en een taak op zich (gaan) nemen. Het minder goede nieuws is dat er behoorlijk wat taken overblijven waarvan een aantal 'per direct' of op zeer korte termijn een vacature zijn. Dit baart ons grote zorgen.

<b>Vacatures</b>	<b>Per</b>
Voorzitter kerkenraad	direct
Diaken	direct
Pastoraal ouderling	direct
Coördinator BHV-ers	april 2025
Notulist kerkenraad	mei 2025
Nog een pastoraal ouderling	oktober 2025
Nog een diaken	oktober 2025

Bouwt u mee aan onze gemeente? Schiet een van de kerkenraadsleden aan of stuur een mailtje naar ondergetekende. Hoe mooi zou het zijn als we die vacaturelijst wekelijks korter zien worden. We rekenen op u.

Namens de kerkenraad,

Ingrid Langbroek (scriba)

**GEZOCHT**



# Collectes & giften

## Opbrengsten januari

<b>datum</b>	<b>collecte doel</b>	<b>opbrengst</b>
05 januari	PKN Missionair Werk	€ 97,02
12 januari	KiA Binnenlands Diaconaat	€ 318,17
19 januari	Health Promotors	€ 163,57
26 januari	PKN Jonge Generaties	€ 215,42
	Diaconie	€ 155,52
	Kerk	€ 380,65
	Pastoraat	€ <u>206,88</u>
	<b>Totaal</b>	<b>€ 1.537,20</b>



### Uw collectebijdrage

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken. U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. U kunt uw gift ook overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBAN-nummer NL92 RABO 0350 2655 93.







# Uw vrijwillige diaconale bijdrage

Uw vrijwillige diaconale bijdrage voor 2025 is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie in Colombia. Alle protestantse gemeenten van de Classis Delta voeren gezamenlijk actie voor deze projecten. De diaconie vraagt ook uw steun met een richtbedrag van € 20,00. Elk ander bedrag is natuurlijk ook van harte welkom. Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op NL 63 RABO 0350 2541 84 t.n.v. Kerk in Actie PGO.



### Jongeren in achterstandswijken weerbaar maken.

Fernando (15) groeit op in een van de armste en gevaarlijkste wijken van Bogotá. Hij helpt zijn moeder bij het inzamelen en sorteren van afval, zodat ze met elkaar genoeg geld verdienen om van rond te komen. "Sinds drie jaar ga ik naar de jongerenactiviteiten van FPT\*", vertelt Fernando. "Ik leer daar ontzettend veel, bijvoorbeeld om de juiste keuzes te maken. Als je in deze buurt opgroeit, kom je met goede, maar ook met slechte mensen in aanraking. Ik heb geleerd voor mezelf op te komen, me uit te spreken en keuzes te maken die goed voor me zijn, bijvoorbeeld om mijn school af te maken."

### Sociaal bewogen predikanten opleiden

Diego (24) studeert aan de theologische universiteit in Cali, partnerorganisatie van Kerk in Actie. De universiteit stimuleert studenten om niet alleen theoretisch, maar ook praktisch bezig te zijn met hun geloof. Dat heeft Diego gestimuleerd om mee te doen met een project in zijn eigen kerk om Venezolaanse vluchtelingen in Colombia te helpen. "In onze wijk wonen veel vluchtelingen, vaak alleenstaande moeders en kinderen. De vaders zijn achtergebleven in Venezuela of mogen Colombia niet in. Deze gezinnen hebben het zwaar", vertelt Diego. Iedere zaterdag helpt hij bij activiteiten die zijn kerk organiseert, zoals bijlessen in lezen en schrijven. Daarnaast krijgen kinderen een maaltijd, want veel gezinnen hebben niet genoeg geld om elke dag te eten.

Liesanne de Rijke-Amesz

\* FPT is partner van Kerk in Actie





## Uit de kinderkerk

### Kleine Jezus

De kinderen van de kinderkerk zijn in de weken na de kerst aan de slag gegaan met de verhalen rondom Jezus als kind. Want wat staat er nou eigenlijk in de bijbel over de jonge jaren van Jezus? Niet zo heel veel, zo blijkt.

De eerste kinderkerk na de kerst stond in het teken van de drie wijzen. Zij gingen op bezoek bij Jezus en namen geschenken mee; goud, mirre en wierook. De drie wijzen kwamen daadwerkelijk de kerk binnen én hadden deze geschenken meegenomen op mooie kussentjes.

De kinderen hebben een ruik-spel gedaan en moesten raden welke lekkere dingen zij roken. Of iedereen de wierook lekker vond ruiken, dat houden we maar in het midden!

Jezus als twaalfjarige jongen in de tempel was het volgende verhaal in onze kleine reeks. We hebben het natuurlijk altijd over de kerk, maar eigenlijk nooit over bijvoorbeeld een tempel. De kinderen hebben met elkaar van Kapla allemaal hun eigen tempel proberen te bouwen. Dat bleek nog knap lastig, niet alle bouwwerken bleven overeind staan tot aan de koffie....





Het laatste verhaal in onze reeks ging over Jezus die gedoopt werd door Johannes de Doper. Tijdens het kindermoment in de kerk hebben we naast de foto's van de doop van Siem, Teun en Floor, de prachtige doopjurk van Helma en Eefje bekeken en heeft de dominee laten zien hoe dopen eigenlijk gaat. Ze noemde het water eigenlijk een (natte) kus van God. De kinderkerk was deze keer een les over dopen. We hebben de vijf rituelen besproken die bij het dopen horen:

1. Het water gieten op het hoofdje van een baby
2. Het doopvont
3. De doopjurk
4. De doopnaam (namen)
5. De doopkaars en de doopkaart

Veel kinderen konden zich niets meer herinneren van hun eigen doop. Wel die van bijvoorbeeld kleinere broertjes of zusjes. We hebben ook nog gekeken naar een kort filmpje over volwassendoop. Dat zeg er toch wel heel anders uit dan de doop van een baby in de kerk; de volwassenen gaan helemaal kopje onder (in zee, of een rivier)!

We, de leiding van de kinderkerk, zijn ons alweer aan het voorbereiden op de komende periode. Met welk thema of welke verhalen we aan de slag gaan, dat houden we nog even geheim.

Charlotte Groeneveld

P.s. Maddox en Nova; leuk dat jullie er af en toe ook bij zijn, welkom!



## Van de tieners

### Houd de draad vast!

Daar stonden we dan voor het consistoriegebed, met zijn vijven, in een kring. Drie lectoren, de kerkelijk werker en de jeugdouderling. En toen liepen we de kerk binnen. Anders dan anders, want normaal gesproken zijn het een ambtsdrager en de voorganger die binnenkomen. Ik deed dit voor het eerst, als jeugdouderling. Dus ik weet niet hoe het voelt zoals het normaal gaat. Maar nu liep ik daar, voorop en met trots, want de kerkelijk werker en de lectoren van deze zondag vallen onder mijn taak: jeugd. Drie tieners en een jeugdige kerkelijk werker, Rozemarijn, Sarah, Roeland en Charlotte. Laatstgenoemde onderneemt veel activiteiten met de jongeren uit onze gemeente en werkt daarbij samen met de gemeentes Brielle en Rockanje.

Maar ik zag die blik ook in de kerkzaal. Ietwat vreemd, maar ook een blik van trots. Trots om te zien dat je kind daar bij loopt, trots dat we zo'n

levendige groep jongeren hebben, trots op wie wij zijn. En daar ging het deze dienst over: wie wij zijn, wie wij zijn als kerk en wat is kerk-zijn?

De dienst werd muzikaal begeleid door de band LEV. Zij hebben liederen bij elkaar gezocht die over verbinding gaan, met jezelf, met elkaar en met God. LEVEN met je hart, want LEV betekent in het Hebreeuws 'hart'.

De kerk was vol en achter in de kerkzaal stond een tafel waaraan de kinderen, die er deze ochtend waren konden tekenen en knutselen. Lekker erbij zijn en toch weer anders. Ook dat waren er weer veel. En ook dat mag gezegd worden; er is een actieve kinderkerk-leiding, met gemiddeld tien kinderen in de dienst. Zo ook vandaag.

Het was een interactieve kerkdienst, want bij de liederen spoorde LEV ons aan te gaan staan en





mee te zingen. Er werden twee teksten gelezen, waarvan één in wisselspraak en dat paste zo goed. En er was een activiteit. Uitgevoerd door vijftien tieners. Zij waren de basis voor het weven van een deken door de kerk. Met bollen wol, die elk een groep in de kerk vertegenwoordigden. De bollen werden eerst naar elkaar gegooid, om zo stabiliteit te krijgen. Daarna gingen de bollen door heel de kerkzaal. Iedereen weefde mee aan de deken. De

belangrijkste regel is daarbij wel: houd de draad vast!

En zoals op de foto goed is te zien is er een gekleurde verbinding tot stand gekomen en zie je plezier op onze gezichten. Onze gezichten ja, want wij zijn wij, met hart en handen, al is het soms nog zo verschillend.

Annette Maassen



# Kerkdiensten

## Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

Let op: Met ingang van 6 april start de kerkdienst om 09.30 uur.

<b>Tijdstip/voorganger</b>	<b>Bijzonderheden</b>	<b>Collectes</b>
Zondag 23 maart 10.00 uur ds. Marijke van Selm	3e zondag Veertigdagentijd liturgische kleur paars	Kerk Pastoraat KiA Werelddiaconaat
Zondag 30 maart 10.00 uur ds. Marijke van Selm	4e zondag Veertigdagentijd liturgische kleur paars m.m.v. combo Eljakim	Kerk Pastoraat KiA Werelddiaconaat
Zondag 6 april 09.30 uur ds. Helene Perfors	5e zondag Veertigdagentijd liturgische kleur paars	Diaconie Kerk KIA Zending
Zondag 13 april 09.30 uur ds. Marijke van Selm	Palmpasen liturgische kleur paars	Kerk Diaconie PKN Missionair Werk
Donderdag 17 april 19.30 uur ds. Marijke van Selm	Witte Donderdag liturgische kleur wit dienst van Schrift en Tafel	Avondmaalsproject Kerk KIA Zending
Vrijdag 18 april 19.30 uur ds. Marijke van Selm	Goede Vrijdag liturgische kleur paars m.m.v. de cantorij	
Zaterdag 19 april 19.30 uur ds. Marijke van Selm	Stille Zaterdag liturgische kleur wit	
Zondag 20 april 09.30 uur ds. Marijke van Selm	Eerste paasdag liturgische kleur paars belijdenis vijf jonge mensen	Kerk Diaconie KiA Noodhulp



# Kerkdiensten

## Dorpskerk

<b>Tijdstip/voorganger</b>	<b>Bijzonderheden</b>	<b>Collectes</b>
Zondag 27 april 09.30 uur ds. Albi Baan-Slot	liturgische kleur wit	Kerk Diaconie Voedselbank
Zondag 4 mei 09.30 uur ds. Nettie de Jong-Dorland	liturgische kleur wit	Kerk Pastoraat KiA Noodhulp
Zondag 11 mei 09.30 uur ds. Albi Baan-Slot	liturgische kleur wit	Kerk Diaconie KiA Zending
Zondag 18 mei 09.30 uur ds. Marijke van Selm	liturgische kleur wit	Kerk Diaconie PKN Missionair Werk

### Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dit dan weten aan een van de kerkenraadsleden.  
Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.





## Ingekomen berichten

Beste 'allen' in Oostvoorne,

In de periode voorafgaande aan mijn verhuizing zijn vele mensen gekomen om gedag te zeggen. Ook ontving ik tal van kaarten en telefoontjes tot steun. Langs deze weg in Vertel! mijn hartelijke dank daarvoor, het is hartverwarmend! Omdat mijn telefoonnummer toentertijd nog onbekend was, geef ik hier nog een keer mijn volledige contactgegevens:



Bep Gramsma  
Wooncentrum Nederland  
Kamer 312  
's-Gravenweg 325  
2905 LB Capelle a/d IJssel  
06-2362 1554 (geen whatsapp)

P.S.  
Vanwege m'n achteruit gegane ogen en slechtiendheid stel ik een 'belletje' zo op z'n tijd zeer op prijs.

Ik wens u allen Gods Zegen en sterkte op uw pad.

Hartelijke groet, Bep Gramsma



Foto entree



Uitzicht met de schapen



Mijn kamer is in het linkse gebouw bij het middelste balkon



# Musical Ruth



**Zaterdag 15 maart 2025**  
**Sint-Catharijnekerk, Brielle**  
**15 uur en 20 uur**

Kaarten te koop via deelnemers en verkoopadressen  
Voor meer info, zie website (scan via QR-code)



## **Kaartverkoop**

Kaartjes kosten € 12,50 per stuk. U kunt ze kopen bij Els van Teijlingen, tel. 06-5190 3661.

## **Meer informatie**

Ga naar [musical-ruth.wixsite.com/website](https://musical-ruth.wixsite.com/website) of scan de QR-code op de afbeelding.



## Het Vervolg

# Een succesvol 2024 voor Het Vervolg

Het is zo langzamerhand een traditie geworden om in januari, na de kerstvakantie, een stampotavond te houden om nieuwe moed en enthousiasme te delen met de collega's van de kringloopwinkel. Want vooral de eerste maanden van het jaar kan het toch wel erg koud zijn en werken we met thermo-ondergoed en dikke sjaals.

In het kader van dit 'jaarverslag' in Vertel! Is het goed om weer eens te noemen dat Betty van Reek al vele jaren het wel en wee van onze winkel vastlegt op de video en op foto's. Zo bouwen we naar mijn mening een mooi verslag op van de geschiedenis van onze winkel en een kostbaar tijdsbeeld van de afgelopen twaalf jaar.

Wat 2024 betreft: in dit jaar begon een rigoureuze verbouwing waar we nog middenin zitten. De nieuwe loods is klaar en er is een start gemaakt met de vernieuwing van de achterpui van het huis nummer 14. Dit jaar zal ook de serre worden aangebouwd. Dat wordt wel de hoogste tijd, want er is op de speelgoedafdeling een gevoelige inkomstendaling geweest omdat de doorgang door deze verbouwing niet meer kon worden gebruikt. De winkel op nummer 12 kreeg een nieuwe voorpui, goed geïsoleerd, en dat is echt een verbetering. Bijgaande foto laat zien hoe het er nu uitziet.

Ook het afgelopen jaar is weer gebleken hoe belangrijk de goede onderlinge samenwerking en afstemming zijn. Het draagt mede bij aan de goede werksfeer waardoor we steeds weer in staat zijn met zo'n grote groep (zestig!) mensen prettig samen te werken. Daar kunnen we trots op zijn. Enige zorg is er wel, vooral op het gebied van de personele bezetting. Dat zal komend jaar extra aandacht vragen. Vooral in vakantietijd is het erg krap met de bezetting en is het belangrijk om voldoende hulp te hebben. Ook bij de ophaaldienst kunnen we nieuwe vrijwilligers goed





gebruiken. We konden gelukkig al enkele nieuwe medewerkers verwelkomen: Cor Vrijlandt, Carmen Zuidervaart en Mireen Yaziji. Dat is al een goede eerste stap.

Jan de Rijke gaat ons verlaten per 1 april, hij verhuist dan naar Montfoort om dichterbij zijn kinderen te zijn. Het zal niet meevallen om voor hem vervanging te vinden. We moeten onze oren en ogen goed openhouden voor gegadigden, en hopen dat iemand zich hiervoor aanmeldt!

Klanten zijn erg tevreden over 'Het Vervolg' en vinden onze winkel overzichtelijk, goedkoop en mooi. Alle afdelingen draaien optimaal. Ook via Facebook en Catawiki wordt veel verkocht. Het afgelopen jaar was dan ook zeer succesvol, met als resultaat een hoge omzet. En dat maakt het mogelijk een goede bijdrage te leveren aan het onderhoud van het mooie kerkgebouw en aan goede doelen in binnen- en buitenland. Keerzijde van die hoge omzet is dat we ondanks de Anbi-status van Het Vervolg (Algemeen nut beogende instelling, gaat gepaard met belastingvoordelen) nu toch belasting moeten betalen. Een voorzichtige prijsverhoging is het resultaat.

Alles overziende had het afgelopen jaar veel goeds in petto voor Het Vervolg. Alle medewerkers verdienen een compliment voor hun persoonlijke bijdrage aan deze vorm van circulaire economie en het ondersteunen van de vele goede doelen, zowel regionaal als internationaal via de diaconie. We gaan ervoor, ook in 2025!

Riet Eggink



# Achter de schermen

## Het beamerteam

Een moderne kerkdienst kan niet meer zonder technologie, ook niet in Oostvoorne. De liedteksten en meestal ook de melodie worden met beamers precies op tijd geprojecteerd op de muur achter de voorganger. Elke dienst wordt opgenomen met een videocamera en dan direct live gestreamd, zodat iedereen de diensten op de tablet of laptop kan volgen of terugkijken. Als het goed is, switcht de camera dan precies op tijd tussen de plek van actie en de liedteksten op de muur. En er zijn verschillende microfoons, die op het juiste moment aan- en uitgeschakeld moeten worden om de juiste spreker te laten klinken of juist te dempen.

De bediening van deze apparatuur gebeurt door het 'beamerteam'. Dat bestaat voor de zondagen uit Gerard Eggink, Martijn Eggink, Peter van Geest, Pieter Verdoorn en Wouter van Wijnen. Op doordeweekse dagen (bijvoorbeeld bij begrafenissen) bedient Bart van der Rheijden de apparatuur, en ook op zondagen als er niemand anders kan. Bart is bovendien ook de 'technische man', zegt Martijn Eggink bij zijn uitleg over wat het beamerteam precies doet.



Het werk begint voor elke dienst eigenlijk bij de predikant. Die mailt in de loop van de week de liturgie, en geeft daarin met kleuren aan wat wél zichtbaar moet worden op de muur en wat niet. Het beamerteam-lid van dienst vertaalt dat naar een PowerPoint-presentatie. "We hebben een abonnement op Liedboek Online, en kunnen daarvan bijna alle liederen en de bijbehorende noten downloaden." Om ervoor te zorgen dat op tijd de afbeelding zichtbaar wordt van de volgende liedregels of het volgende couplet, heeft Martijn zichzelf aangeleerd om gewoon mee te zingen met wat er op de muur wordt getoond. "Dan vergeet je nooit om de volgende sheet te laten zien." Soms is er een lied dat niet te vinden is op deze site, en dan zoeken ze op internet of ze de tekst en melodie daar kunnen vinden. Of anders stuurt de dominee de tekst.

Het gebeurt ook wel eens een enkele keer dat de dominee zich verschrijft in de liturgie en dan het verkeerde liednummer noteert. Daarom is nu afgesproken dat de predikant zowel het liednummer als de eerste regel ervan in de liturgie opneemt. Dan ziet het beamerteam-lid direct als het toch een ander nummer moet zijn.

Behalve het wisselen van de beelden op de muur moet het beamerteam ook de videocamera steeds richten op de plek van actie, en moet het zorgen dat de goede microfoon aanstaat en de andere microfoons uit. "Dat kan betekenen dat je drie dingen tegelijkertijd moet doen. Daar wen je wel aan als je dit een poosje doet", zegt Martijn. "Maar ik moet wel zeggen



dat ik dan maar weinig meekrijg van de kerkdienst.”

Hoe het ook zij, er kan natuurlijk van alles foutgaan. Toch het verkeerde lied op de muur geprojecteerd, de boodschap dat de gemeente blijft staan terwijl ze zou moeten gaan zitten of andersom, vergeten de microfoon aan of uit te zetten, de computer in de kerk die het niet doet, filmpjes die niet blijken te werken of waarvan het geluid het niet doet: legio mogelijkheden voor verwarring in de kerk en achter de computer. Martijn geeft aan dat hij in ieder geval altijd een half uur voordat de dienst begint aanwezig is om ervoor te zorgen dat alles echt goed klaarstaat en werkt. Verder is hij er nuchter over: “Dat lost zich altijd wel op. Dan

delen we desnoods de liedboeken in de kerk uit, of de dominee moet even improviseren om de wachttijd te vullen.”

Is het ook een bepaald type mens, de leden van het beamerteam? Daar moet Martijn even over nadenken. “Je moet wel een beetje technische vaardigheid hebben, en enigszins stressbestendig zijn. Maar als je iets wilt doen voor de kerk en ook een drukke baan hebt en een druk gezin, is dit een goede keus. Het is eens in de vijf weken één uurtje extra voorbereiding voor mij, dat is goed te doen. Maar er kunnen altijd nog mensen bij.”

Wim Heiko Houtsma



# Het Vervolgverhaal

Bij kringloopwinkel Het Vervolg worden soms bijzondere voorwerpen aangeleverd. In deze rubriek nemen we zo'n item onder de loep.

## Boeken in de kringloopwinkel

Veel mensen prefereren een e-book boven een fysiek boek. Hierdoor wordt de boekenhoek in Het Vervolg regelmatig overspoeld met gedoneerde boeken. Deze worden stuk voor stuk gecontroleerd. Als een boek in slechte staat is, gaat het naar de oud-papiercontainer van de kerk aan de Kloosterweg. Ieder boek met een ISBN-nummer (streepjescode) wordt gescand met de Boekenbalie-app, waarna direct een bod volgt variërend tussen € 0,00 en € 14,10. Als het bod hoger is dan we er in de winkel voor kunnen krijgen (de standaardprijs is € 1,50), verkopen we het aan dit bedrijf. Zij verkopen deze tweedehandsboeken weer op hun website.

Naar bepaalde soorten boeken is in de winkel helemaal geen vraag, maar landelijk wel, zoals de voorbeelden hieronder van € 14,10 elk:

### Studieboeken

Niemand komt naar een kringloopwinkel om zijn studieboeken aan te schaffen voor een nieuwe studie. We zijn maar wat blij dat we die aan Boekenbalie kunnen verkopen.

### Kookboeken

Er worden wel aardig wat kookboeken in de winkel verkocht, maar het aanbod is veel groter dan de vraag. Sommige kookboeken zijn in den lande blijkbaar zeer gewild.

### Gespecialiseerde boeken over dieren/natuur

Dit zijn meestal prachtige boeken, rijk geïllustreerd, in kleine oplagen uitgegeven voor een zeer kleine groep liefhebbers.

### Spirituele boeken

Dit zijn vaak nogal zweverige boeken in kleine oplage uitgegeven voor een beperkte groep belangstellenden.

De verkoop aan Boekenbalie gaat niet ten koste van het aanbod in de winkel, dat overweldigend is en van hoge kwaliteit. Door deze manier van werken, krijgt elk gedoneerd boek een passend vervolg en profiteren de door Het Vervolg gesteunde goede doelen optimaal.

Jan de Rijke





Van de diaconie

## Afsluiting Avondmaalsproject Oostvoorne

### **Moeders van Oostvoorne: Steunpunt voor Jonge Gezinnen**

In Oostvoorne zet de vereniging 'Moeders van Oostvoorne' zich in voor jonge moeders en gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Met een warm hart en een groot gevoel van betrokkenheid bieden zij hulp aan degenen die dit het hardst nodig hebben.

Dankzij verschillende initiatieven en fondsenwervingen, waaronder de collecte tijdens het Avondmaal in onze kerk, is er financiële steun beschikbaar voor deze gezinnen. Met de opbrengst worden essentiële kosten gedekt en kunnen speciale activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van zowel ouders als kinderen.

Op 12 januari ontvingen zij een prachtige cheque ter waarde van € 4.549,01 – een bedrag dat werd ingezameld tijdens de zondagen waarop het Heilig Avondmaal werd gevierd. Daarnaast is er nog een aanzienlijk bedrag aan giften binnengekomen. Namens de stichting waren Muriel van de Nijfhof-van der Maarel en Frida Verhoeven aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen.

Wij danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen en wensen Moeders van Oostvoorne veel succes met het waardevolle werk dat zij doen!

Regina Eggink-Stolk  
voorzitter Diaconie



*Op de foto van links naar rechts:  
Muriel van de Nijfhof-van der Maarel,  
Frida Verhoeven en  
Regina Eggink-Stolk*



## Van de twintigers

### Spreken over het geloof

Soms belanden we in een discussie waarin bij een vraag meerdere antwoorden mogelijk zijn. Zoals zo vaak als het over het geloof gaat. Laatst hadden we bij de twintigers een gesprek over Jezus en wat voor rol hij speelt in ieders geloof. Ik was verbaasd hoe ver dit bij iedereen uit elkaar lag, want vaak komen onze meningen overeen. De een bidt regelmatig tot Jezus, vindt hem dichtbij en bereikbaar en voor de ander is hij meer een bijna onnavolgbaar voorbeeld, en voor weer de ander is hij de man in de verhalen die ons het juiste voorbeeld geeft.

Zo verandert mijn beeld van Jezus in één gesprek. Het is dan ook bijzonder als ik hier vervolgens met vrienden over praat die katholiek zijn. Ook zij keken hier weer heel anders tegenaan en terwijl zij wekelijks in de kerk zitten hadden ze hier duidelijk ook niet eerder over gepraat.

Dus ik wil u gelijk uitdagen om aan uw partner, vriend of buurvrouw te vragen wat voor rol Jezus speelt in hun geloof.

Zoals ds. Marijke van Selm vaak zegt, ik gun iedereen zo'n groep om over het geloof te praten. En ik ben het met haar eens. Zelf zie ik in mijn werk ook vaak mensen van onze leeftijd die op zoek zijn naar zingeving. Er wordt, denk ik, te weinig gesproken over belangrijke levensvragen.

Wat bij ons al vroeg in de gesprekken naar voren kwam, is dat ik zeker niet de enige ben die soms wat ongemak voelt om te vertellen dat ik christen ben. Er bestaan veel vooroordelen over het christendom en veel van deze vooroordelen zijn negatief.

De afgelopen jaren ben ik toch juist wel meer bewust gaan delen over mijn geloof. Ik wil meer mensen vertellen wat het geloof mij brengt maar ook duidelijk maken dat veel van de vooroordelen niet kloppen. Gelukkig zijn de meeste mensen niet alleen vaak verrast, maar ook nieuwsgierig. En heel misschien inspireert het ook weer mensen om op zoek te gaan naar zingeving en naar het geloof. Nu ben ik zelfs zover dat ik belijdenis wil doen en gelukkig de rest van de twintigers met mij. Zien we u eerste paasdag?

Leontine Groeneveldt







# Zoveel schoonheid

'April is the cruelest month', schrijft de dichter T. S. Eliot in zijn gedicht 'The Waste Land' uit 1922. April is de wreedste maand. Wat in de winter bedekt blijft onder sneeuw en aarde, komt in het lentelicht genadeloos naar boven. Er is geen ontkomen aan de uit haar voegen barstende schepping. Zoveel schoonheid. Zoveel belofte. Zoveel lied en licht en leven.

Er zijn mensen die als uit een winterslaap opleven in de eerste lentedagen, februari, maart. Er zijn mensen voor wie een lange koude natte winter niet snel genoeg voorbij kan zijn. Er zijn ook anderen, die opzien tegen warme zomers en hooikoortsdagen en plaknachten. En dan heb je nog de herfst, die melancholie meebrengt en avonden bij kaarslicht. Dat is allemaal zo, in ons deel van de wereld: vier seizoenen, en soms zelfs op één dag.

Zelf vind ik de winter het fijnste. Ik hou van december, ik hou van het januarilicht, de aarde die nu nog dood lijkt maar waaronder je het leven weet, ik hou van frisse winterkou maar ook van grijze dagen, ik heb zelfs geen hekel aan regen. Winter is een tijd waarin alles een beetje teruggetrokken is: de natuur, maar de mensen zelf ook, in warme huizen met de gordijnen dicht. Dat is precies wat T. S. Eliot beschrijft. Een teruggetrokkenheid als een veilige warme jas.

Dat verandert in de lente. Als alles barst van het leven, soms van de ene dag op de andere. Als de knallende bloemenkleuren pijn doen aan je ogen, als de vogels over elkaar heen buitelen met hun gezang. Zoveel schoonheid. Zoveel

belofte. Zoveel lied en licht en leven. En hoe het zo haaks staat op de eindigheid, die je juist nu onder ogen moet zien. Hoe het zo haaks staat op de liefdeloosheid, de ziekte, de aftakeling waar je mee moet dealen. Hoe het zo haaks staat op het gemis dat je bij je draagt, en dat nooit meer over gaat.

De wreedste maand, dat is april. Ik hoop dat je 't niet herkent, zoals het hier geschreven staat. En als dat zo is, dan wens ik je toe dat dat altijd zo blijft, dat er alleen maar schoonheid is en licht en liefde in je leven. En voor al diegenen die het wél herkennen, voor wie het licht soms ongenadig is in deze tijd: weet dat je niet alleen bent. En wees gezegend in het vriendelijke, veilige, zachte licht van een God die met ons bewogen is. Lente, zomer, herfst en winter. Altijd.

Ds. Marijke van Selm

Het gedicht 'The Waste Land' van T.S. Eliot, vertaald als 'De woestenij', is te vinden op internet.



## De tuin

De tuin ligt ingedeeld, verdeeld,  
wordt aangelegd, bevochten.  
Er wordt geplant, getransplanteerd,  
gezaaid, geoogst van regen.  
Er wordt gestorven en geleefd door  
mensen als bomen, twijgen, gras,  
waarin de stormwind huilt,  
vuur als een vogel broedt.

Open- en dichtgewaaid, bewoonbaar,  
onbewoonbaar. Aarde waarover duisternis  
met hier en daar wat mager licht,  
dat schijnbaar wordt verbrand, maar  
steeds weer opbloeit, wordt gevoed  
door onuitroeibaar licht.  
Niets, niemand houdt het tegen.

Kees Hermis



## Ingekomen berichten

### Willem Barnard Liedavond Classis Delta

Op dinsdag 1 april is er een liedavond over het werk van Willem Barnard.

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Johanneskerk, Kerkplein 2 (Kerkring), 4306 CL Nieuwerkerk (Schouwen-Duivenland).

Deze avond is bedoeld voor alle zanglustigen en liefhebbers van liturgie en kerkmuziek in de Classis Delta. Aanmelden kan, bij voorkeur vóór 15 maart, door een e-mail te sturen aan [m.j.wisse@kpnmail.nl](mailto:m.j.wisse@kpnmail.nl).

Willem Barnard (1920-2010) is een van de belangrijkste kerklieddichters van de vorige en het begin van deze eeuw. Zijn psalmvertalingen en liederen stonden al in het (rode) Liedboek 1973 en in het huidige Liedboek 2013 staan ze weer. Barnard is bekend van liederen als 'De aarde is vervuld' en 'Alles wat over ons geschreven is'. In 2023 verscheen bij uitgeverij Skandalon een verzameluitgave van zijn werk: *In wind en vuur*.

Deze Liedavond wordt verzorgd door Gerda van de Haar, kernredacteur van *In wind en vuur* en *neerlandica*. De muzikale leiding is in handen van Marianne van Dijke, dirigente en organiste in Nieuwerkerk. Het zal gaan over liederen voor de Veertigdagentijd, de tijd naar Pasen toe, en van daaruit komen ook andere bekende en verrassende liederen aan bod. We krijgen informatie over de liederen en er zal vooral veel gezongen worden. Met medewerking van een soliste, en meerdere muzikanten en zangers.

Het belooft een mooie en inspirerende avond te worden.  
We hopen op uw komst!

Namens het breed moderamen van classis Delta,

Marjo Wisse, preses





## Ingekomen berichten

# Kom-op-adem-midweken in Oosterbeek

### **Leven in balans**

In Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek vindt van 2-4 april de Kom-op-adem midweek 'In Balans' plaats. Deze retraite van drie dagen is bedoeld voor mensen die worstelen met vermoeidheid of een (dreigende) burn-out.

Soms kan je leven te vol en druk zijn en moet je te veel ballen in de lucht houden. Hoe krijg je je leven weer in balans? En wat zegt God in de Bijbel hierover? Deze vragen komen aan bod tijdens de KOA 'In Balans'. Op het programma staan Bijbelstudies en themabijeenkomsten, maar ook creatieve activiteiten en een persoonlijk gesprek met een ervaren begeleider. Er is genoeg tijd om te genieten van de prachtige natuur rond de Herberg. Tussendoor zijn er steeds momenten voor jezelf. Kortom: drie bijzondere dagen om tot rust te komen en vanuit Gods rust met nieuwe energie het leven weer in te gaan.

### **Leven met verlies**

Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert PDC de Herberg de Kom-op-adem-midweek 'Leven met verlies' van 7-9 april 2025. Een verlies 'verwerk' je misschien wel nooit. Rouw blijft altijd bij je. Soms als een grote leegte en diepe eenzaamheid. Soms als een stil sluimerend verdriet op de achtergrond. Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft de Herberg een speciaal programma samengesteld. Rond een open Bijbel en samen met anderen ga je in gesprek over vragen die rond rouw en verdriet spelen. Ook op creatieve manieren geef je uiting aan je verdriet. Er is genoeg ruimte om alleen de rust te zoeken, op je kamer of in de schitterende bossen rond de Herberg. Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in.

Een gastenbegeleider van de Herberg leidt deze geheel verzorgde midweken samen met twee ervaren vrijwilligers.

De kosten bedragen € 285,-  
(inclusief overnachting,  
maaltijden en koffie/thee).

Opgeven kan via  
[kopopadem@pdcdeherberg.nl](mailto:kopopadem@pdcdeherberg.nl).  
Of kijk op: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)





## Uw bijdrage voor Kerkbalans

### Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land. Door het hele land vragen gemeenten hun leden om een financiële bijdrage. Half januari is de brief of e-mail bij u bezorgd. Uw bijdrage is onmisbaar om het samen kerk-zijn ook in 2025 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

U kunt uw bijdrage overmaken op :

NL11 INGB 0000 178690 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2025'. Doet u dit jaar ook (weer) mee?

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Veel dank voor uw bijdrage en steun!

Peter Eggink  
Bijdrage Administrateur

Actie   
**Kerkbalans**



PROTESTANTSE GEMEENTE  
OOSTVOORNE

## **Protestante Gemeente Oostvoorne**

### Postadres

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne

### Bezoekadres

Kerkplein 1, 3233 AR Oostvoorne  
tel. Dorpskerk 0181 - 48 47 18

Website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)  
E-mail: [webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)  
[diaconie@kerkoostvoorne.nl](mailto:diaconie@kerkoostvoorne.nl)

### Bankgegevens

Protestantse Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

### **Vertel!**

Verschijnt 7 keer per jaar.

Eindredactie: Christine de Vos en  
Wim Heiko Houtsma

Kopijdatum: 30 april 2025  
Aanleveren op [kerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:kerkblad@kerkoostvoorne.nl)

Bezorging:  
Het volgende kerkblad ontvangt u uiterlijk  
22 mei 2025.

Coördinator bezorging:  
Herman Oosterman  
tel. 0181 - 48 20 19





# Adresboek

## **Predikant**

Ds. Marijke van Selm  
Hoflaan 29  
3233 AN Oostvoorne  
Tel. 0181-77 00 40 / 06-4166 4516  
predikant@kerkoostvoorne.nl  
vaste vrije dag: maandag

## **Koopvaardijpredikant**

Ds. Helene Perfors  
Tel. 0181-41 67 51 / 06-5367 9265

## **Kerkelijk medewerker**

Charlotte Olieslagers  
Tel. 06-1759 5674  
charlotte@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter kerkenraad**

vacant

## **Scriba**

Ingrid Langbroek-Voogt  
Tel. 0181-66 99 77  
scriba@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter Diaconie**

Regina Eggink-Stolk  
Tel. 06-4201 3957

## **Financieel administrateur diaconie**

Liesanne de Rijke-Amesz  
Tel. 0181-77 48 70

## **Jeugdouderling**

Annette Maassen  
jeugd@kerkoostvoorne.nl

## **Pastoraal team**

### Pastoraal ouderling

Wilma de Koning  
Tel. 06-3621 7743

### Pastoraal werkers

Maartje Bergwerff  
Tel. 0181-48 21 78 / 06-3060 5512

Inge Bouman

Tel. 06-5239 3339

### Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp  
Tel. 0181-48 50 79  
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter Kerkrentmeesters**

Hans Hofstede  
Tel. 06-5583 4308

## **Penningmeester**

Gerard v.d. Hoek  
penningmeester@kerkoostvoorne.nl  
Tel. 06-1033 0820

## **Ledenadministratie**

Esther van Driel-Luijendijk  
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

## **Preekvoorziening**

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

## **Koster**

Judith van Balen-Doolaar  
Tel. 0181-48 42 15



# Delen



# KIK

Muisje Florans heeft iets verstopt onder haar bed. Niemand mag eraan komen. Maar haar muizenbroers zijn zó nieuwsgierig dat ze nog maar aan één ding kunnen denken. Ze sluipen rond Florans' bed. 'Het lijkt op een doosje!' fluistert Maikel, 'Spannend!' Dan komt Florans binnen. 'Goed dan!' zucht ze, 'Kijk!' Vanonder het bed haalt ze een koekblik tevoorschijn. 'Dit is mijn VASTENTROMMELTJE voor Pasen,' zegt ze. 'Vasten betekent minder snoepen. Dus steeds als we van mama een koekkrumel krijgen, gaat-ie hierin!' Haar broertjes zijn stomverbaasd. Maar waaróm? Florans vertelt dat je voor Pasen moet VASTEN EN DELEN. Dat heeft ze van de dominee gehoord. 'Ooo ... maar dán doe ik mee, Florans!' roept Maikel blij, 'Jij mag gerust je trommeltje met MIJ DELEN!'

'Ja, met mij ook hoor, met mij ook!' klinkt het, en de muizen dansen op het blik met lekkers. 'Nééé!', piept Florans, 'Nog niet! Het is nog geen Pasen!'. 'Geef niks!', roepen de anderen, 'Je moet DELEN, zusje, dat is beter voor Pasen!' Florans gilt: 'Jullie snappen er niks van. Vasten en delen moet je ZELF DOEN! Niet van mij inpikken!' De broers blijven zeuren om lekkers. 'GOED!' roept Florans ineens. Het wordt meteen stil. 'Ik zal alles met jullie delen wat er in mijn trommeltje zit!' Met kracht trekt ze het open. Het is ... leeg. 'Het vasten moet nog beginnen. Ik deel mijn PLAN met jullie.' De muizen kijken beteuterd. Een plan kun je niet opeten. Maar wel een beetje proeven.



## Versje



## Uit de Bijbel

Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen.  
 Want samen bereik je meer dan in je eentje.  
 Als een van beiden valt, dan helpt de ander  
 hem weer overeind. (Prediker 4:9-10)



Teksten: Marjet de Jong  
 Tekeningen: M. Jurriëns