

KERKBLAD



Troost

*Heer,
er valt geen blad van een boom
buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven
en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden,
van mijn beproevingen
en van mijn tranen.
Laat die gedachte
mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen
en maakt het nieuw.*

*Uit: Gebedenboekje van
Toon Hermans*





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om **09.30** uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

Zondag 8 mei

4e zondag van Pasen (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
PK JOP

Zondag 15 mei

5e zondag van Pasen (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, KiA
Binnenl. Diaconaat

Zondag 22 mei

6e zondag van Pasen (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
PK missionair werk

Donderdag 26 mei

Hemelvaart (wit)
Ds. A. Klavers
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 29 mei

7e zondag van Pasen (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Noodhulp

Zondag 5 juni

Pinksteren (rood)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Zending

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.



Koningsdag of koningsdag



Vorige week was het koningsdag, de verjaardag van onze koning Willem Alexander. Heeft u iets van de festiviteiten gezien of mee beleefd? Misschien heeft u een kijkje genomen op het speelveldje bij de kinderactiviteiten? Heeft u een oranje tompouce gegeten bij de koffie. De tv aangezet om de viering in Maastricht mee te beleven? Of zelfs de vlag buiten gehangen? Koningsdag verbindt de mensen in ons land, het geeft een gevoel van saamhorigheid.

Iedere zondag opnieuw is het Koningsdag, een dag die God voor ons apart heeft gezet, een moment rondom het Woord van God en een moment om onze gedachten op Hem te richten. En het is een dag om te kijken naar ons eigen leven. Gaat de verbinding en saamhorigheid die er tijdens de dienst was ook de week die voor ons ligt met ons mee?

Het volgen van Jezus is een groot avontuur. God moet steeds opnieuw ontdekt worden. God is zo anders dan wij denken. Niets bij Hem ligt voor altijd vast. Dat mag ons mild stemmen naar anderen, dat zou ons nieuwsgierig moeten maken naar onze medemensen. Het zou zelfs kunnen dat in mensen waarvan wij denken dat ze onze tegenstanders zijn de stem van God sterker naar voren komt dan in onszelf. Dat alleen al zou ons tegen moeten houden een ander af te schrijven.

Kort geleden hebben we Pasen gevierd. Na de Goede Vrijdag waar Jezus aan het kruis stierf kwam de Paasmorgen met het lege graf. Opstanding en overwinning uit de dood. De liefde van Jezus, zo groot, dat hij voor ons is gestorven en opgestaan. Jezus die gezorgd heeft dat niets in de weg staat om tot God de Vader te gaan en te laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft voor hen die dit geloven.



In ons leven gebeurt het weleens dat iemand die we goed kennen ons niet meer interessant vindt omdat hij of zij, een belangrijke baan of positie heeft gekregen of andere mensen heeft ontmoet. De vrienden van vroeger zijn dan niet meer belangrijk.

Dat had de Here Jezus ook kunnen denken na Zijn opstanding. Mijn lijden is voorbij, ik ben opgestaan en de discipelen hebben me allemaal alleen gelaten. Was het niet logisch geweest als de Here Jezus had gezegd, laat ze maar.... Maar de Here Jezus zoekt direct de discipelen op. Alles wat de Here doet, is gericht op het zoeken van hen, die Hem juist verlaten hebben. Jezus verschijnt nadien een aantal keren aan zijn vrienden, dit kunt u lezen in o.a. Lucas 24.

En dan komt Hemelvaart. We vieren dat Jezus Koning in de Hemel is geworden. Dus helemaal geen afscheid maar een nieuw begin. Maar voelt dat ook zo voor ons? Vanaf dan een nieuw begin? In de wereld is niets veranderd, sterker nog, het lijkt soms alleen maar erger te worden. De dagelijkse berichten over Oekraïne, de wekelijkse gebedsbrief van Open Doors die vol staat met conflicten in de wereld, mensen in onze omgeving verdrietig of alleen, ziekte of gemis en ga zo maar door. Soms lijkt God ver, heel ver weg.

Dan wordt het Pinksteren. We mogen de Geest van Pinksteren ervaren, de levende adem van God die ons leert lief te hebben, ons inspireert, ons bemoedigt en ons leert te vertrouwen dat eens op een dag de belofte van Jezus wordt voltooid.

Door het verhaal van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zien we de zin en betekenis van ons bestaan. Dat wij ook die grote reis door het leven naar de dood maken. Maar ook dat Jezus ons thuisbrengt als we oprecht in Hem geloven en dat het daarna doorgaat.

En dat we het in die tussentijd niet alleen hoeven doen maar mogen leven met Gods Geest. En dan zien we door het donker al het goede wat er is en op ons pad komt.

Ik wens u iedere dag een Koningsdag!

Liesbeth van Wijnen



Bond de Kerkdiensten

De Paaskaars

Net als ieder jaar is in de afgelopen Paasnacht de nieuwe Paaskaars aangestoken en binnengedragen. Ik vind het altijd weer een krachtig beeld, dat licht dat het donker verdrijft, symbool van opstanding uit de dood.

Maar ook de versiering van de kaars vertelt iets. Dit jaar staat er een aardbol op met een duif. De duif verwijst naar het Bijbelverhaal over Noach, waarin de duif de bringer is van het goede nieuws dat de aarde na de zondvloed weer bewoonbaar is en er uitzicht is op nieuw leven. En hij is daarmee ook symbool voor vrede.

In combinatie met de aardbol kun je de duif zien als een belofte van vrede op aarde. En wie wil dat niet in deze tijd waarin oorlog niet meer ver van ons bed is, maar dreigend dichtbij komt. Je kunt het ook zien als een herinnering dat vrede niet vanzelfsprekend is, dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze aarde. Dus als een oproep, iedere zondag weer, om te doen wat in ons vermogen ligt en zelf te werken aan vrede en gerechtigheid. Gelukkig wel met de steun van het geloof (het kruis) en het vertrouwen dat God ons leven omsluit van het begin (de A) tot het eind (de Ω).

Els van den Berg



Veertig jaar Cantorij

Er was eens... het idee een cantorij te beginnen in de Dorpskerk in Oostvoorne. En dus begon in 1982 een groepje gemeenteleden af en toe te zingen in de zondagsdiensten, eerst onder leiding van Tineke Poolen, kort daarna van organist Aart van der Gronden en nog weer wat later door blokfluitiste Elly Bakker. Heel bijzonder was dat het al bestaande koortje uit de gereformeerde Rialaankerk zich als geheel aansloot, inclusief dirigente Bep en pianist Han Stienstra. De samenwerking tussen de hervormde en de gereformeerde kerk was toen al wel begonnen maar er was nog lang geen sprake van één gemeente. En zo was er in Oostvoorne al sprake van gezamenlijke cantorij, lang voor het gezamenlijk beroepen van predikanten

Bond de Kerkdiensten

(2000) en nog langer voor de fusie in de PKN (2004).

Han en Bep, beiden muzikaal tot in hun vezels, bleven zo lang het ging trouw aan de cantorij. Bep zong alt en viel zo nodig in als dirigente, Han begeleidde op de piano en soms op het orgel. Zij hebben heel veel betekend voor onze cantorij. Destijds werd vooral eenstemmig gezongen en was iets tweestemmigs al een hele opgave. Maar de kwaliteit werd steeds beter, de cantorij groeide tot ruim vijftwintig leden en dat aantal is nu al jaren vrijwel stabiel. Predikanten kwamen en gingen en altijd droeg de cantorij graag bij aan de zondagse erediensten.

Nu, in 2022, is Elly nog altijd de cantrix van de PGO en is Ron van Halen onze repetitor. In de coronatijd heeft een aantal leden met liefde de gemeentezang voor haar rekening genomen zodat er thuis behalve muziek ook tekst uit de speaker klonk. En terwijl veel koren tijdens de coronastop kleiner werden, heeft onze cantorij gelukkig geen leden verloren door of aan de pandemie. Daar zijn we dankbaar om.

Net als toen zingen we heel graag voor maar nog liever samen met de gemeente. Uit het Liedboek natuurlijk maar anders: van Bach tot Taizé van kinderliedjes tot Händel en natuurlijk die heerlijke Engelse kerkmuziek, we hebben het allemaal gedaan en zijn overal voor in. Hoogtepunten uit de cantorijhistorie zijn natuurlijk de vele kerst- en paasnachtdiensten, de reünie bij het vijftwintigjarig bestaan, het zingen in intrede- en afscheidsdiensten van predikanten, de Nederlandse evensongs samen met de Brielse Sint Catharijne Cantorij en het concert in 2018. Ongetwijfeld vergeet ik nog het en ander, waarvoor excuus.

En nu bestaat de Cantorij Oostvoorne dus veertig jaar. In het weekend van 8 en 9 oktober vieren we dit jubileum met een feestelijke reünie, een maaltijd en een extra muzikale dienst. Noteert u vooral de data want het wordt iets bijzonders! Namens de jubileumcommissie alvast bedankt voor het meedenken.

Met muzikale groet,
Irene Oskam
(iomoskam@gmail.com)

P.S. Voor wie ook graag zingt: we repeteren weer elke maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Dorpskerk.



Pastoraal Nieuws

Gemeenteavond

Meedenkavond

Onze gemeente is een mooie gemeente. Er zijn veel mensen actief in allerlei groepen. Jeugd, twintigers, fietsers, vuilprikkers, trouwe kerk-gangers, cantorijleden, vrijwilligers bij de kringloop... allemaal mensen die op een of andere manier verbonden zijn met de Protestantse Gemeente Oostvoorne. Dat is iets om trots op te zijn!

We willen ook in de nabije toekomst graag een mooie gemeente blijven. Daarom is de hulp van Marloes Meijer (www.marloesmeijer.com) ingeroepen. Samen met een meedenkgroep, bestaande uit mensen uit allerlei geledingen van de gemeente, zoekt zij goede wegen voor de toekomst.

Dit traject doen zij niet alleen met elkaar, maar graag ook met u en jullie. Daarom hopen we dat jullie 10 mei mee willen denken over 3 vragen waar we tegenaan zijn gelopen in dit traject.

Hoe kunnen we zorgen dat de gemeente weer "van ons allemaal" wordt: hoe blijven we betrokken op elkaar, als verschillende groepen?

"Hoe kunnen we zorgen dat de gemeente bestuurd blijft worden? Lid worden van de kerkenraad voelt als een drempel en een woord als 'ambts-termijn' roept negatieve gevoelens op bij velen. Het kan vast anders, maar hoe dan?"

De huidige vorm van communiceren voldoet voor bepaalde groepen in de gemeente. Andere groepen missen de communicatie. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen bereikt wordt?

Denk je mee? Op **10 mei** verzamelen we om **19.30 uur** in de kerk. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. We hopen op jullie goede ideeën. En voor de zekerheid: met 'jullie' bedoelen we de oude(re), trouwe kerk-gangers, maar ook de mensen die op andere manieren betrokken zijn!

Lieve mensen,

Sinds zondag 3 april jl. mag ik mij aan u voorstellen als diaconaal rentmeester.

Mijn naam is Karin Hemminga-Braber. Ik ben in deze kerk gedoopt, heb belijdenis gedaan en ben hier getrouwd.

Opgegroeid in Oostvoorne, toen naar elders in Nederland verhuisd en jarenlang op verschillende plekken in het buitenland gewoond met mijn man Marc en onze dochter Margot.



Pastoraal Nieuws

Californië, Angola, Texas en toen weer Angola hebben gezorgd dat je kijk op zaken veranderd. Een onvergetelijke ervaring waar je ook veel over jezelf leert. Ik heb daar veel vrijwilligerswerk gedaan op school, in de weeshuizen, vaccinaties geven in de sloppenwijken en mensen voorbereiden op hun verhuizing naar het buitenland vanuit het bedrijf van mijn man. En nu sinds enkele jaren weer terug in Nederland.

Hier houd ik mij bezig met het beheer van onroerend goed en werk ik in de wintermaanden in Oostenrijk als skilerares. Verder zijn creativiteit, organisatie en positiviteit kernwoorden die bij mij horen.

Een paar maanden geleden werd mij gevraagd of ik misschien iets voor de diaconie kon betekenen. Daar heb ik even over moeten nadenken, daar ik nog steeds veel in het buitenland ben en je deze taak dan toch goed wil doen. Ondanks dat heb ik besloten het te doen, want is dit wel een reden om het **niet** te doen? Met een beetje creativiteit moet dat toch lukken lijkt mij. Ik zal in ieder geval mijn best doen om hier een goede invulling aan te geven.

Ik kijk ernaar uit en dank u voor het vertrouwen dat u mij geeft.



Karin

Diakonaal Nieuws

De collectes voor de komende periode zijn bestemd voor:

Stichting Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond (PKWR)

In de havens van Rijnmond is behoefte aan diaconaal werk. Anders dan vroeger, maar zeker niet minder nodig. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat in mei 2021 gedaan werd naar Diaconale Presentie in de havens van Rijnmond. De behoeften onder zeevarenden zijn zodanig dat inzet van een



Diakonaal Nieuws

diaconaal werker noodzakelijk is. Daarom wordt door Stichting Protestant Koopvaardijwerk Rijnmond (PKWR) een diaconaal werker aangesteld. Aan de diaconieën in Zuid-Holland en Zeeland is gevraagd dit diaconale werk te ondersteunen. De diaconie in Oostvoorne heeft toegezegd jaarlijks een bijdrage te geven en 1 maal per jaar een collecte voor dit doel te bestemmen. Op **zondag 1 mei** collecteren we voor dit doel.

Wat houdt diaconaat voor zeevarenden onder andere in:

- Door een diaconaal werker worden keuzes gemaakt waar en hoe contacten mogelijk zijn. Hulp bij het vergroten van een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn is een belangrijk doel bij de diaconale ondersteuning van zeevarenden. Er wordt gestart bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen van hun problemen en geëindigd bij het maken van afspraken met zichzelf, die zij ook na willen en kunnen komen.
- De hulpverlening is vaak kortdurend omdat een zeevarende niet lang in de haven verblijft. Dan is nodig dat contact wordt onderhouden via apps of internet en/of dat wordt doorverwezen naar andere hulpbronnen, bijvoorbeeld in de volgende haven.
- Ook de aandacht voor structurele verbetering is een onderdeel van het diaconaat, door het bundelen van signalen, én het daarop aanspreken van instanties of het mobiliseren van partners. Partners in de haven zijn bereid tot samenwerking. (Onder partners wordt o.a. verstaan het Rotterdam Port Welfare Committee, agentschappen, ITF-inspectors en politie).

Dominee Hélène Perfors, koopvaardijpredikant en als zodanig aan onze gemeente verbonden, werkt ook mee aan het welzijn van zeevarenden.

Zondag 8 mei: Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant.

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert om diaconaal actief te blijven.



Zondag 15 mei: Collecte Kerk in Actie. Binnenlands diaconaat.

Op adem komen in De Glind. Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma's, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 'Jeugdorp' wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Wilt u meer lezen over dit dorp kijk op kerkinactie.nl/degliind



Zondag 22 mei: Protestantse Kerk Missionair werk.

Oog voor kinderen in pioniersplekken. Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag.

De collecte is bestemd voor de kerk, het pastoraat en de diaconie.

Zondag 29 mei: Kerk in Actie. Noodhulp in Nigeria.

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.



Diakonaal Nieuws

**Zondag 5 juni: Pinkstercollecte - Kerk in Actie.
Zending Zuid-Afrika.**

Veel boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van "jong geleerd, oud gedaan" investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. Pinksteren is het feest van de Geest die mensen over de hele wereld inspireert. De boeren in KwaZulu-Natal zijn daar een prachtig voorbeeld van.



Opbrengst collectes maart 2022

Doel		Bedrag
06 maart 40-dagentijd Zending Rwanda		€ 140,15
13 maart Oekraïne		€ 993,95
20 maart 40-dagentijd Werelddiaconaat Indonesië		€ 107,53
27 maart 40-dagentijd Missionair werk		€ 156,80
St. Vrienden van ziekenhuis Dirksland		€ 43,25
Diaconie		€ 30,95
Kerk		€ 445,88
Pastoraat		€ 285,98
Totaalopbrengst maart		€ 2.204,49

Op 25 maart werd een dienst van Schrift en Tafel gevierd in de Leemgaarde. De collecte bracht in totaal € 86,50 op, bestemd voor Kerk en voor St. Vrienden van ziekenhuis Dirksland. Dit bedrag is in bovenstaand overzicht opgenomen. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

De diaconie heeft - naast de € 993,95 die de collecte voor Oekraïne opbracht - ook € 3.000 overgemaakt naar giro 555 uit De Cirkel, het goede doelenfonds van de kringloopwinkel: € 1.000 namens de vrijwilligers van de kringloopwinkel en € 2.000 namens de diaconie.



Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

kerk in actie

Waarom weggooien wat nog van waarde is? Heeft u oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje (zonder batterij), lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud geld in te leveren in de kerk. Inleverpunt is de "houten brievenbus" achter in de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat het bij het centrale punt van Kerk In Actie komt.

De kerk is open!

Het is fijn om zomaar even in de kerk te kunnen zijn. U bent van harte welkom op zaterdag van 11.00 - 15.00 uur.

We zien u graag.

Heeft u uw e-mailadres al doorgegeven aan ba@kerkoostvoorne.nl? Onze kerk heeft het predicaat "Groene Kerk". Door minder papier te gebruiken werken we mee aan een schonere wereld. Laten we met elkaar zuinig zijn op de aarde die wij in bruikleen hebben gekregen. Bij voorbaat dank,

De bijdrage administrateur

We ontvingen onderstaand bericht van de voedselbank:

We willen u allereerst hartelijk bedanken voor alles dat u voor onze stichting doet. We ontvangen de zegels altijd via één van u en inmiddels hebben we alle zegels ingeleverd bij de organisatie die alle Douwe Egbertspunten inneemt. We hebben dit jaar het aantal punten bijna verdubbeld t.o.v. vorig jaar. Dit jaar hebben de mensen 159.790 punten ingeleverd. Het was een heel telwerk en we zijn blij met deze grote opbrengst. Dit leverde 377 pakken koffie op voor onze Voedselbank.



Diakonaal Nieuws

Wij hebben een facebookpagina waar we deze informatie op delen. We hebben op deze wijze ook de diverse donateurs bedankt waar we vaak geen gegevens van hebben.

Nogmaals onze dank voor alle donaties die we tot nu toe van u hebben mogen ontvangen. Wij sparen gewoon door met de DE-zegels voor nieuwe pakken koffie in 2023. Uiteraard waarderen we het enorm als uw kerkgenoten de zegels willen blijven verzamelen voor st. Voedselbank Brielle.

Met vriendelijke groet, St. Voedselbank Brielle

Voedselbank Spijkenisse tel. 06 - 2206 6533 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).
e-mail: administratie@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl

DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle

Beste mensen,

We sparen weer verder voor pakken koffie voor de voedselbank Brielle.

Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt, dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie. Ook de zegeltjes van de AH koffie zijn welkom. Voorlopig is deze actie tot nadere bericht-geving doorlopend. Van harte bij u aanbevolen! Als u momenteel zegeltjes hebt liggen die u wilt geven voor deze actie, maar niet in kerk komt, bel of mail dan a.u.b. dan worden ze bij u opgehaald. Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!



Liesbeth van Wijnen, tel. 482826
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Heel Delta in bloei!

Bloembollenactie voor het Kerk in Actie project: Delta voor Indonesië

Enige weken geleden is in onze kerk gecollecteerd voor Indonesië, met speciale aandacht voor een betere toekomst voor de vele straatkinderen in Yogyakarta. Bij de afkondiging van deze collecte is ook de bloembollen-actie "Heel Delta in bloei" genoemd. Onze gemeente doet samen het heel

**kerk
in actie**



veel kerken in onze classis Delta mee aan deze actie. Met de verkoop van tulpenbollen, geteeld in onze classis, worden kwetsbare boeren, vrouwen en straatkinderen op Java en Papua geholpen. Commissie Kerk in Actie heeft, in samenwerking met de Diaconie, bloembollen besteld die in september verkocht gaan worden, om ze dan in oktober te kunnen planten. Tegen die tijd gaat u weer van ons horen. Met de opbrengst worden kwetsbare boeren, vrouwen en straatkinderen op Java en Papua geholpen.



Classispredikant ds. Arie van der Maas: *"Met de bloembollen zetten we niet alleen onze classis in bloei, maar dragen we ook bij aan het leven van kwetsbaren in / Indonesië."*

Met onze gemeente doen we mee met de bloembollenactie voor Indonesië. De tulpenbollen zijn geteeld in onze classis en worden in meer dan 40 kerken verkocht voor het classicale project Delta voor Indonesië.

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL28 RABO 0350 2528 74 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling. Houdt u er wel rekening mee dat het geschreven betalingsbewijs door de belastingdienst niet meer wordt geaccepteerd als officieel betalingsdocument.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.



Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Begin maart werd door Helma Verkerk, coördinator Opvang vluchtelingen Oekraïne, contact opgenomen met het bestuur van "Het Vervolg" om te bekijken of er materiële hulp geboden kon worden bij de opvang van 52 vluchtelingen in Oostvoorne en Rockanje.

In principe zouden er 22 vluchtelingen worden gehuisvest in "De Weijert" aan de Middelweg in Rockanje en 30 mensen in een pand aan de Pinnepot, een 1e verdieping die vanaf die tijd volledig voor deze opvang is verbouwd. Helma coördineerde deze opvang en haar verzoek aan het bestuur was of wij tenminste voor een gedeelte de aankleding van de panden konden verzorgen, samen met de kringloopwinkel "De Snuffelloods" in Rockanje.

Er volgde heel veel overleg, lijsten werden gemaakt van wat er nodig was, wie verzorgt wat, hebben we voldoende in huis, komen er alleen volwassenen of ook kinderen mee? Er werd ontzettend veel geappt, apart gezet, opgehaald en gebracht. Het grootste probleem waren de bedden, want die hadden we bij lange na niet voldoende. De organisatie van de vakantieparken "De Roompot", doneerde 52 springboxen, dat was in ieder geval een probleem minder. Verder werden er kasten, tafels, stoelen, spiegels, serviesgoed, pannen, kleding, beddengoed en fietsen klaargezet en gebracht, dat door "Het Vervolg" werd gegeven. Bijna alles was aanwezig toen de mensen uit Oekraïne aankwamen, ze waren bijna 3 dagen onderweg geweest. Na een weekend van uitrusten kwam de groep in gedeelten



Allerhande Kerkelijk Nieuws

naar de winkel. "Het Vervolg" had een tegoedbon van € 50 p.p. gemaakt dat men aan kleding en andere zaken in de winkel kon besteden. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Men had maar weinig kunnen meenemen op de vlucht. Verschillende mensen zijn al aan het werk in de horeca. Een wiskundelerares geeft nu 4 uur per week les op de middelbare school aan een klasje van Oekraïense kinderen. De oorlog en het verdriet hierover komt op deze manier wel heel dichtbij. Alle medewerkers van de kringloopwinkel hopen van harte dat deze oorlog niet lang zal duren, maar zijn ook blij dat we op deze wijze hebben kunnen helpen.

Uitnodiging PCOB Westvoorne voor de presentatie "Van billen en kruien"



Op woensdag 18 mei zal de heer Ad van Gooi uit Hilvarenbeek een boeiende lezing verzorgen over de traditionele windmolens.

Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Plaats: Welkomkerk te Rockanje.

U denkt misschien: een saai onderwerp, maar de heer van Gool (zelf een molenaarszoon) geeft een zeer boeiende presentatie waarbij heel veel zaken aan de orde komen, zoals waarom hebben windmolens vier wieken; welke uitdrukkingen uit onze taal hebben betrekking op molens; waarom had een molenaar vroeger een slechte naam; wat betekent de vang lichten; wat is het bekendste molenaarslied; welke soorten molens zijn er; waarom gebeurden er zoveel ongelukken met kinderen; waarom zijn windmolens zo kwetsbaar; hoeveel molens telt Nederland nog? De titel "van billen en kruien" heeft betrekking op het boek van de heer van Gool waarin hij de windmolens in velerlei facetten uitgebreid beschrijft.

Voor onkosten zal het "lief en leed busje" rondgaan.

Tot ziens op 8 mei!

Programma P.C.O.B. afd. Westvoorne

Dagtocht 's Hertogenbosch | Woensdag 15 juni 2022

08.30 uur Vertrek te Rockanje

08.45 uur Vertrek te Oostvoorne

10.15 uur Aankomst te 's Hertogenbosch. U gaat aan boord bij Rederij Wolhuis voor een rondvaart, vertrek 10.30 uur. Beleef het prach-



Allerhande Kerkelijk Nieuws

tige 's-Hertogenbosch vanaf het water met het nostalgisch schip de "Ouwe Dirk". U vertrekt vanaf de Dommel aan de St. Janssingel en vaart vervolgens over de verbindingsrivier de Dieze. 's-Hertogenbosch kent een rijke historie als belangrijk handelsknooppunt door de jaren heen. Ook passeert u de mooie citadel, de oliemolen en het oude handelscentrum: de Smalle Haven. Daarna verlaat u de stad en vaart u door het prachtige buitengebied richting het mooie/Engelen. Later beëindigt u de tocht weer op de Dommel. De tocht duurt ongeveer één uur. Aan boord kunt u smullen van 1 x koffie / thee met een Bossche Bol.

Prijs rondvaart incl. 1 x koffie/thee met Bossche Bol: € 17,00 p.p.

11.30 uur Einde rondvaart.

12.00 uur Aankomst bij **Bakkerij Royal** waar u geniet van een heerlijke lunch. Zie bijgaande menusuggesties.

13.30 uur Einde lunch.

14.00 uur Aankomst bij de **Sint Janskathedraal** waar u een rondleiding van een uur krijgt. De Middeleeuwse Sint-Janskathedraal wordt door de Bosschenaar kortweg Sint Jan genoemd, maar de officiële naam is de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist. Het is één van de mooiste voorbeelden van Brabantse Gotiek en de Sint Jan is dan ook een van de rijkst versierde kerken van Nederland. Ga mee met een rondleiding en ontdek het verhaal achter de Sint Janskathedraal. U heeft 4 gidsen nodig bij een groep van 50 personen.

U dient er wel rekening mee te houden dat er een begrafenis kan zijn en dan heeft u geen toegang in de kerk. In overleg zal er dan geprobeerd worden om naar een oplossing te zoeken.
Prijs rondleiding met gids: € 85,00 per gids (max. 15 personen per gids)

15.00 uur Einde van de rondleiding, vertrek te 's Hertogenbosch.

16.30 uur Aankomst te Oostvoorne

16.45 uur Aankomst te Rockanje

I.v.m. reserveringen horen wij graag 1 week voor vertrek het exact aantal personen. Dit onder voorbehoud omdat wijziging-/annuleringstermijn verschilt per programmaonderdeel. Eventuele extra consumpties zijn voor



Allerhande Kerkelijk Nieuws

eigen rekening en dienen in 1x per groep afgerekend te worden.
Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Uitstapjes programma mei 2022 (in het kort):



Maandagmiddag 2 mei Winkelen bij tuincentrum Aralia te Hellevoetsluis incl. kopje koffie/thee € 5,50

Woensdagmiddag 4 mei Bezoek aan De Duinhuisjes + Ijsboerin incl. koffie/thee, wafel met suiker en bolletje ijs € 18,00

Zaterdagochtend 7 mei Marktbezoek te Hellevoetsluis hierna koffie/thee 'de Jongens' bij De Jongens € 12,50

Dinsdagmiddag 10 mei Museum & groentewinkel Mak te Spijkenisse incl. koffie/thee stukje taart bij In den Biesenschuur te Spijkenisse € 19,50

Woensdagmiddag 11 mei Museum In den Halven Maen te Tinte met koffie/thee en koek € 9,00

Donderdagmiddag 12 mei Mekkerstee Geitenboerderij te Ouddorp + koffie/thee + Kaasmakerij + landwinkel + bekijken geiten melken + ijsje toe € 16,50

Dinsdag 17 mei Bezoek Kringloopwinkels 'Het Goede Doel' en 'Rataplan' te Spijkenisse incl. lunchen bij De Jongens € 20,50

Woensdag 18 mei (dagvullend programma) Bezoek Vlinderjungle 'Vlinders aan de Vliet' incl. lunch bij 'Buitengewoon Eten en Drinken' + bezoek Houtzaagmolen De Salamander, allen te leidschendam € 49,00

Donderdagmiddag 19 mei De koffieleut, koffiemolens en gereedschappen incl. koffie/thee en appeltaart € 9,50

Zaterdag 21 mei Klein Frankrijk gezellige Franse brocante en antiekmarkt met vintage, streekproducten en Foodtrucks te Mijnsheerenland, excl. consumpties € 21,50

Dinsdag 24 mei Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk incl. vooraf lekkere luxe lunch bij Croissanterie Croissy € 36,50

Woensdag 25 mei Bezoek zeehondenopvang A Seal te Stellendam + daarna lunchen bij visrestaurant Poisson & Cuisine (bij visafslag) excl. consumpties € 13,00

Zaterdag 28 mei Bunkerdag: bezoek aan Fort Haerlem te Hellevoetsluis + luisteren naar opnames van verhalen uit de oorlog + wandeling "In de sporen van WO II" incl. koffie met taart bij Charlotte's Bakery te Hellevoetsluis € 22,50

Maandag 30 mei Winkelen winkelcentrum De Struytse Hoek te Hellevoetsluis incl. koffie/thee bij Het Verschil € 7,50



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Alle uitstapjes zijn inclusief: vervoer aan huis/begeleider/consumpties en (indien van toepassing) entree/gids. Tenzij anders aangegeven.

Voor uitgebreidere informatie over de uitstapjes kunt u op onze website kijken onder: "voornesopstapbus.nl/meeopstap/uitjes/".

Heeft u interesse om mee te gaan? Meld u dan aan via het aanmeldformulier op onze website onder: "voornesopstapbus.nl/mee-opstap/aanmelden/". Heeft u liever telefonisch contact voor het aanmelden of informatie? Bereikbaar: maandag tussen 12.00 - 13.00 uur dinsdag en donderdag tussen 18.36-19.30 uur of spreek de voicemail in, dan wordt u later teruggebeld. Tel: 06-18118262 - www.voornesopstapbus.nl

Data om te onthouden:

- Elke donderdagmiddag: 13.30 uur wandelen
- Iedere woensdagmorgen: vanaf 10.00 uur inloop in de Dorpskerk.
- De weeksluitingen in de Leemgaarde zijn de komende tijd: Op de vrijdagen 06-05 en 20-05. (1x in de twee weken)
Aanvangstijd: 19.00 uur in het restaurant van de Leemgaarde.
- Dinsdag 10 mei Gemeenteavond in de Dorpskerk. Aanvang 19.30 uur.



ROT kamp

Het lijkt nu nog ver weg, maar de eerste plannen voor de zomervakantie worden waarschijnlijk al gemaakt. Daarom willen we jullie graag op de hoogte stellen van het ROT-zomerkamp, dat is het leukste begin van de zomervakantie! ROT-zomerkamp is voor alle kinderen van groep 4 tot en met groep 8 van alle basisscholen in Westvoorne. Dit jaar vertrekken we weer met een grote bus op zaterdag 9 juli richting de Roerdomp, ons kampgebouw in Middelbeers. We blijven daar een week en doen die week elke dag meerdere spellen in het bos, op het veld of in het kampgebouw. We gaan zwemmen in de grote zwembijver, organiseren een disco en eten elke dag worden heerlijke maaltijden klaargemaakt door de ROT-koks. Op zaterdag 16 juli zijn we weer terug. Wij zouden het super leuk vinden als jij, samen met je vrienden en vriendinnen, met ons mee gaat!

Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie, of kijk op onze website (www.rotkamp.nl) of Facebook. Inschrijven is mogelijk via de website.

We hopen jullie allemaal te zien in de zomervakantie!



Ga jij mee op.....

R.O.T. Zomerkamp



R.O.T. Zomerkamp, het leukste begin van jouw zomervakantie!



Iedere zomervakantie gaan we een week naar een gigantisch kamphuis in Brabant! Alle kinderen van groep 4 t/m 8 mogen met ons mee! Een grote groep leiding organiseert in deze week super leuke activiteiten.



Samen met elkaar beleven we een week om nooit te vergeten!

Ga jij mee op het leukste zomerkamp van de regio?

Kijk voor meer informatie op:

www.rotkamp.nl

Spooktocht
Zwemmen
Bonte avond
Overlopen?!
Watergevecht
Spelletjes
Liedjes zingen
Snoepkraam
Super lekker eten!



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 23 mei 2022 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 4 juni 2022 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Slotlaan 9
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516

Pastoraal ouderling: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 / 06 29 18 44 74

Pastoraal werker: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Pastoraal ouderling: Wilma de Koning, tel. 84 61 75

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier:
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506085

Openingstijden

- Elke woensdag van 10.00 - 16.00 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 - 16.00 uur

Afleveren spullen:

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Bent u niet in de gelegenheid om de spullen te brengen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om het bij u op te halen na afspraak.

Belt u daarvoor met één van deze contactpersonen:

Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservice@kringloopwinkelhetvervolg.nl

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. R. van Selm

predikant@kerkoostvoorne.nl

vaste vrije dag: maandag

Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40

06 - 4166 4516

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijckewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

06 - 5367 9265

Voorzitter kerkenraad/scriba:

J.M. de Rijke

voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Duinlaan 2A, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28,

3235 CL Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Waarnemend

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

L. de Rijke-Amesz

Duinlaan 2a, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Administrateur CvK:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

fam.vanwalsum@planet.nl

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

