

# Liturgie

*voor de Paasmorgen zondag 17 april 2022 om 09.30 uur*



Voorganger : ds. Marijke van Selm

Orgel : Ron van Halen

Trompet : Gerrit Voogt

## Voorafgaand aan de dienst:

### Lied 624 alle coupletten Christus onze Heer verrees

1 Chris-tus, on - ze Heer, ver - rees,  
hal - - le - lu - ja!  
Heili-ge dag na angst en vrees,  
hal - - le - lu - ja!  
Die ver-hoogd werd aan het kruis,  
hal - - le - lu - ja,  
bracht ons in Gods vrij-heid thuis,  
hal - - le - lu - ja!

2. Prijs nu Christus in ons lied,  
halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt,  
halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf,  
halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf,  
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,  
halleluja,  
heeft verzoening ons bereid,  
halleluja!  
Nu is Hij der hemelen Heer,  
halleluja!  
Engelen jubelen Hem ter eer,  
halleluja!

## Lied 632 alle coupletten

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven



2. Waren wij dood door de zonde,  
verminkt en verloren,  
doven van harte,  
verhard om zijn woord niet te horen,  
Hij is zo groot,  
Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Jezus herboren.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  
en zo voortaan  
eren uw heilige naam  
en U in waarheid aanbidden.

## Lied 637: coupletten 1, 3 en 4

O vlam van Pasen steek ons aan



3. De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.

4. Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan –  
de Heer is waarlijk opgestaan!

## **Acclamatie**

**Zingen:** Psalm 118: 1, 8

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8. De steen, die door de tempelbouwers  
verachtelijk was een plaats ontzegd,  
werd tot verbazing der beschouwers  
ten hoeksteen door God zelf gelegd.

Dit werk is door Gods alvermogen,  
door 's Heren hand alleen geschied.

Het is een wonder in onze ogen.

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

## **Bemoediging en groet**

## **Kyriegebed**

**Gloria:** Psalm 150a: coupletten 1, 3 en 4

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!



# Aandacht voor de kinderen

## Kinderprojectlied: Een slinger van verhalen



Een slinger van verhalen gaat als te - ken door de tijd, ver -



telt wat ons te wach - ten staat, dat God zijn volk bevrijdt.



Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. En



wie met ons ver - ha - len leest, ontdekt: dat feest is hier!



Ma - ri - a ziet wat God ons geeft: een lach op ons gezicht. Het



graf is leeg, want Je - zus leeft. God maakt de wereld licht.



Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. En



wie met ons ver - ha - len leest, ontdekt: dat feest is hier!

## **Lezing:** Johannes 20

### **Zingen:**

Lied 630: coupletten 1, 3 en 4 Sta op een morgen ongedacht

1. Sta op! Een morgen ongedacht,  
Gods dag is aangebroken,  
er is in één bewogen nacht  
een nieuwe lent' ontloken.  
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wond'ren om u heen  
spreekt, dat God heeft gesproken.

3. Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen;  
bloemen en vogels, – alles roemt  
Hem als in den beginne.  
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer  
te bloeien en te minnen.

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,  
de schoot van 't graf ontkomen.  
De morgen is vol nieuw geluid, –  
werp af uw boze dromen.  
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,  
is voor het lichaam nu vrij baan  
naar een bestaan volkomen.

## Overdenking

### **Orgel en trompet muziek: March van G.F. Händel (from the Overture to the Occasional Oratorio)**

**Zingen:** Lied 642: 1, 2, 3, 6, 7, 8 Ik zeg het allen dat hij leeft

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  
dat Hij is opgestaan,  
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  
waar wij ook staan of gaan.

2. Ik zeg het allen, en de mond  
van allen zegt het voort,  
tot over 't ganse wereldrond  
de nieuwe morgen gloort.

3. Nu schijnt ons deze wereld pas  
der mensen vaderland:  
een leven dat verborgen was  
ontvangen we uit zijn hand.

6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al  
getroost en wanhoop niet:  
een weerzien zonder einde zal  
verzoeten uw verdriet.

7. Nu is op aard geen goede daad  
meer tevergeefs gedaan,  
want wat gij goed doet is als zaad,  
dat heerlijk op zal gaan.

8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is,  
de Heer die eeuwig leeft  
en die in zijn verrijzenis  
alles herschapeu heeft.

**Dankgebed, voorbeden**  
**Stil gebed**  
**Gezamenlijk Onze Vader**

## **Mededelingen**

**Slotlied:** 634 beide coupletten U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

**Zending en zegen**

**Orgel en trompet muziek**

## Uitleg bij de liturgische schikking

**Lezing: Johannes 20 : 1 – 18**

**Kernwoorden: opstanding – toekomst – nieuw leven**

**Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! De stappen die we de afgelopen 6 weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit wij ons richten op de toekomst. Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.**



