

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Liturgie van zondag 12 november 2023

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Zingen morgenlied: Lied 632:1 – ‘Dit is de dag...’

(Gemeente gaat staan)

Bemoediging en drempelgebed

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. *die hemel en aarde gemaakt heeft.*

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid,

en niet laat varen de werken van zijn handen.

g. *Amen.*

Zingen psalm van de zondag: Psalm 85:3 en 4 – ‘Bij wie Hem, vrezen is zijn heil geplant...’

(Hierna gaan we zitten)

Kyrie - er zijn twee gebedsintenties; de eerste intentie beantwoorde we met Lied 281:1 en 3; de tweede met Lied 281:4 en 5

Bede: God, voor miljoenen mensen is het bestaan donker,
wankelend gaan zij voort, dan dag tot dag,
vaste grond onder de voeten is er niet,
verstoken zij zijn van licht.

Hoor onze roep:

Zingen: Lied 281:2 en 3 – ‘Wanneer het donker ons verrast...’;

Bede: God, overal zien en horen we het:
mensen – jong en oud – die genadeloos zijn ontheemd,
verdwaald in lawaai, verloren in de stilte,
wachtend op die ene die hun naam noemt.

Hoor onze roep:

Zingen: Lied 281:4 en 5 - Gij roept ons met een nieuwe naam...’

Gloria

Bede: God, wij blijven hopen op U,
hopen dat U ons laat dromen van het goede
en dat die dromen uit zullen komen.

Daarom willen wij U loven.

Hoor onze dank:

Zingen van glorialied: Lied 281:8 en 10 – ‘Het lied van wie zijn voorgegaan...’

Groet

v. De Heer zij met u!

g. *Ook met u zij de Heer.*

Bij de lezingen en de uitleg....

Zingen bij de opening van de Bijbel: Lied 984:4, 5 en 6 – ‘Gezegend die de mensen roept...’

Lezing uit de vroege Profeten: 2 Koningen 4:1-7 – door lector

Op een keer riep de vrouw van een van de profeten [.....] En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven.

Zingen: ‘Een moeder vraagt – een vader wacht’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Jour du Seigneur; melodie ook in Gezang 449 van oude Liedboek)

Een moe-der vraagt, door angst be-laagd:
'Be-hoed ons voor het dui-ster.'
Zij wordt ge-hoord; een stem, een woord
schept ruim-te voor haar luis-ter.

The image shows a musical score for a song in G major (one sharp). It consists of four staves of music. The lyrics are written below the notes. The melody is simple and hymn-like, with a mix of quarter and eighth notes.

2. De olie vloeit, de toekomst bloeit,
haar zijn gaat niet verloren.
Gering is veel, het min wordt meer,
zij wordt opnieuw geboren.

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 9:18-26 – door lector

'Hij was nog niet uitgesproken of er kwam [.....] Dit verhaal verspreidde zich in de hele omgeving.'

Zingen: ‘Een moeder vraagt – een vader wacht’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Jour du Seigneur; melodie ook in Gezang 449 van oude Liedboek)

3.

Een kind gaat dood, een mens in nood
roept om te mo-gen le-ven.
Een va-der wacht, om-huld door nacht,
tot red-ding wordt ge-ge-ven!

The image shows a musical score for a song in G major (one sharp). It consists of four staves of music. The lyrics are written below the notes. The melody is simple and hymn-like, with a mix of quarter and eighth notes.

4. God, kom met spoed, laat gaan uw voet
naar uitzichtloze wegen?
Raak U ons aan voorbij de traan,
omring ons met uw zegen?

5. Een mens gered, de dood ontzet,
de liefde heeft gewonnen.
Met hoop vervuld, bevrijd van schuld,
het rijk Gods is begonnen!

Verkondiging: 'Vragen om en geven van hulp: daden van moed en kracht'

Meditatief orgelspel, uitlopend op Lied

Zingen: 'Om de bloesem aan de bomen...' (uit: Zingende Gezegend, van A.F. Troost; melodie
Cornelis de Pauw = ook melodie van Gezang 143 Hervormde Bundel)

Om bloe-sem aan de bo - men,
om o - ver- vloed aan vrucht,
om vis - sen in de stro - men,
om vo - gels in de lucht,
om vol - le ko - ren a - ren,
om ak - kers wui - vend graan,
om voed - sel uit de aar - de
roe - pen wij, Heer, U aan!

2 Om water op het droge,
om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen
voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen,
om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen
roepen wij, Heer, tot U!

3. Om hoop, geloof en liefde,
om vrijheid en om recht -
dat eindelijk geschiede
al wat Gij hebt voorgezegd:
uw rijk, Heer, laat het komen,
uw wil alom gedaan,
dan zal aan alle bomen
de bloesem opengaan!

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Informatie collectes

Slotlied: Lied 978:2 en 4 – ‘Gij roept het jonge leven wakker...’

(We gaan hierbij staan)

Wegzending en zegen – beantwoord door allen met zingend ‘Amen...’