

Gedachtenisdienst 2023

Voorganger: Ds. Marijke van Selm

Organist: Ron van Halen

Met medewerking van De Cantorij o.l.v. Jolanda Zwoferink

Woord van welkom

Gemeente en cantorij

Lied 601: 1, 2, 3 - Licht dat ons aanstoot

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Gemeente en cantorij

'Word stil nu de Ene tot ons komt' - 1 cantorij (mannen), 2 allen, 3 cantorij (vrouwen)

Be still, for the presence of the Lord

56. Word stil nu de ENE tot ons komt

Sytze de Vries (1945)
naar David J. Evans (1957)

David J. Evans (1957)
BE STILL

Word stil nu de E-NE tot ons komt en on-der ons wil zijn.
Want hei-lig is de grond waar Hij aan ons ver-schijnt.
Hij ves-tigt hier zijn tent: een hart dat eer-bied kent.
Word stil nu de E-NE tot ons komt en on-der ons wil zijn.

2. Word stil, nu de ENE ons omstraalt, ons koestert in zijn licht,
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht,
van alle licht de bron, weldadig als de zon.
Word stil, nu de ENE ons verschijnt, ons koestert in zijn licht.
3. Word stil, nu de ENE tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt.
Hij vult ons met zijn kracht, met liefde die ons raakt.
Hij roept zijn vrede uit, die iedereen omsluit.
Word stil, nu de ENE tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt.

Gebed om ontferming

Gemeente en cantorij

Gloria: Psalm 8a alle verzen

Gebed bij de opening van de Bijbel

Moment met de kinderen

Kinderlied

Lezing: Psalm 139: 1-18

Zingen: Psalm 139b: 1

Lezing Johannes 14: 15-19, 27

Zingen: Psalm 139b: 2

Overdenking

Gemeente en cantorij 'Woon in mijn dromen' - 1 cantorij, 2-5 allen

54. Woon in mijn dromen

Sytze de Vries (1945)
naar een Ierse tekst (8^e eeuw)

trad. Ierse melodie
SLANE

Woon in mijn dro-men, in al wat ik ben,
want niets is mij lie-ver, geen mens die ik ken,
mijn diep-ste ge-dach-te bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wa-kend en sla-pend op wacht.

2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
3. Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
4. Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.
5. Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneshijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.

We noemen de namen van hen die ons in het afgelopen jaar overleden zijn en steken voor elk van hen een kaars aan.

08-11-2022	Jacoba Beukema-van Toledo	66 jaar
24-11-2022	Janne van Gog	72 jaar
29-11-2022	Hendrika van Herk-Hoogenboom	86 jaar
30-11-2022	Magdalena Elizabeth Briggeman-Kroonen	90 jaar
06-12-2022	Tijsina Veth-Jansen	86 jaar
09-12-2022	Jurgen Klok	34 jaar
29-12-2022	Adriaantje Lena Groenewegen-Mol	87 jaar
07-01-2023	Johannes van der Gaag	79 jaar
31-01-2023	Maria van Liere-Nieuwland	97 jaar
05-02-2023	Hester Geertruida Maria Schouten-Roon	87 jaar

Cantorij: Lied 962 - Wat ik gedaan heb

Het noemen van de namen

18-02-2023	Irene van Ravens-Sonneveld	80 jaar
19-02-2023	Maartje Rijpsma-van Es	83 jaar
02-04-2023	Jaantje van der Blom-Lievaart	81 jaar
06-04-2023	Frans Timmers	84 jaar
21-04-2023	Adriana Pietertje van Marion-Stolk	97 jaar
25-04-2023	Leendert de Vlaming	82 jaar
07-05-2023	Wilhelmina Hansen-Beukelman	78 jaar
13-05-2023	Petronella Henrica Louise Maria De Ridder-Verhoeven	85 jaar
24-05-2023	Willemijntje Maria Dogterom-de Gruijter	96 jaar

Cantorij: Amazing Grace

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils, and snares
I have already come
This grace that brought me safe thus far
And grace will lead me home

When we've been here ten thousand years
Bright, shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun

Het noemen van de namen

09-06-2023	Jacob Klaas Qualm	83 jaar
19-07-2023	Pleuntje Maria Jannetje Kruik-Wageveld	85 jaar
27-07-2023	Jeanette Wilhelmina Henriët Timmers-Goosens	97 jaar
19-08-2023	Aaltje Moree-Lievaart	90 jaar
02-09-2023	Bertus Oudenes	90 jaar
06-09-2023	Barijntje Maria Rehorst-Assenberg van Eijsden	69 jaar
06-10-2023	Lodewijk Krommenhoek	87 jaar
09-10-2023	Joost Grootveld	34 jaar

De laatste kaars is voor wie hier vandaag niet genoemd wordt, voor wie zo gemist wordt, sinds kort of al veel langer door u en door jou die vanachter de camera deze dienst bijwoont.

En u hier aanwezig, u bent welkom om voor al die niet hier genoemde namen zelf een kaars aan te steken hier voorin de kerk

Cantorij

Die mij droeg op adelaarsvleugels – Antoine Oomen

Die mij droeg op adelaarsvleugels
Die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon op eigen kracht

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: Ga maar gerust, alle coupletten

Be still my soul

15. Ga maar gerust

Sytze de Vries (1945)

Jean Sibelius (1865-1957)
FINLANDIA

1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

- 2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
- 3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Cantorij

Gezongen zegen – Irish blessing - Arr. James E. Moore

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields.

And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.
And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

May the sun make your days bright,
may the stars illuminate your nights,
May the flowers bloom along your path,
your house stand firm against the storm.

And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.
And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.