

Liturgie 31 oktober

Ds. Marijke van Selm

Organist Ron van Halen

Delegatie van de cantorij olv Elly Bakker

Woord van welkom

Lied 296 Die de morgen ontbood cantorij + gemeente

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Gebed om ontferming, kyrie 301e

Gloria: lied 305 alle coupletten Alle eer en alle glorie

Aandacht voor de kinderen: dankbaarheid

Gebed om de Geest: Lied 330 woord dat ruimte schept cantorij (1) + gemeente (2)

Jesaja 30: 19-21, 26

Psalm 42: 7

Johannes 9: 1-41

Lied 534 alle coupletten

1: allen, 2 cantorij, 3+4 allen Hij die de blinden weer liet zien

Verkondiging

Lied 920 Gij hebt o God die broze bestaan gewild

Viering van de Maaltijd van de Heer

Lied 791: 1, 2

Tafelgebed

Lied 404^e 'Heilig'

Tafelgebed

Lied 791: 3, 4

Tafelgebed

Lied 791: 5, 6

Tafelgebed

Gezamenlijk Onze Vader

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn, terwijl gezongen wordt:
'Christus mijn Heer'

Lord Jesus Christ

10. Christus, mijn Heer

Sytze de Vries (1945)
naar Patrick Appleford (1924)

Patrick Appleford (1924)
LIVING LORD

Chris - tus, mijn Heer, U werd één van ons,
U bent één met ons, Men - sen - zoon.
Die al - le zon - den van ons neemt,
die in uw lief - de voor ons breekt,
hoor, hoe ons lied van lief - de spreekt,
Le - ven - de!

2. Christus, mijn Heer,
leer mij dag aan dag
hoe ik bidden mag,
Zoon van God!
Wij doen wat opgedragen is:
eten tot uw gedachtenis.
Dat maakt uw kracht mijn lavenis,
Levende!

3. Chris - tus, mijn Heer, U werd één van ons,
U was één met ons, Men - sen - zoon.
Die zelf de kruis - weg is ge - gaan
en tot ons heil is op - ge - staan,
sta ons voor o - gen, ga voor - aan,
Le - ven - de!

4. Christus, mijn Heer,
ik wil tot U gaan,
wil voor U bestaan,
Zoon van God!
Want alle liefde die U biedt
maakt elke dag die ik geniet
tot een geschenk, een dankbaar lied!
Levende!

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Slotlied: 723 beide coupletten (Hervormingslied)

Zending en zegen