

Liturgie

voor de Paasmorgen zondag 4 april 2021 om 09.30 uur



Predikant : ds. Marijke van Selm
Organist : Aart Bergwerff
Tompert : André Leer
Zang : o.l.v. Elly Baker

Voorafgaand aan de dienst:

Trumpet Tune, Maurice Green

Zingen: Lied 881 Gaudeamus hodie
Gaudeamus, gaudeamus, gaudeamus hodie.
Gaudeamus, gaudeamus hodie.
Gaudeamus, gaudeamus,
gaudeamus hodie, hodie.
Gaudeamus,
gaudeamus hodie!

vertaling: Laten we vandaag blij zijn!

Acclamatie

Lied 624: 1, 3 Christus onze Heer verrees

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,

heeft verzoening ons bereid, halleluja!

Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!

Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja!

Bemoediging en groet

Kyriegebed, de gemeente antwoordt

G: Heer ontferm U over ons

Gloria: Psalm 118: 1, 8

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8. De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.

Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.

Het is een wonder in onze ogen.

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

De kinderen komen via Teams in de dienst

Lezing: Jesaja 25: 6-9

Zingen: Lied: 630: 1, 2 Sta op een morgen ongedacht

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Lezing: Johannes 20: 1-18

Zingen: Lied 630: 3, 4

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Verkondiging

'Sarabande', Giuseppe Tartini

Verkondiging

Zingen: Lied 631: 1, 3 Tussen waken tussen dromen

1. Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van 't graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

3. Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Dankgebed en voorbeden
Gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen

Zingen: Slotlied 634 U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Zending en zegen

Na de dienst:

‘Heut triumphieret Gottes Sohn’, Johannes Sebastian Bach.

