

Liturgie zondag 6 december

Dorpskerk Oostvoorne

Voorganger ds. Marijke van Selm

Organist Jolanda Zwoferink

Altviool Heleen Witte

Mmv leden van de cantorij

Woord van welkom

Lied 441: 1 Hoe zal ik U ontvangen

Drempelgebed

Woorden bij het licht

Bemoediging en groet

Lied 441: 6, 10

Gebed om ontferming: Lied 'Wij zoeken hier Uw aangezicht'



1. Wij zoe - ken hier uw aan - ge - zicht. God, houdt uw
2. Gij roept ons met een nieu - we naam uit dit ge -



oog op ons ge - richt: Ky - ri - e e - lei - son!
na - de - loos be - staan:

3. De vragen huizen in ons hart.
Gij, die de duisternis ontwart:
Kyrie eleison!

4. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

5. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan:
Kyrie eleison!

6. Kleur met uw vrede onze tijd.
Houd vast aan uw gerechtigheid:
Kyrie eleison!

De wet gelezen: Ex. 20: 1-19

Uit: Viola Concerto in G major, G.P. Telemann

Gebed bij de opening van de Bijbel

Aansteken kinderadvantskaars

Lezing: Jesaja 40: 1-11

Cello Suite no. 3: Bourree, J.S. Bach

Lezing: Joh. 1: 19-28

Cello Suite no. 3: Courante, J. S. Bach

Overdenking

Lied 714 alle coupletten Dat ik recht kan staan

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Slotlied 315: 1, 2 Heb dank o God van alle leven

Zending en zegen