

Tweede zondag van de 40-dagentijd - 10 april 2011

Welkom

Bemoediging v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. **Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Drempelgebed

Gezongen gebed om ontferming Gezang 241

Project Inleiding
Zingen melodie Gon Voorhoeve;
tekst Henk Haandrikman

Nu wij op weg gaan door een zee
vol met levensvragen
gaat Jezus zelf weer met ons mee
veertig lange dagen.

Hij gaat met ons door de woestijn
zo is soms het leven
en als we daarin samen zijn
zien we God soms even.



Nu wij op weg gaan naar het feest: God wees in ons midden
en steun ons met uw goede geest: luister naar ons bidden!

Groet v. De Heer zij met u a. **ook met u zij de Heer.**
Gebed van de zondag v.in deze veertig dagen en heel ons leven. a **Amen.**

Lezing Ezechiël 37:1-14

Lezing uit Johannes 11 v. Lof zij U Christus a. **In eeuwigheid. Amen.**

Zingen mel. gezang 195

1. Zo dor en doods,
zo levenloos,
verlamd uiteengeslagen -
zonder hoop en zonder troost
slijten wij de dagen.

2. Zijt Gij het Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

3. Kom dan en spreek
uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de Geesteskracht
van uw adem dopen

4. Wek ons voorgoed!
Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten
Vol van leven zullen wij
't morgenlicht begroeten

Preek

Zingen Gezang 294

Inzameling

Gebeden

Slotzang Gezang 408

Wegzending en zegen

