

# *Ik mis je*

2 NOVEMBER.

Een dag van herinneren. Tijd en ruimte voor verdriet en gemis. We steken een lichtje aan en noemen de namen van wie niet meer bij ons zijn. In onze Dorpskerk maken we die dag tijd en ruimte om verhalen te delen.

In een middag- en avondprogramma van vertellen en luisteren, muziek en poëzie, wandelen en creativiteit mag je verdriet én je kracht er zijn.

We sluiten af met een maaltijd, waarna we gezamenlijk de viering ter gelegenheid van Allerzielen in de Dorpskerk meebelevan.

De workshop is open voor alle belangstellenden van buiten of binnen de kerk.

*Datum:* DONDERDAG 2 NOVEMBER

*Locatie:* DORPSKERK OOSTVOORNE

*Workshop:* 14:00-18:30 UUR

*Max. groepsgrootte:* 20 PERSONEN

*Kosten:* €15

*Stille inloop:* 18:30-19:30 UUR (toegankelijk voor iedereen)

*Vesper:* 19:30-20:00 UUR

*Aanmelden voor de workshop:*

2NOVEMBER@KERKOOSTVOORNE.NL

OF TELEFONISCH BIJ DS. MARIJKE VAN SELM: 0641664516